

VERLENG UW VAKANTIE MET Mount Koya, Okinawa, Ishigaki-Island en/of Hokkaido

Mount Koya



- **Bagage-voorzittend service, zie pag. 50**

Mount Koya Verlenging 1 of 2 overnachtingen.

Vanuit **Kyoto of Osaka** gaat u per trein naar **Mount Koya**.

U reist per trein (het laatste deel vanaf Osaka-Namba station met de prive spoorlijn van Nankai Rail) naar het hooggelegen Tempeldorp **Mount Koya** (1000 m.) voor een unieke ervaring: verblijf in een eeuwenoud **Boeddhistisch klooster**. U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het fraaie gastenverblijf van de tempel en u hebt de mogelijkheid om het ochtendgebed van de priesters bij te wonen. De maaltijden bestaan hier uit de overheerlijke vegetarische priesterpot.

Bezoek u zeker het **Oku-no-in**, het graf van **Kukai**, de grote Shingon-priester (postuum Kobo Daishi: Grote Meester), stichter van de Shingon-school van het Zenboeddhisme. Ook de vele tempels in dit gebied waaronder de **Kongobuji**, de hoofdtempel van het Shingon Boeddhisme en de **Daimon**, de hoofdtoegangspoort van Mt Koya zijn zeer de moeite waard.



klooster, Mt. Koya

Hokkaido of Okinawa bezoeken?

Lijkt het u niet geweldig om naast bekende trekpleisters als Tokyo, de Japanse Alpen, Kyoto/Nara en Miyajima een compleet nieuwe kant van Japan te leren kennen? Om sneeuw, ijs en ongerepte natuurparken met vulkanische meren in een reis te combineren met zon, zee, strand, tropische tuinen en koraalriffen? Hebt u daarnaast interesse in de unieke cultuur en geschiedenis van twee door westerse toeristen nog weinig bezochte regio's van Japan? Bent u op zoek naar een originele Japan-reis die vrijheid en ruimte tot improvisatie biedt?

Okinawa / Ishigaki-Island



- **Bagage-voorzittend service, zie pag. 50**

Okinawa

Okinawa geldt als het hoofdeiland van de zgn. Nansei Shoto, of wel de "Zuidwestelijke eilandengroep" gelegen tussen Taiwan en Kyushu in de Oost-Chinese zee. De Nansei Shoto waren tot in de 20e eeuw bekend als de Ryukyu archipel, destijds een zelfstandig koninkrijk dat nauwe banden onderhield met China, Korea en Japan. Pas eind 19e eeuw werd dit koninkrijk geannexeerd door de Japanse Meiji regering en omgedoopt tot Okinawa. Halverwege de 20e eeuw werd Okinawa een van de hevigste strijdtonelen van WO II in Oost-Azië, waarna Okinawa na de Japanse nederlaag in WO II ruim 25 jaar werd bestuurd door de Verenigde Staten. Pas in 1972 werd de Okinawa weer officieel Japans grondgebied.

Hedendaags Okinawa is vooral een resort eiland: talloze prachtige stranden en luxe hotels bieden u de gelegenheid optimaal te genieten van het subtropische klimaat. Op Okinawa schijnt bijna het hele jaar de zon en komt de temperatuur bijna nooit onder de 20 graden! Er valt echter nog veel meer te genieten: bezoekt u de bruisende hoofdstad Naha, waar het prachtige Shuri-paleis u een kijkje geeft in de geschiedenis van het Ryukyu koninkrijk en waar u in een van de talloze restaurantjes in de hoofdstraat Kokusaidori de lokale gerechten kunt proeven. De keuken van Okinawa is een unieke kruising tussen die van Japan en China: Chinees aandoende varkensvleesgerechten worden gecombineerd met Japanse soba of udon noedels en natuurlijk staan er heerlijke visgerechten op het menu. Ten zuiden van Naha vindt u verder een aantal indrukwekkende oorlogsmonumenten en Memorial Halls, de westkust van het eiland biedt een aantal adembenemende kustlandschappen (zoals bij Manza-mo) en wat verder van de kust af zijn er op diverse plaatsen prachtige tropische tuinen te bewonderen (bezoek de Southeast Botanical Garden!). Per huurauto kunt u zelf Okinawa eiland verkennen en de verschillende highlights bezoeken; vervoer per bus is ook mogelijk.

Voor de avontuurlijke en sportieve reizigers zijn de mogelijkheden niet beperkt tot Okinawa hoofdeiland. Een bezoek aan de eilanden Miyakojima en/of Ishigaki, waar u o.a. prachtige koraalriffen kunt bewonderen en kunt leren surfen of diepzee duiken, is zeker een aanrader! Vanaf Okinawa kunt u zelf een ferry of vlucht regelen, maar Tozai kan u hierbij ook helpen! Bezoekt u Ishigakijima, neem dan ook zeker de boot naar de nabij gelegen eilanden Iriomotejima en Kohama, waar u nog onaangeroerde berglandschappen en watervallen vindt!

Okinawa is voor ieder wat wils: zonzonaanbidders, natuurliefhebbers en sportieveelingen, maar ook reizigers met interesse in de cultuur en geschiedenis van Oost-Azië zullen het hier geweldig naar hun zin hebben!

OKINAWA - 5 dagen

met autohuur op Okinawa
(vanaf Tokyo, Osaka, Nagoya of Fukuoka)

Inclusief:

- Airpass 2 vluchtcoupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- 4 overnachtingen, hotel naar keuze.
- 5 dagen huurauto

DAG 1 • Vlucht van **Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka of elders** naar **Naha** (afhankelijk van dienstregeling)

DAG 1 - 5 • 4 overnachtingen **Okinawa**

DAG 1 - 5 • 5 dagen huurauto ter beschikking

DAG 5 • vlucht terug naar het vasteland

We kunnen ook enkele excursies op Okinawa voor u boeken.



Okinawa



Okinawa

ISHIGAKI-ISLAND - 5 dagen

strand en ruige natuur, met autohuur
op het meest zuidelijke eiland van Japan
(vanaf Tokyo, Osaka, Nagoya of Fukuoka)

Inclusief:

- Airpass 2 vluchtcoupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- 4 overnachtingen, hotel naar keuze.
- 5 dagen huurauto

DAG 1 • Vlucht van **Tokyo, Osaka, Kobe, Nagoya, Fukuoka of elders** naar **Ishigaki** (afhankelijk van dienstregeling)

DAG 1 - 5 • 4 overnachtingen **Ishigaki**, Luieren aan de prachtige stranden, watersporten doen of de ruige natuur van Ishigaki bewonderen.

DAG 1 - 5 • 5 dagen huurauto ter beschikking

DAG 5 • Vlucht terug naar **Tokyo, Osaka, Fukuoka of elders**. Vanaf **Ishigaki** kunt u een dagtocht maken per boot naar de andere eilanden (Iriomote, Miyakojima) of ons een vlucht laten reserveren.