

旅 TOZAI TRAVEL

# JAPAN

INDIVIDUELE RONDREIZEN



In 1600 bereikte het Nederlandse schip "De Liefde" na vele jaren en talloze ontberingen Japan. Tegenwoordig reist u gelukkig uiterst comfortabel met o.a. de KLM non-stop in elf uur naar dit fascinerende land. Van de gesloten maatschappij waarmee de eerste Hollanders zich geconfronteerd zagen zult u weinig meer merken. Herontdekt u dit nieuwe Japan! Japan begroet al haar gasten tegenwoordig met een warm welkom: 日本へようこそ "Nihon e Yokoso!"

Tozai Travel organiseert, als eerste reisbureau van Nederland, al meer dan 30 jaar de zgn. Minshuku Tours, individuele zwerftochten over het Japanse platteland. Bij Tozai Travel werken Japanners en Nederlanders die Japanologie hebben gestudeerd, in Japan hebben gewoond, gewerkt en uitgebreid hebben rondgereisd. Daardoor zijn zij ook zeer goed op de hoogte van de culturele en historische achtergronden van Japan.

Tozai Travel is ANVR-lid onder nummer 4028 en SGR-lid onder nummer 1487. Tozai Travel is bovendien houder van een IATA-vergunning (International Air Transport Association) en is daarmee gemachtigd zelf vliegtickets uit te schrijven.

Als Japan-expert heeft Tozai Travel natuurlijk zeer goede prijsafspraken met de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen die op Japan vliegen. Daardoor bent u ervan verzekerd dat u zo goedkoop mogelijk vliegt. Mocht u liever business-class reizen dan kan dat uiteraard ook tegen een zeer voordelige toeslag.

## WAT VOOR SOORT REIZEN ORGANISEERT TOZAI TRAVEL?

### Individuele rondreizen, routes door heel Japan

Vertrek is dagelijks mogelijk.

Individuele reizen, waaronder de Minshuku reizen zijn onze specialiteit. Het zijn individuele rondreizen met verblijf in afwisselend minshuku, ryokan en westerse hotels, of indien u dat preferiert geheel westers of geheel Japans.

Inclusief is:

- vliegticket Japan, (meestal heen Tokyo, terug Osaka)
- alle accommodatie, naar keuze budget, comfortabel, 1e klas of de luxe, of een mengeling van klassen!
- reizen met gereserveerde treinkaartjes (of soms per bus); op verzoek (deels) autohuur mogelijk voor optimale vrijheid.
- enkele excursies in en vanuit Tokyo en Kyoto (waar genoemd).

Daar uw ticket meestal 2 maanden geldig is, is verlenging mogelijk. Ook kan uw reis onderbroken worden voor familiebezoek of congresbezoek.

U hebt nergens omkijken naar want accommodatie, binnenlands vervoer (gereserveerde treinen of autohuur voor bepaalde dagen) zijn voor u geregeld. U kunt onbekommerd genieten van uw reis.

### Semi-groepsreizen en verzorgde reizen

U reist individueel naar Japan en neemt na aankomst in Japan deel aan een internationaal groepje. U wordt bij aankomst afgehaald door een gids. **vertrek is wekelijks mogelijk.** Voor deze reizen hebben wij een aparte brochure gemaakt, die wij u op verzoek toezenden. Ook staan deze reizen uiteraard op onze internet site vermeld.

### Avontuurlijke Groepsreizen

Met een klein groepje wandelt u in prachtige gebieden onder leiding van een ervaren Japans- en Engelssprekende gids. Er zijn routes van gemakkelijk tot gematigd. De vertrekdata vindt u op het inlegvel.

Inclusief is:

- retour ticket Japan (meestal heen Tokyo, terug Osaka)
- accommodatie in minshuku, ryokan en hotels, meeste maaltijden.
- vervoer.

Verlengen op individuele basis mogelijk. De andere reizen in deze categorie staan op een apart stencil, dat we u op verzoek toezenden.

Het is ook mogelijk om deze reis individueel te maken, met kleine aanpassingen, vertrek is dan dagelijks mogelijk.

### Combinatiereizen Trans Siberie-Express

- Trans Siberië Express + Japan
  - Trans Siberië Express + Mongolië + China + Japan
- op individuele basis. Vertrek elke week mogelijk, Categorieën: budget, comfortabel of 1e klas, de luxe op verzoek.

### Incentives, groepsreizen op verzoek

### Waarom zouden we bij Tozai boeken, we kunnen toch net zo goed alles op eigen houtje doen of boeken via internet?

Omdat u met de volgende problemen te maken kunt krijgen:

- Japanners reizen erg veel zodat de leukste minshuku, ryokan en hotels erg snel volgeboekt zijn. Zo vroeg mogelijk boeken is dan ook noodzakelijk. (het liefst 3-6 maanden van tevoren) Ter plekke nog iets regelen kan erg lastig worden.
- In Japan wordt erg weinig Engels gesproken, vooral niet op het platteland. Om die reden is zelf op de bonnefooi een minshuku regelen af te raden.
- Wij hebben de hotels, minshuku en ryokan met zorg uitgekozen en meermaals bezocht terwijl Internet niet altijd een juiste weerspiegeling geeft.
- U bent geen tijd kwijt aan het zoeken naar accommodatie of met vruchteloze telefoontjes ter plekke waarbij u ervaart dat niemand Engels spreekt...



Hiiragiya, Kyoto

### HOE ZIJN ONZE REIZEN SAMENGESTELD?

Onze individuele en verzorgde reizen laten u uitgebreid kennismaken met Japan. U reist langs de belangrijkste bezienswaardigheden (waaronder vele plaatsen die op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staan) en over het platteland. U verblijft in naar keuze 2 tot 5 sterren hotels, Japanse herbergen, de zgn. minshuku (budget) of in Japanse ryokan (comfortabele, 1e klas of luxueuze ryokans) en zelfs in boeddhistische kloosters! Maar u kunt ook kiezen voor een geheel verblijf in Westerse hotels of juist in Japanse ryokan of een mengeling van accommodaties.

In Tokyo boeken we een westers hotel om even te acclimatiseren; In Kyoto overnacht u meestal in een westers hotel, maar met toeslag kunt u ook een **ryokan** krijgen. In Kyoto boeken we graag de topklasse ryokans Tawaraya of **Hiiragiya** voor u, maar ook een verblijf in het 4 sterren Hiiragiya Bekkan, Motonago of Sanga ryokan zijn de moeite waard.

Wilt u liever een topklasse hotel in Tokyo? B.v. het Park Hyatt, het prachtig gerenoveerde Imperial hotel (hartje Ginza), het Mandarin Oriental of het Prince Park Tower? We boeken het graag voor u. Ook elders in Japan kan Tozai u als geen ander adviseren over de mooiste ryokans en hotels.

Een aantal excursies in en vanuit Tokyo en Kyoto is al in het programma opgenomen. U maakt tijdens deze excursies deel uit van een internationaal groepje, met Engelsprekende gids.

Uw reis wordt door ons perfect voorbereid zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Treinen zijn gereserveerd, tenzij u voor een reis met een Japan railpass hebt gekozen, dan kunt u pas reserveren na aankomst in Japan.

## GERESERVEERDE TREINKAARTJES OF JAPAN RAIL PASS?

In de meeste rondreizen hebben wij reizen per trein met gereserveerde treinkaartjes opgenomen. Deze liggen klaar bij aankomst in Japan in het eerste hotel. Ook de allersnelste Nozomi Shinkansen wordt door ons geboekt. JRP (Japan rail pass) is een treinabonnement waarmee u door Japan kunt reizen, voor details zie onze website. Kiest u voor een Railpass, realiseert u zich dan goed het volgende:

- U kunt pas reserveringen maken NA aankomst in Japan, dat kan in drukke tijden problematisch zijn.
- U kunt de Nozomi niet gebruiken zelfs niet met bijbetaling. U moet daarom af en toe overstappen.
- De Nozomi rijdt het vaakst, het snelst en stopt het minst

## AUTOHUUR

Wilt u veel vrijheid hebben en niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, dan kunnen wij op bepaalde trajecten autohuur voor u regelen! Vooral op het platteland is het openbaar vervoer schaars en de laatste bus gaat meestal om 16.00 uur... Wij adviseren u graag op welke trajecten autohuur aan te raden is. In enkele tours staat al voor bepaalde trajecten de keuze genoemd tussen reizen per openbaar vervoer of huurauto. Vrijwel alle verkeersborden zijn in het Japans en in het Engels en het zeer gebruikersvriendelijke navigatiesysteem brengt u overal.

(N.B. bij autohuur is naast uw Ned. Rijbewijs een Internationaal rijbewijs verplicht, te verkrijgen bij de ANWB.)

## JAPANSE ETIQUETTE

Om grote cultuurschokken en sociale faux-pas te voorkomen krijgt u een stencil met uitleg mee over de gebruiken en huisregeltjes die gelden in minshuku en ryokan. Engels wordt hier vrijwel niet gesproken. Een heerlijk Japans ontbijt en diner zijn hier bijna altijd inclusief en ook het slapen gebeurt op Japanse wijze. Dat wil zeggen: Slaapt u in een minshuku, dan spreidt u 's avonds uw futon (matras) uit op de tatamimatten (matten van gevlochten stro) en bergt die de volgende ochtend weer op in de bergkast in de muur. Logeert u in een ryokan dan wordt dit voor u gedaan.

Minshuku en ryokan zijn zeer populair onder Japanners en zijn dus snel volgeboekt. Zo vroeg mogelijk reserveren is dan ook aan te raden. Het best reserveert u minimaal 3 tot 6 maanden van tevoren. Om die reden en vanwege het taalprobleem is het af te raden minshuku of ryokan op de bonnefooi aan te doen.

## ACCOMMODATIEKEUZE

**Minshuku of Ryokan of Ryokan hotels budget, comfortabel, 1e klas of nog luxer?**

### MINSHUKU OF RYOKAN, WAT IS HET VERSCHIL?

**Minshuku** zijn eenvoudige familieherbergen op het platteland, waar u met de Japanse pot mee-eet en waar u kunt meemaken hoe de gewone Japanner op het platteland leeft. U hebt een eigen kamer, u maakt uw eigen Japanse bed op, d.w.z. u slaapt op matrassen (futon) op de grond. 's Ochtends bergt u deze op in de bergkast in de muur.



Minshuku

U maakt gebruik van het gemeenschappelijke Japanse bad, naar sekse gescheiden; bij de minshuku is bijna altijd een afsluitbaar bad. Na aankomst in een minshuku wordt u meteen de badkamer gewezen en gevraagd of u meteen een bad wilt nemen, want Japanners gaan na aankomst meteen in bad. Men houdt daarna de katoenen yukata aan tijdens het eten en Japanse gasten vinden het leuk als u dat ook doet!

Ontbijt en avondeten zijn inclusief. Minshuku onderscheiden zich door hun geweldige maaltijden met lokale ingrediënten. Het eten is gezamenlijk met de andere gasten.

In alle minshuku, ryokan en ook in de meeste hotels ligt een katoenen kimono "yukata" voor u klaar. Deze kunt u gratis gebruiken tijdens uw verblijf.

**N.B. Minshuku zijn wel eens wat stoffig en de badkamer is wel eens wat oud, dus u moet wel een beetje flexibel zijn, maar daar tegenover staat een fantastische ervaring**

**Ryokan** zijn Japanse stijl hotels. Ryokan zijn er, net als hotels, in alle categorieën, van 1 tot 5 sterren. Net als in een minshuku slaapt u uiterst comfortabel op een paar matrassen (futon) op de grond. Anders dan in een minshuku wordt futon-matras en dekbed voor u opgemaakt.

Ook hier wordt u meteen na aankomst de badkamer gewezen en gevraagd of u meteen in bad wilt, zodat u schoon en in yukata gekleed aan het avondeten kunt deelnemen.

Een ryokan heeft meestal een kleine lobby, is zeer traditioneel met afgeschermd ramen en soms wat donker aandoend. De 1e klas ryokan hebben fraaie traditionele Japanse kamers. Bijna altijd zijn 2 zeer goede maaltijden inclusief (avondeten en ontbijt) gemaakt met lokale specialiteiten.

Japanners kiezen minshuku en ryokan uit om het lekkere eten.

Ryokan onderscheiden zich net als minshuku door fantastische maaltijden, dus op het platteland raden wij u die beslist aan!

Omdat het bereiden van het eten erg veel tijd in beslag neemt, zijn de tijden van avondeten en ontbijt bijna overal vastgelegd: 's ochtends tussen 07.30-09.30 en 's avonds tussen 18.00-19.00 uur. In de duurdere ryokan vraagt men u bij de check-in naar uw voorkeurtijd voor het avondeten, die tussen 18.00-20.00 uur ligt.

Er zijn moderne ryokan en traditionele ryokan, de laatste zijn vaak erg oud, met donkere gangen en traditionele kamers met papieren schuiframen.

De moderne ryokan zijn lichter en minder somber, maar ze missen vaak de oude, traditionele sfeer. In ryokans is geen roomservice, dit is dus wezenlijk anders dan in hotels.

In sommige ryokan eet u in uw kamer, in andere in het restaurant van de ryokan.

**N.B. Wilt u graag in een ryokan slapen maar ziet u op tegen het slapen op de grond? Vele comfortabele en 1e klas ryokan hebben Japanse kamers met bedden.**



3 sterren Ryokan

### Ryokan- hotels:

Dit zijn vrij grote, aan de buitenkant Westers aandoende, Japanse stijl hotels met Japanse stijl kamers. Soms zijn er Japanse stijl kamers met bedden en af en toe ook geheel Westerse-stijl kamers. Net als bij ryokan eet u er geweldig, de faciliteiten in de kamer zijn afhankelijk van de categorie die u kiest. De meeste kamers hebben een wastafel en eigen wc, de iets duurdere kamers eigen bad/wc. Ook hier treft u bijna altijd mooie onsenbaden (hotspringbad) aan! (vaak binnen en buiten).

## WELLNESS OP Z' N JAPANS: PROBEER EENS EEN HOTSPRING (ONSEN)!

**Vele ryokan hebben een onsen, d.w.z. een hete bronnenbad.** U vindt deze baden zowel binnen als buiten, vaak op de mooiste plekjes.

### Wat is een Hotspring (onsen)

Een onsen is een door vulkanische activiteit verwarmd bad, of een bad met water uit een vulkanische bron. Aan het mineralenrijke water wordt bijna altijd een heilzame werking toegeschreven. Als het een openlucht-onsen is, vaak met een prachtig uitzicht over de bergen of de zee, spreekt men van een 'rotenburo'.



Rotenburo

Tozai kan in geheel Japan een ryokan voor u boeken die een binnen-onsen of een onsenbad in de openlucht hebben (Rotenburo). Ze hebben prachtige grote binnen- en buitenbaden, (naar sekse gescheiden) met prachtig uitzicht op bergen, rivieren of dalen. (b.v. op Mt Fuji!).

Er zijn ook ryokan met gemengde onsenbaden en vrijwel allemaal hebben ze ook kleine afsluitbare familie-baden voor privé gebruik!

De duurder kamers hebben het mooiste uitzicht en vaak een eigen onsenbad, soms buiten op het terras bij de kamer, uiteraard onzichtbaar voor de andere gasten.

Ook hier slaapt u in een Japanse kamer maar bij enkele ryokans zijn er Westerse kamers of Japanse kamers met bedden. Ze kenmerken zich net als gewone ryokan door hun fantastische maaltijden, die of in de kamer geserveerd worden of in de eetzaal met de andere gasten.

De meeste Japanners zijn dol op het ontspannen in deze warme gezamenlijke baden. Het is een sociaal gebeuren. Zoals voor alle baden in Japan geldt ook hier: eerst jezelf grondig wassen en pas dan in het bad stappen!

## IN DE STANDAARDCATEGORIEËN IN ONZE TOURS KUNT U KIEZEN UIT DE VOLGENDE ACCOMMODATIE:

**LOW BUDGET:** Backpacker accommodatie; eigen, vaak zeer kleine kamer zonder bad/wc. Gemeenschappelijk bad/wc. De low budget keuze geldt alleen voor de backpacker reizen. Maaltijden zijn niet inclusief.

**BUDGET:** 2 sterren accommodatie, bij westerse hotels kamer met bad/wc, bij Japanse accommodatie gemeenschappelijke badkamer, vaak afsluitbaar bij kleine minshuku, naar sekse gescheiden bij grote minshuku.

In **Tokyo** betekent dit verblijf in een westerse-stijl toeristenklasse hotel, hartje centrum. De kamers zijn niet groot maar voorzien van een eigen badkamer met WC. Voor de excursies gaat u naar een nabijgelegen pick-up hotel. In Tokyo en de andere grote steden zijn geen maaltijden inbegrepen.

In **Kyoto** overnacht u in een eenvoudig Westers hotel of met kleine toeslag in een leuke ryokan. De kamers hebben eigen bad/wc. Maaltijden zijn niet inbegrepen, maar kunnen ter plekke besteld worden. Voor de excursies gaat u naar een pick-up hotel in de buurt van uw ryokan.

**Elders:** U verblijft in minshuku waarbij meestal avondeten en ontbijt is inbegrepen. Soms verblijft u in een ryokan of westerse hotel, dan is dat meestal zonder maaltijden.

**COMFORTABEL:** 3 sterren niveau, bij westerse hotels kamer met bad/wc; bij Japanse accommodatie meestal kamer met eigen wc/wastafel en gemeenschappelijke badkamer (afsluitbaar), soms zijn er kamers met en zonder eigen bad.

In **Tokyo en Kyoto** is dat: Verblijf in een 3-sterrenhotel, kamer met eigen bad/wc. Maaltijden zijn in de grote steden niet inbegrepen. Tegen meerprijs kunt u in Tokyo of in Kyoto overnachten in een comfortabele ryokan. Bij vrijwel alle excursies wordt u bij uw eigen hotel afgehaald.

In de andere grote steden verblijft u in een ryokan of Japanse stijl hotel. Vaak zijn grandioos Japans avondeten en ontbijt inbegrepen. In sommige ryokan zijn kamers met eigen bad/wc maar dit is niet overal mogelijk.

**Elders:** Op het platteland is er niet altijd een comfortabele ryokan; u zult soms in een budget minshuku of soms in een hotel overnachten. Vindt u een minshuku te eenvoudig, dan boeken we graag een 1e klas ryokan voor u indien de categorie comfortabel in een bepaalde plaats niet geboden wordt of vol is. Ook is het vaak mogelijk een prachtig, traditioneel hotel ipv minshuku of ryokan te boeken. Bij minshuku en ryokan op het platteland zijn avondeten en ontbijt bijna overal inbegrepen.

### 1E KLAS:

In **Tokyo en Kyoto:** U overnacht in een centraal gelegen 1e klas hotel. Maaltijden zijn niet inbegrepen (op verzoek mogelijk).

**Elders:** Op het platteland reserveren we een 1e klas of comfortabele ryokan of uiteraard een westers hotel, indien aanwezig. De kamers zijn ruim, natuurlijk met eigen bad/wc (in het geval van een westerse kamer; meestal ook eigen badkamer in ryokan), luxeus en gezellig. Bij alle excursies wordt u bij uw eigen hotel afgehaald. Op het platteland zijn bij ryokans avondeten en ontbijt meestal inbegrepen.



1e klas Ryokan

### DE LUXE:

**Tokyo en Kyoto:** Met toeslag kunt u in vrijwel alle steden in een 5-sterren hotel, (maaltijden zijn niet inbegrepen) of **luxueuze** ryokan overnachten. We boeken zowel de moderne topklasse hotels (Prince Park Tower, Park Hyatt, Conrad Hilton, Imperial Hotel, etc. in Tokyo en het Granvia, Hyatt Regency etc. in Kyoto) als ook de meer traditionele 5 sterren hotels (Imperial, Okura in Tokyo en het Kyoto Okura, ANA en Westin Miyako hotel in Kyoto). Topryokans in Kyoto als **Hiiragiya ryokan**, Tawarayaya ryokan e.a. boeken we graag voor u tegen speciale prijzen.

**Elders:** Op het Japanse platteland zijn ryokans van 3 tot 5 sterren. Sommige 4- en 5 sterren ryokans hebben een eigen onsen bij de kamer. Een prachtig voorbeeld hiervan zijn het Gora Kadan in Hakone, de **Asaba ryokan** in Shuzenji en Horai ryokan in Atami. Excursies starten bijna altijd vanaf uw eigen hotel. U wordt bij aankomst in Japan op de luchthaven door een gids opgehaald en bij vertrek wordt u bij uw hotel opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Op het platteland is avondeten en ontbijt op de meeste plaatsen inbegrepen.



Asaba ryokan, Shuzenji

### LET BIJ UW KEUZE OOK OP HET VOLGENDE:

Niet alleen het comfort-niveau maar ook een belangrijk verschil tussen de klassen in Tokyo en Kyoto is dat bij comfortabel en 1e klas de Airportbus u rechtstreeks naar uw hotel brengt en u voor alle excursies bij uw eigen hotel instapt. Bij de budget categorie is dat altijd een 1e klas hotel in de buurt van uw eigen hotel. Dit geldt zowel voor de Airportbus als voor de excursies. (De Airportbus Kyoto rijdt wel langs de budget hotels en ryokan).

**Tip:** Indien u uw gehele reis niet op basis van 1 bepaalde categorie wilt reizen, kunnen wij voor u een combinatie van categorieën regelen. U kunt bv. comfortabel in Tokyo verblijven en budget op het platteland.

Ook bieden we bij alle categorieën de mogelijkheid om tegen meerprijs iets speciaals te boeken, b.v. een prachtige ryokan of hotel op één of meerdere plaatsen.

**Tip:** Wilt u graag in een ryokan slapen, maar ziet u op tegen het slapen op de grond? Vele comfortabele en 1e klas ryokan hebben Japanse kamers met bedden. Wij regelen het graag voor u!

**SEMI-GROEPSREIZEN:** U reist individueel naar Japan en terug. Na aankomst (en bij vertrek) begeleidt transfer van/naar de luchthaven. Tijdens de excursies maakt u deel uit van een internationaal groepje. U hebt dan een Engelssprekende Japanse gids. U overnacht in comfortabele, 1e klas of luxe accommodaties (meestal westerse hotels, een enkele keer in een ryokan, maar u kunt meestal ook kiezen voor geheel westerse). Kamers met bad/wc. Indien er wordt overnacht in een Japanse kamer is afhankelijk van de categorie die u kiest ( b.v. bij budget) de badkamer soms op de gang. Verlenging met andere korte groepsreis of op individuele basis mogelijk.

**TRANS SIBERIË EXPRES COMBINEREN MET JAPAN! (EN CHINA):** Een jongens- of meisjesdroom wordt waar, 10.000 km met de trein, met de legendarische Trans Siberische Spoorlijn van Moskou tot Wladiwostok (uiteraard met diverse stops!) en daarna met de boot naar Japan. Als tijd en budget het toelaten kunt u uw reis naar Japan combineren met reizen uit onze Trans-Siberië Express of China-brochures of stedenprogramma's in Azië toevoegen. 2 combinatierizen hebben we in deze brochure opgenomen 1 met Rusland en Japan en 1 met Rusland, Mongolië, China en Japan. Vanuit Japan reist u non stop met de KLM terug.

**SPECIAL INCENTIVES, GROEPEN:** Veel facetten van de Japanse cultuur, van thee-ceremonie tot architectuur, maar ook de kookkunst, de taal, handvaardigheden en sporten staan momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Een belangstelling waar Tozai Travel, 't Japans Cultureel Centrum en 't Japanse Winkeltje al jaren op inspelen met workshops, lezingen, cursussen en speciale reizen. Zo verzorgt Tozai Travel al sinds jaren met veel succes taalstudiereizen naar Japan. Vanaf 1994 bieden we ook Gastronomische reizen en Culturele reizen met het accent op de thee-ceremonie, Zen Boeddhis-me, 88 tempeltours en bezoek aan oude keizerlijke villatouinen en tempels in Kyoto. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de special interest reizen die Tozai organiseert, want Tozai kan veel meer regelen dan 'alleen' uw toeristische reis. Een nieuwe ontwikkeling dus, speciaal samengestelde reizen naar wens, idee en invulling van de klant. Dit zowel voor bedrijven die bijvoorbeeld een congres aangrijpen om een specifieke reis te maken als voor particulieren die tuinen, tempels en paleizen (al of niet in groepsverband)

willen bestuderen in de talrijke oude steden en natuurparken die Japan rijk is. Vrijwel alles is mogelijk. Immers, een op Japan gespecialiseerd reisbureau mag geacht worden een kenner te zijn van Japan. Naast gastronomische reizen, Culturele reizen, Tuinenreizen en Taalstudiereizen kan Tozai op praktisch elk terrein Incentive en Special Interest reizen organiseren. Of dit nu voor twee of voor twintig personen is. Onze groepsafdeling o.l.v. Ken Nishigori, die meer dan 20 jaar ervaring hierin heeft, gaat tot het uiterste om aan de hand van uw wensenpakket de reis tot in de puntjes te verzorgen!



**SEIZOENEN:** Bovenstaande symbolen staan voor zomer, herfst, winter en lente. Seizoenen zijn erg belangrijk voor de Japanners. De verse ingrediënten bij de maaltijden worden op het seizoen afgestemd, in de lente op de kersenbloesem, in de herfst op de blaadjes van de esdoorn. Vaak ligt er bij uw maaltijd een blaadje van kersenbloesem, azalea of rode esdoorn. Zelfs in de motieven van de kimono's ziet u de seizoenen terug!

### AIRPORTBUSTICKET BIJ AANKOMST EN VERTREK

Bij aankomst in Tokyo is het erg handig alvast een ticket te hebben voor de Airportbus, die langs de 1e klas hotels, de comfortabele hotels, de grote stations en Tokyo City Air Terminal rijdt (en naar Haneda-Airport, de luchthaven voor binnenlandse vluchten). Ook voor de terugreis, vanaf Osaka, Kyoto of Tokyo kunnen we al een Airportbus voor u reserveren.

### GRATIS TAALBOEKJE!

Iedere klant die één van de tours uit deze brochure boekt, krijgt bij de uitgebreide reisbescheiden gratis het handige taalboekje "Wat en Hoe Japans" (één exemplaar per boeking). Informatiefolders over alle plaatsen die u in Japan bezoekt (indien beschikbaar) worden met de reisbescheiden meegegeven zodat u goed geïnformeerd op reis gaat.

In hetzelfde gebouw als Tozai Travel zijn gevestigd: 't Japans Cultureel Centrum en 't Japanse Winkeltje, voor reisgidsen en een korte cursus "Japans voor op reis".

### 'T JAPANS CULTUREEL CENTRUM

Een voorproefje van Japan(s)? In ons Japans Cultureel Centrum kunt u Japanse conversatiecursussen, een stoomcursus "Japans voor op reis" of een cursus Japans koken volgen. Regelmatig vinden er ook demonstraties van de traditionele thee-ceremonie in onze Japanse kamer plaats. Meer informatie vindt u op onze website. [www.japansecultuur.nl](http://www.japansecultuur.nl)

### 'T JAPANSE WINKELTJE

In 't Japanse Winkeltje, gevestigd naast Tozai Travel op nr. 177, vindt u Japanse kunst en kunsthijverheid, boeken over de taal en cultuur, reisgidsen, kaarten van Japan, China, Rusland en Zuidoost Azië, prachtig Japans porselein, lakwerk, speelgoed, kimono's en nog veel meer. Onze Japanse kamer op de 1e etage is tevens te huur voor één of meer dagdelen. [www.japans.nl](http://www.japans.nl)

### ANVR

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR onder nummer 4028. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR Informatiebrochure. Het boekingskantoor kan u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR-Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie.



### Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau. Of een reisbureau bij SGR is aangesloten, kunt u controleren via [www.sgr.nl](http://www.sgr.nl). Klik op Zoeken op deelnemer.



### IATA

Tozai Travel heeft een IATA (International Air Transport Association)-vergunning, nr. 5720063, en is daardoor gemachtigd zelf tickets uit te schrijven.



### TOZAI TRAVEL IS AANGESLOTEN BIJ DE STICHTING CALAMITEITENFONDS REIZEN.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reisom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervoerd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.



### KLM EN TOZAI TRAVEL BRENGEN U AL RUIM 30 JAAR NAAR UW BESTEMMING IN HET VERRE OOSTEN!

Imiddels voert KLM 14 vluchten per week uit naar Osaka/Kyoto en Tokyo.

In 9 - 12 uur vliegt u per Boeing 747-400 of (de gloednieuwe) Boeing 777 uiterst comfortabel naar uw bestemming! Dankzij de gastvrijheid van de KLM crew, de heerlijke maaltijden en het uitgebreide inflight entertainment system zal uw reis letterlijk en figuurlijk voorbij vliegen!

Bij uw reisbescheiden ontvangt u een electronic ticket waarmee u vanaf 30 uur voor vertrek online kunt inchecken en uw eigen boarding pass uitprinten, via [www.klm.nl](http://www.klm.nl) ! Maar uiteraard kunt u ook inchecken op Schiphol, bij de KLM self service check-in screens in de vertrekhal naast de KLM balierijen.

Wist u dat KLM tegemoet komt aan uw dieetwensen met een uitgebreid aanbod aan speciale maaltijden? Vraagt u hiernaar ten tijde van reservering!



# INHOUDSOPGAVE

Minshuku reizen	pagina
<b>JAPAN IN EEN NOTENDOP</b> 9 dagen: Tokyo - Mt Fuji / Hakone - Kyoto	8
<b>Minshuku A • DE KORTE ALPENROUTE</b> 14 dagen: Tokyo - Nikko - Mt Fuji / Hakone - Tsumago - Kyoto	9
<b>Minshuku B • DE JAPANESE ALPENROUTE</b> 21 dagen: Tokyo - Nikko - Mt. Fuji / Kawaguchiko - Tsumago - Kamikochi - Shin Hotaka Spa - Takayama - Ogimachi - Kyoto - Nara 23 dagen: (Minshuku B-Lang) Verlenging met Kanazawa en bezichtiging Eiheiji Zenklooster Tip: Meer tijd? Plak de Mt Koya 2 nachten verlenging eraan vast, zie verlenging Mt. Koya (pagina 40)	10
<b>Minshuku C • DE ZUIDKUST ROUTE</b> 21 dagen: Tokyo - Nikko - Fuji - Hakone - Shuzenji, (Izu schiereiland) - Ise - Toba - Mt Koya - Nara - Kyoto 25 dagen: (Minshuku C-Lang) Verlenging met Kashikojima - Kumano Pelgrimsroute - Yunomine - Ryujin onsen - Mt. Koya - Nara - Kyoto	12
<b>Minshuku D • WEST-HONSHU EN KYOTO</b> 15 dagen: Langs de ruige Sanin kust van West Honshu. Kyoto - Amanohashidate - Tango schiereiland - Kinokasa Spa - Matsue - Tsuwano - (Hagi) - Miyajima - Hiroshima - Kyoto	14
<b>Minshuku E • ONTDEK KYUSHU</b> 14 dagen: Fukuoka - Yufuin of Beppu - Mt Aso - Kumamoto - Nagasaki - Fukuoka 16 dagen: (Minshuku E-Lang) Verlenging met Kurokawa Spa en Karatsu	15
<b>Minshuku F • ONTDEK ZUID EN WEST JAPAN</b> 21 dagen: (Combinatieris van reis D en E) Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Yufuin - Mt Aso - Kurokawa Spa - Kumamoto - Nagasaki - Fukuoka - Tsuwano - Matsue - Kinokasa - Kyoto/Osaka 23 dagen: (Minshuku F-Lang) Verlenging vanaf Kinokasa met Tango schiereiland en Amanohashidate	17
<b>Minshuku G • KYOTO EN DE INLAND SEA, MIYAJIMA, SHIKOKU EN NAOSHIMA</b> 18 dagen: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Matsuyama - Uchiko - Iya Vallei - Kotohira - Takamatsu - Naoshima - Okayama - Kyoto / Osaka	18
<b>Minshuku H • KYOTO, INLAND SEA, MIYAJIMA, KYUSHU EN SHIKOKU</b> 19 dagen: Kyoto - Miyajima - Nagasaki - Kurokawa onsen - Yufuin of Beppu - Yawatahama - Uchiko - Iya Vallei - Kotohira - Takamatsu - Naoshima - Kurashiki - Kyoto of Osaka	19
<b>Minshuku K • NOORD-JAPAN "TOHOKU" TOUR</b> 20 dagen: Tokyo - Nikko - Hinoemata Spa - Yunogami onsen - Ouchijuku - Gaga onsen - Yamadera - Ginzan onsen - Mt Haguro - Tsuruoka - Hoshi onsen - Tokyo 22 dagen: met verlenging van 2 nachten op Sado eiland 20 dagen: "met de aapjes in bad", in Yudanaka onsen. Na dag 16: 2 overnachtingen Yudanaka onsen - Nagano - Tokyo	20



Hotspring, Hoshi Onsen

Thema reizen	pagina
<b>Individuele reizen, de meeste met verblijf in westerse hotels afgewisseld met ryokan en minshuku</b>	
<b>Thema reis A • DE HOFREIS TOKYO (EDO) - NAGASAKI</b> 24 dagen: Tokyo - Nagasaki of Nagasaki - Tokyo Tokyo - Mt Fuji / Hakone - Tsumago - Hikone - Kyoto - Nara - Himeji - Osaki Kamijima (eiland in de Inland Sea) - Hiroshima - Miyajima - Matsuyama - Uchiko - Yawatahama - Beppu - Mt Aso of Kurokawa onsen - Kumamoto - Shimabara - Nagasaki - Osaka. Indien u de Hofreis vrij exact wilt nabootsen begint u in Nagasaki, omdat de Nederlanders natuurlijk in Nagasaki begonnen.	22
<b>Thema reis B • KUNST EN CULTUURREIS</b> 20 dagen: Tokyo - Kamakura - Fuji/Hakone - Tsumago - Kyoto - Nara - Himeji - Miyajima - Naoshima eiland - Okayama - Osaka 24 dagen: (Thema Reis B-Lang) met verlenging Shikoku, Naoshima - Takamatsu - Iya Vallei - Awaji Island - Osaka	24
<b>Thema reis C • TUINEN EN CULTUUR</b> 21 dagen: Tokyo - Kanazawa - Kyoto - Matsue - Okayama - Naoshima - Takamatsu - Osaka	26
<b>Thema reis D • KERSENBOESEM, HERFSTTINTEN EN CULTUUR</b> 15 dagen: Kersenbloesem en Cultuur, luxe reis 15 dagen: Herfsttinten en Cultuur, luxe reis Kyoto - Nara - Arashiyama - Yoshino - Miho Museum - Kyoto - Takao - Kyoto	27
<b>Thema reis E • GASTRONOMISCHE REIS DOOR JAPAN</b> 18 dagen: Smullend door Japan reizen en uiteraard wat cultuur opsnuiven. Tokyo - Nikko - Hakone / Mt Fuji - Matsumoto - Tsumago - Kyoto - Mt Koya - Osaka	28
<b>Thema reis F • HET MYSTIEKE JAPAN</b> 22 dagen: Kyoto - Miyajima - Shikoku - Kii Schiereiland met de Oude Kumano Pelgrimsroute	30
<b>Thema reis G • DE 88 TEMPELTOCHT VAN SHIKOKU</b> 21 dagen: Kyoto - Mt Koya - Tokushima - enkele van de 88 tempels op Shikoku - Osaka Avontuurlijke tocht langs enkele tempels van de traditionele Pelgrimsroute die Kukai (Kobo Daishi, stichter van het Shingon Zen Boeddhisme en zijn volgelingen sinds die tijd) liep in de 8 eeuw. Om tribuut te brengen aan Kukai beginnen we uiteraard in Mt Koya, bakermat van het Shingon Zen-Boeddhisme.	31
<b>Thema reis H • NOORD EN MIDDEN ALPENROUTE</b> 24 dagen: Ontdek Japan zoveel mogelijk te voet, individuele reis. Tokyo - Hakone - Mt. Fuji - Omachi Spa - "Tateyama - Kurobe Alpenroute" - Toyama - Ainokura - Tsumago - Kyoto.	32
<b>Thema reis K • AVONTUURLIJKE WANDELTOCHT OVER HET JAPANESE PLATTELAND</b> 16 dagen: Avontuurlijke wandeltocht in kleine groep door Japan met Engels sprekende gids Osaka - Mt Koya - Ryujin onsen - Nonaka - Yunomine - Nachi - Yoshino - Nara. – Verblijf in tempels, ryokan, minshuku en hotels – Goede conditie en veel wandelervaring vereist. – De inhoud van deze tours verandert jaarlijks, daarom hebben wij een apart stencil gemaakt waar u alle data, routes en details op kunt vinden. Verlenging op individuele basis mogelijk. 16 dagen: Bovenstaande reis kan ook op individuele basis gemaakt worden (zonder gids) met minder uren wandelen. Vertrek dan dagelijks mogelijk. Vervoer naar keuze: op basis van openbaar vervoer of voor een aantal trajecten autohuur.	34

Al onze reizen zijn gebaseerd op vliegen in de toeristenklasse van de KLM (of naar keuze JAL, Cathay Pacific, Lufthansa of andere maatschappij, soms met toeslag).  
Businessclass: Met toeslag kunt u vliegen in de Businessclass waarvoor Tozai een speciale korting heeft kunnen bedingen (zie inlegvel)

## Backpacker reizen (low budget)

pagina

<b>Bimbonin A</b> 15 dagen: de grote steden Tokyo - Kyoto - Osaka	36
<b>Bimbonin B</b> 21 dagen: de grote steden en het platteland Tokyo - Nikko - Hakone - Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Nagasaki - Fukuoka - Osaka	37
<b>Bimbonin C</b> 26 dagen: met verlenging in de Japanse Alpen Tokyo - Nikko - Hakone - Takayama - Kanazawa - (Eiheiji Zentempel) - Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Nagasaki - Fukuoka - Osaka	37



Tsumago

## Verlengingen

pagina

<b>MT. KOYA Verlenging</b> (vanuit Osaka of Kyoto) 2 of 3 dagen naar Mt Koya met overnachting in een Zenklooster	40
<b>Bezoeken aan Speciale tuinen / Paleizen / Villa's in Kyoto, waarvoor toestemming nodig is.</b> – Kyoto Katsura Villa (Oude keizerlijke villa met prachtige tuin) – Oude Keizerlijke paleis (Kyoto Gossho) in Kyoto – Mostempel, Saihoji, de mooiste mostuin van Japan – Shugakuin Imperial Palace, schitterende tuin	44
<b>OKINAWA Verlenging</b> 5 dagen (4 nachten): De meest zuidelijke eilanden van Japan, subtropisch.	40
<b>ISHIGAKI Verlenging</b> 5 dagen (4 nachten): De meest zuidelijke eilanden van Japan, subtropisch.	40
<b>HOKKAIDO Verlenging</b> 5 dagen (4 nachten): Het meest Noordelijke eiland van Japan. 7 dagen (6 nachten): Het meest Noordelijke eiland van Japan.	41
<b>FACULTATIEVE EXCURSIES EN VERLENGINGEN</b> waaronder – Cursus kimono dragen in Tokyo of Kyoto – Cursus sushi maken op de beroemde Tsukiji vismarkt in Tokyo – Leuk voor kinderen: cursus Ninja of samoeraai worden.	40-46
<b>STEDENINFORMATIE JAPAN</b>	47-49
<b>PRAKTISCHE INFORMATIE JAPAN</b>	50-51
<b>HOTSPRING (ONSEN):</b> 2 Overnachtingen in een 1e klas of luxe ryokan in elke gewenste plaats of Spa Keuze uit: Japanse stijl kamer met slapen op een comfortabele futon-matras of in een Japanse kamer met bedden. – Hakone aan de voet van de Fuji berg – Shuzenji op Izu schiereiland, ten zuiden van Mt Fuji. of het fantastische hotspringgebied Oodaru onsen ten zuiden van Shuzenji, waar ook een hotspring-zwembad is (gehele jaar geopend). – Hoshi onsen, Gumma Pref. ten noorden van Tokyo – Kyoto, Takao, Arashiyama, Ryujin, Yunomine of Yoshino – Miyajima eiland – nabij Kobe/Osaka, het prachtig in de bergen gelegen Arima onsen. En verder mogelijk b.v. op Shikoku, Kinosaki, Kii schiereiland of Kurokawa spa, Yunomine, Yoshino, en schiereiland Izu	

## Trans-Siberië Express

pagina

**Trans-Siberië Express combineren met Japan**  
**Als tijd en budget het toelaten kunt u uw reis naar Japan combineren met reizen uit onze Trans-Siberië Express of China-brochures.**

**2 combinatiereizen hebben we in deze brochure opgenomen:**

<b>TSE-A • TRANS-SIBERIË EXPRESS MET JAPAN</b> (27 dagen) Per Trans-Siberië Express vanaf Amsterdam naar Moskou en dwars door de steppen van Siberië naar Wladiwostok op het uiterste oostelijke puntje van Siberië vanwaar u met de boot oversteekt naar Japan. Vervolgens Minshuku A en terug Osaka-Amsterdam met de KLM	38
<b>TSE-B • TRANS-SIBERIË EXPRESS MET MONGOLIË, CHINA EN JAPAN</b> (35 dagen) Per Trans-Siberië Express vanaf Amsterdam naar Moskou en Irkutsk en vandaar afbuigen naar het zuiden; in een nomadentent in Mongolië overnachten en door de Gobi woestijn langs de Grote Muur naar Peking. Bezoek aan de Verboden Stad en Tempel van de Hemel; overland door China reizen; per boot naar Japan; een tour (Minshuku A) over het Japanse platteland en terug Osaka-Amsterdam met de KLM.	39

## Extra's

### DAGJE AAN HET STRAND IN JAPAN

tussendoor of aan het eind van uw reis? Wij raden aan:  
– Shirahama Spa, ten zuiden van Osaka als u uit Osaka terugvliegt.  
– Miura, Enoshima of Izu schiereiland als u uit Tokyo terugvliegt.  
– Okinawa en Ishigaki, subtropisch met hagelwitte stranden  
– Miyajima, westkant eiland  
– Amanohashidate en Kinosaki (noordkust =boven Kyoto)  
– Osaki kamijima in de Binnenzee.  
– Naoshima eiland  
– Zuidkant Shikoku eiland  
– Kyushu: Karatsu, Hirado, Miyazaki, Zuidwest kust Kyushu.

### VERDER

– Kabuki, Noh voorstellingen & Festivalkaartjes  
– Restaurant reserveringen Tokyo, Kyoto, Hakone, elders  
– Sumo- kaartjes, toernooi in Tokyo, Nagoya, Osaka en Fukuoka  
– Theeceremonie in Tokyo, (incl. in Tokyo dagexcursie Dynamic tour)  
– Theeceremonie in Kyoto, (incl. in Kyoto Evening Special)

### INDIVIDUELE WEEKENDSUGGESTIES OF KORTE UITSTAPJES:

**Vanuit Tokyo**  
– Slapen in een voormalige tempel op Mt Mitake, nabij Mt Takao, 1,5 uur ten Westen van Tokyo, hoog in de bergen in schitterend wandelgebied Okutama, met fabelachtig uitzicht (soms op Mt Fuji).  
– Hakone/Mt Fuji zuidkant  
– Mount Fuji beklimmen, excursie, alleen in juli en aug. (zie pag. 43)

### Vanuit Kyoto

– Mediteren op een berg (Mt Hiei) bij Kyoto, Enryakuji tour, zie N500, pag. 44  
– Mt. Koya verlenging, zie pag. 40  
– Tempelverblijf Senjuin in de bergen nabij Nara in the middle of nowhere

### FESTIVALS:

**Festivals ("Matsuri") meemaken?** Japan kent zeer veel Festivals. Graag nemen wij deze op in uw reisprogramma. Zie: "Festivals" op onze site, wellicht kunt u uw reis afstemmen op een festival in een bepaalde plaats. Voor sommige festivals kunnen we een excursie voor u regelen (Nikko, Takayama, Kyoto etc.) of van tevoren kaartjes met gereserveerde plaatsen voor u reserveren, bijv. In Kyoto:  
– Miyako Odori, lentedansen door geisha in mei  
– Aoi Matsuri Festival  
– Gion Matsuri Festival Kyoto  
– Jidai Matsuri, Kyoto

# JAPAN IN EEN NOTENDOP

9 DAGEN

Route: Tokyo - Mt Fuji/Hakone - Kyoto



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Liever overal in hotels? Dat kan bijna overal!**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorzienende service, zie pag. 50**

**DAG 1** • Vertrek uit **Amsterdam**.

**DAG 2** • Aankomst in **Tokyo**. U reist op eigen gelegenheid van Narita Airport naar uw hotel in Tokyo. U kunt bij Tozai alvast een Airportbusticket kopen.

**DAG 3** • Dynamic Tokyo dagexcursie. Bezoek aan Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over **Tokyo**. Vervolgens woont u een **theeceremonie** bij in de Happoën Garden, een traditionele Japanse villa met een prachtige tuin. Na een korte stop op het Plein van het Keizerlijke Paleis is het tijd voor de barbecue lunch in het Chinzanso Garden restaurant. Vervolgens rijdt u langs de Diet (het parlamentsgebouw) naar de Sumida-rivier voor een schitterende boottocht onder Tokyo's prachtige bruggen door. Aan het eind van de dag bezoekt u **Asakusa Kannon Tempel** in het oude Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid en souvenirs. Via de Ginza, Tokyo's meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.



Theeceremonie

**DAG 4** • Vrij programma in **Tokyo**. Gelegenheid tot het maken van facultatieve excursies of om op eigen gelegenheid Tokyo te ontdekken.

**DAG 5** • **Mount Fuji / Hakone** dagexcursie. U reist per luxe bus over het Japanse platteland naar **Mount Fuji**. Afhankelijk van de dag bezichtiging van de Vredespagode of het Fuji Visitor's Center. Daarna rijdt u omhoog tot het 5e station halverwege de helling van Fujiisan. Lunch in het Highland Resort Hotel. Na de lunch rijdt u naar Hakone voor een boottocht over het meer van Ashi, één van de vijf meren van Mount Fuji. Daarna gaat u per kabelbaan de berg



Kinkakuji, Kyoto

Komagatake op (1966m.) voor een panoramisch uitzicht over het Fuji/Hakone berggebied. Overnachting Hakone in naar keuze minshuku, ryokan of hotel.

**DAG 6** • In de namiddag reist u per Shinkansen superexpress-trein naar **Kyoto** waar u naar keuze overnacht in een hotel of ryokan.

**DAG 7** • Ochtendexcursie **Kyoto**. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende "Nachttegaal" vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (**Kinkakuji**) en het Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.

**DAG 8** • Vrij programma in **Kyoto**.

**Dag 9** • Einde van uw Japan-reis. U reist op eigen gelegenheid per Airportbus naar **Osaka** Airport voor vertrek naar Nederland of een andere bestemming van Tozai Travel.

Verlenging mogelijk



Mt. Fuji



Asakusa Kannon Tempel, Tokyo



# DE KORTE ALPENROUTE

## MINSHUKU A, 14 DAGEN

Route: Tokyo - Nikko - Mt. Fuji/Hakone - Tsumago - Kyoto

U vliegt met 



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe)**  
*Liever overal in hotels? Dat kan bijna overal.*
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Beste reistijd: eind maart- begin december**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

### DAG 1 • Vertrek Amsterdam.

**DAG 2 • Aankomst in Tokyo.** U reist op eigen gelegenheid van Narita Airport naar uw hotel in centraal Tokyo. U kunt hiervoor alvast bij Tozai een Airportbusticket kopen.

**DAG 3 • Tokyo middagexcursie.** U bezoekt het Seaside-top Observatorium op de 40e verdieping van het World Trade Center gebouw, dat u een schitterend panorama biedt over Tokyo. Boottocht over de Sumida-rivier, van oudsher de levensader van Tokyo. Vandaar bezoekt u de oudste tempel van Tokyo, de beroemde Asakusa Kannon Tempel in Asakusa, een typische oude volkswijk van Tokyo. De toegangsweg naar de tempel wordt aan weerszijden geflankeerd door talloze winkeltjes met kunstnijverheid, lekkernijen en souvenirs. Vervolgens maakt u een busrit langs het plein voor het Keizerlijk Paleis en over de Ginza, Tokyo's beroemdste en duurste winkel- en uitgaansdistrict.

**DAG 4 • Excursie naar Nikko met overnachting Nikko, incl. lunch op de 1e dag.** U gaat per luxe bus naar Nikko waar u de beroemde kleurrijke **Toshogu Schrijn**, gewijd aan de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot 1868 de feodale heersers van Japan, bezoekt. Vervolgens maakt u een schitterende bustocht langs 20 haarspeldbochten (in het Japans "i-ro-ha-za-ka") naar boven waar een uniek panorama over de bergen van Nikko zich voor uw ogen ontvouwt. Lunch in lokaal restaurant. U bezichtigt boven in de bergen het prachtige Meer van Chuzenji en de Kegon Waterval. Het uitzicht is adembenemend. Aan het eind van de dag gaat u op eigen gelegenheid naar uw hotel of ryokan in Nikko.



Toshogu Schrijn, Nikko

**DAG 5 • Vrij programma in Nikko.** In uw folder over Nikko die u van Tozai bij uw reisbescheiden ontvangt staan vele suggesties. O.a. de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het Museum van Nikko of één van de vele mooie tempels in de omgeving, zoals Rinnoji Tempel met zijn reusachtige, vergulde houten Boeddha's. Een bezoek waard is ook het mooie Suginami Park, met zijn brede wandelpaden, omzoomd door prachtige cederbomen.

Voor jong en oud is er het themapark Edo-mura waar de oude samoerai tradities in ere worden gehouden. Tegen de avond reist u per trein (met gereserveerde plaatsen) van Nikko terug naar **Tokyo**. U gaat op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

**DAG 6 • Vrij programma in Tokyo.** Gelegenheid tot het maken van facultatieve excursies (zie pag 42-43)

**DAG 7 • Tokyo - Mt. Fuji/Hakone** (van 08.00- 17.30 uur) U reist per luxe bus over het Japanse platteland naar Mount Fuji. Afhankelijk van de dag bezichtiging van de Vredespagode of het Fuji Visitor's Center. Lunch in het Highland Resort Hotel. Daarna naar boven tot het 5e station halverwege de helling van Mount Fuji. Vervolgens schitterende bustocht om Mount Fuji heen richting Hakone. Boottocht over het meer van Ashi, één van de vijf meren van Mount Fuji. Daarna gaat u per kabelbaan de berg Komagatake op (1966 m.) voor een panoramisch uitzicht over het Fuji/Hakone berggebied. Aan het eind van de dag reist u op eigen gelegenheid naar uw minshuku, ryokan of hotel in Hakone.

**DAG 8 • Vrij programma dat benut kan worden voor een bezoek aan 1 van de vele musea van het Nationale Park van Fuji / Hakone.**

Vlakbij **Ashi no yu** is het beroemde Yuunessun Spa Resort met ontelbare hete bronnenbaden en zwembaden. Een bezoek aan de oude controlepost van de feodale heersers in het oude Hakone is interessant. Leuk is ook om een grote rondreis meer - bergen - hete bronnen te maken. Aan de andere kant van het meer in Togendai kunt u de kabelbaan naar So-unzan nemen. Bij mooi weer zult u Mt Fuji in volle glorie kunnen zien. Op de top van de berg stapt u over op de kabelbaan naar Gora, waarvandaan u met een bergtrein naar beneden kunt reizen naar Miyanoshta, een plaats met vele hete bronnen en mooie hotels. Een schitterend wandelgebied, net als het nog hoger gelegen Gora, beginpunt van de bergtrein. In Gora is het uitzicht spectaculair en er zijn veel bezienswaardigheden: Gora Park, het grootste rotsenpark in de Oriënt en het Openluchtmuseum voor Beeldende Kunsten: "Chokoku-no-Mori". Of neemt u een bus naar het historische Sengokubara Spa, een hete-bronnenplaats midden in het woud van het Fuji/Hakone Nationale Park waar u tussen het metershoge SUSUKI -pampagras kunt wandelen.

### DAG 9 • Hakone - Tsumago

U verlaat Hakone en gaat per bus naar Odawara en vandaar per trein via **Nagoya** naar **Tsumago**. Tsumago is een traditioneel dorpje in de Japanse bergen dat aan de **oude pelgrimsroute** van Tokyo naar Kyoto ligt. U overnacht in een zeer traditionele minshuku of ryokan.



Tsumago

**DAG 10 • Vrij in Tsumago.** Wandelt u van Tsumago naar **Magome**, of andersom, langs de Kyu-Nakasendo, de **oude pelgrimsroute** tussen Tokyo en Kyoto. Hier krijgt u al snel het idee dat er elk moment een samoerai-krijger in vol ornaat uit de bosjes voor u op de weg kan springen. Eet u onderweg Goheimochoi (geroosterde rijstkoeken met saus op een stokje) in één van de traditionele theehuysjes in dit gebied. De route tot Magome -eveneens een mooi bewaard dorp met leuke winkeltjes- is het mooiste. U zult onder de indruk raken van de natuur en de prachtige rijstvelden. Bijzonder sfeerol is ook een avondwandeling door de straten van Tsumago, waar de traditionele houten huizen zacht verlicht worden door papieren lantaarns. In uw folder over Tsumago vindt u informatie over het folkloremuseum in Tsumago, over de Kotokujji tempel en vele andere bezienswaardigheden in en rond Tsumago.

### DAG 11 • Tsumago - Kyoto

U reist op eigen gelegenheid maar met gereserveerde plaatsen met de trein van Tsumago naar de **oude hoofdstad Kyoto**. Kyoto was duizend jaar lang het bestuurlijke centrum van Japan waardoor er ontzettend veel te zien is. Tempels, schrijnen, paleizen, keizerlijke villa's, musea, parken, traditionele buurtsjes en schitterende winkels met kunstnijverheid en antiek.

### DAG 12 • Kyoto middagexcursie

U bezoekt de Heian Schrijn, een magnifiek bouwwerk dat sterk is beïnvloed door de Chinese architectuur; de **Sanjusangendo tempel** met zijn imponerende aantal van 1001 Boeddha-beelden en de Kiyomizu Tempel, gekenmerkt door de 50 m. hoge houten veranda. Het smalle weggetje naar de Kiyomizu Tempel is bezaaid met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes. U vindt hier ook prachtig aardewerk.



Sanjusangendo, Kyoto

**DAG 13 • Vrij programma in Kyoto.** Voor facultatieve excursies zie pag. 44-45.

**DAG 14 • Einde van uw Japan arrangement.** U reist op eigen gelegenheid naar **Osaka** Airport voor vertrek naar Nederland of een andere bestemming van Tozai.

Verlenging mogelijk.

#### TOZAI-SUGGESTIES:

Maak vanuit Tokyo een uitstapje naar **Kamakura**, op eigen houtje (ca 60 min. per trein) of ga met de **Kamakura Wandelexcursie**. Overnachting mogelijk in een mooie oude ryokan nabij Kamakura.

Verleng uw verblijf in Kyoto, breng een één- of meerdaags bezoek aan Nara of verblijf in een tempel op **Mt. Koya**, **Mt. Yoshino** of **Kumano** iets ten zuiden van Osaka. Al deze suggesties vindt u terug op pag. 46-49.

# DE JAPANSE ALPEN ROUTE

## MINSHUKU B, 21 DAGEN

Route: Tokyo - Nikko - Mt. Fuji - Tsumago - Kamikochi - Shin Hotaka Spa - Takayama - Shirakawago - Kyoto



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) op verzoek is helemaal westers of helemaal Japans ook mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Beste reistijd: begin mei-eind oktober**
- **Bagage-voorzienende service, zie pag. 50**

### DAG 1 • Vertrek Amsterdam.

**DAG 2** • Aankomst in **Tokyo**. U reist op eigen gelegenheid van Narita Airport naar uw hotel in Tokyo. U kunt hiervoor alvast in Nederland een Airportbusticket kopen.

**DAG 3** • Dynamic Tokyo, dagexcursie incl. lunch. Bezoek aan Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over Tokyo. Vervolgens woont u een **theeceremonie** bij in de Happoën Garden, een traditionele Japanse villa met een prachtige tuin. Na een korte stop op het Plein van het Keizerlijke Paleis barbecuelunch in het Chinzanso Garden restaurant. Vervolgens rijdt u langs de Diet (het parlamentsgebouw) naar de Sumida-rivier voor een schitterende boottocht onder Tokyo's prachtige bruggen door. De boottocht eindigt nabij Asakusa waar u de Asakusa Kannon Tempel bezoekt in het oude Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid en souvenirs. Via de Ginza, Tokyo's meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.

**DAG 4** • Vrij programma. Suggestie: bezoek Meiji Schrijn.

**DAG 5** • Excursie naar **Nikko** met overnachting, incl. lunch op de 1e dag. U gaat per luxe bus naar Nikko waar u de beroemde kleurrijke Toshogu Schrijn, gewijd aan de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot 1868 de feodale heersers van Japan, bezoekt. Vervolgens maakt u een schitterende bustocht langs 20 haarspeldbochten (in het Japans "i-ro-ha-za-ka") naar boven waar een uniek panorama over de bergen van Nikko zich voor uw ogen ontvouwt. Lunch in lokaal restaurant. U bezichtigt boven in de bergen het prachtige meer van Chuzenji en de Kegon waterval. Aan het eind van de dag gaat u op eigen gelegenheid naar uw hotel of ryokan in Nikko.

**DAG 6** • Vrij programma in **Nikko**. Bezoekt u hier o.a. de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het Museum van Nikko of één van de vele mooie tempels in de omgeving, zoals Rinnoji Tempel met zijn reusachtige, vergulde houten Boeddha's. Een bezoek zeker waard is ook het mooie Suginami Park, met zijn brede wandelpaden, omzoomd door prachtige cederbomen. Of bekijk vanaf Akechidaira Plateau het panorama over de Kegon Waterval en het Meer van Chuzenji. Neem de bus richting Chuzenji onsen en stap één halte voor Chuzenji Onsen uit bij de Akechidaira bus stop. Het Plateau kunt u te voet op per kabelbaan bereiken. Het uitzicht is adembenemend.

Tegen de avond reist u per trein van Nikko terug naar Asakusa-Station in **Tokyo**. U gaat op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

**DAG 7** • Vrij programma in **Tokyo**. U kunt voor deze dag facultatieve excursies boeken bij Tozai Travel of bijvoorbeeld eens een van de gigantische warenhuizen van Tokyo gaan bekijken.

**DAG 8** • De ochtendexcursie brengt u per luxe bus over het Japanse platteland naar Mount Fuji. Afhankelijk van de dag eerst bezichtiging van de Vredespagode of het Fuji Visitor's Center. Daarna naar boven tot het 5e station halverwege de helling van Mount Fuji.

Tijd om rond te kijken en een korte wandeling te maken. Lunch in het Highland Resort Hotel. Na de lunch verlaat u de excursiegroep en gaat u op eigen gelegenheid naar uw hotel, minshuku of ryokan in Kawaguchiko of omgeving.

### Mount Fuji (3774 m) beklimmen?

In juli en aug. gaan er rechtstreeks bussen vanuit Tokyo-Shinjuku tot het 5e station van Mt Fuji, waarvandaan alle klimmers beginnen.

Tot de top van Mt. Fuji is het dan nog ca 6-8 uur. U kunt overnachten in berghutten, hetzij dicht bij het 5e station hetzij nabij de top. De zonsopgang is spectaculair. De terugtocht tot het 5e Station duurt plm. 4 uur. Officieel kunt u Mt. Fuji alleen in de zomer beklimmen; daarbuiten wordt het als gevaarlijk beschouwd. Er zijn buiten juli en aug. slechts enkele berghutten geopend.

In juli en augustus boeken we graag een berghut voor u! Avondeten en ontbijt zijn altijd inclusief.

In juli en augustus zijn er vanuit **Tokyo georganiseerde 2-daagse excursies** met gids naar de top van Mt Fuji, zie Facultatieve excursie F 777, zie pag. 43 bovenaan.

**DAG 9** • Vrij programma in **Kawaguchiko** of omgeving. Hier kunt u fietsen huren om de omgeving te verkennen. Ook kunt u een bootje huren voor een tochtje over het meer van Kawaguchiko. Het **kimonomuseum** in Kawaguchiko is zeer de moeite waard.

**DAG 10** • U verlaat **Kawaguchiko** en reist via Otsuki en **Matsumoto**, waar tijd is voor een lunchpauze en eventueel bezoek aan Matsumoto Castle of aan het Ukiyo-e Museum, per trein naar het historische dorp **Tsumago**. In dit zeer traditionele plaatsje aan de oude pelgrimsroute van Tokyo naar Kyoto overnacht u in een traditionele minshuku of ryokan.



Tsumago

**DAG 11** • Vrij in **Tsumago**. Wandelt u van Tsumago naar Magome, of andersom, langs de Kyu-Nakasendo, de oude pelgrimsroute tussen Tokyo en Kyoto. Hier krijgt u al snel het idee dat er elk moment een samoerai in vol ornaat uit de bossen voor u op de weg kan springen. Eet u onderweg vooral Goheimochi, (geroosterde rijstkoeken met saus op een stokje) in één van de traditionele theehuisjes in dit gebied. De route tot Magome is het mooist. U zult onder de indruk raken van de natuur, bossen, rijstvelden en oude pelgrimsroutes. Bijzonder sfeer is ook een avondwandeling door de straten van Tsumago, waar de traditionele houten huizen zacht verlicht worden door papieren lantaarns. In uw folder over Tsumago vindt u informatie over het folklore museum in Tsumago, over de Kotokuji tempel en vele andere bezienswaardigheden in en rond Tsumago.

**DAG 12** • **Tsumago - Kamikochi** (midden in de Japanse Alpen) N.B. Kamikochi is autovrij en is alleen bereikbaar van eind april tot medio november. U overnacht in **Kamikochi**. (Van medio nov. - eind april verblijft u in Takayama) U verlaat Tsumago en gaat per trein en bus via een spectaculaire bergroute naar Kamikochi, midden in de Japanse Alpen. U verblijft hier in een werkelijk schitterend nationaal park, omringd door de hoogste bergen van de Japanse Alpen, w.o. Mt. Yariwake, waar het majestueuze landschap uitnodigt tot het volgen van een van de vele trekkerspaden. In de zomer is het hier heerlijk koel. Wandelen in de bergen is hier mogelijk van gemakkelijk tot intensief. Tot **Tokusawa** is het nog vrij vlak (1,5 - 2 uur enkele reis vanaf Kamikochi), daarna beginnen de soms steile bergpaden.

Wilt u liever een paar dagen in de bergen wandelen met overnachting in berghutten? Geen probleem, verleng dan hier een wandel in 2-3 dagen naar **Shin Hotaka Spa**.

We boeken het graag voor u. De machtige Yariwake- en Hotakadake bergen nodigen u uit.



Shin Hotaka Spa

**DAG 13 - 14** • U vertrekt per bus (reisduur iets meer dan een uur) naar **Shin Hotaka Spa**, het Mekka van de hotspots, aan de voet van de Hotaka berg. Relax zoals de Japanners doen in één van de talloze onsen. Uw ryokan heeft beslist een binnen- en buitenonsen, (openlucht)baden die gevoed worden door hete bronnen. Maakt u een uitstapje met de kabelbaan, de Shin Hotaka Rope-way die tot 2156 m. hoogte gaat, waar u een prachtig uitzicht hebt over de reuzen van de Japanse Alpen, waaronder de Hotakadake berg. Schitterende wandelingen van een half uur tot enkele uren staan in een betoverende bergwereld op u te wachten. Alle ryokans hebben gratis vervoer er naar toe. (Vertrek rond 08.30-09.00 uur)

**DAG 15** • 's Ochtends vertrekt u per bus naar **Takayama**. In deze typische oude provinciestad vindt u straatjes met historische huizen uit de Edo- en Meiji-tijd. Het Hida Folklore Village Museum, waar u oude Japanse boerderijen kunt bezichtigen, is ook erg de moeite waard. Verder staan de praalwagens die gebruikt worden tijdens het **Takayama Festival** (14 en 15 april en 9 en 10 oktober) opgesteld in het Yatai Kaikan gebouw, waar u ze kunt bezichtigen.



Takayama



Shirakawago

**DAG 16** • Per bus naar **Ogimachi**. In dit fraai gelegen dorpje in het gebied **Shirakawago** zijn veel oude Japanse boerderijen en bewaard gebleven. Ze zijn bekend om hun typische, dikke rietgedekte daken, de zgn. "gassho-zukuri", vrij vertaald 'in gebed gevouwen handen'. Wandelen kunt u naar hartelust in dit Nationale Park met zijn bossen, bergen, watervallen en vooral zijn authentieke dorpjes. Verder is een bezoek aan het Folk Village Museum van Shirakawago en het Toyama Folk Museum zeer aan te bevelen. Ook het eenvoudige dorp **Ainokura** (20 min. met de bus) is een uitstapje waard. Ainokura is veel kleiner en stiller dan Ogimachi. Mocht u dat prefereren dan kunt u hier overnachten ipv Ogimachi (of overnachten in Ainokura na uw verblijf in Ogimachi).

**Aanrader**

Autohuur dag 16 en 17 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 17** • U reist verder per bus en trein naar **Kyoto**. Daar aangekomen gaat u op eigen gelegenheid naar uw ryokan of hotel.

**DAG 18** • Ochtendexcursie **Kyoto**. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende "Nachttegaal"-vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.

**DAG 19** • Middagexcursie naar **Nara**. U brengt een bezoek aan **Todaiji Tempel** met zijn gigantische Boeddha van 17,52 m. hoog in het hoogste houten gebouw ter wereld. Daarna ziet u de rode Kasuga schrijn met 3000 lantaarns en het Hertenpark, waar tamme herten vrij rondlopen. De bus voert u door het stadje Nara en aan het eind van de dag keert u over het platteland terug naar Kyoto. Omdat er in Nara veel te zien is kunt u besluiten er langer te blijven en op eigen gelegenheid terug te reizen naar Kyoto (ca. 40 minuten met de trein).



Todaiji, Nara

**MINSHUKU B - LANG 23 dagen**

De lange Alpenroute uitgebreid met Kanazawa, een grote maar leuke stad met een beroemd park, het Kenrokuen-park; verder het oude geishadistrict en oude samoeraihuizen. Kanazawa ontwikkelt zich steeds meer als een stad van moderne Japanse kunst.



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) op verzoek is helemaal westers of helemaal Japans ook mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Beste reistijd: begin mei-eind oktober**
- **Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50**
- **Autohuur mogelijk op dag 16 en 17 of langer van dag 9 tot dag 17**

**DAG 20** • Vrij programma in **Kyoto**.

**DAG 21** • Einde van de reis. U gaat op eigen gelegenheid naar **Osaka** Airport. U kunt via Tozai een ticket kopen voor de airportbus, die u vanuit uw hotel komt ophalen.

Verlenging mogelijk.



Geisha, Kyoto



Kanazawa

**DAG 1-16** • als Minshuku B

**DAG 17** • Van **Ogimachi** naar **Kanazawa** keuze uit bus of autohuur (alle verkeersborden zijn ook in het Engels en het openbaar vervoer is hier schaars)

**DAG 18** • **Kanazawa**, bezoek Kenrokuen Garden, één van de drie beroemdste tuinen van Japan, de oude geisha wijk en de samoerai huizen.

**DAG 19** • **Kanazawa** naar **Kyoto**. Onderweg zou u vanuit **Fukui** een uitstapje kunnen maken naar het Eiheiji, Zenklooster.

**DAG 19-23** • Vervolg met dag 17-21 van Minshuku B

In Kanazawa kunnen we een topklasse ryokan voor u boeken.

**TOZAI VERLENGINGSSUGGESTIE:**

1. Verleng uw verblijf in Takayama of breng een bezoek aan het **Noto schiereiland** ten noorden van Kanazawa, beroemd om zijn terrasvormige rijstvelden. Overnacht in een mooie ryokan aan zee of in het stadje **Wajima** en bewonder het beroemde Wajima-lakwerk. Er is hier weinig openbaar vervoer, dus autohuur is hier ideaal!

**Verlengingssuggesties:**

Verleng uw verblijf in **Kyoto**. Deze plaats heeft zoveel te bieden dat het onmogelijk is om alles in een paar dagen te zien. Een paar mooie plekken aan de rand van Noord- en West-Kyoto zijn: Arashiyama, Kurama en Takao. Deze plaatsen hebben ook de mooiste kersenbloesems en herfsttinten. Hier zijn schitterende ryokan te vinden, die wij graag voor u boeken! Ook top ryokan mogelijk!

**Verleng met 2 nachten Mt Koya:**

Kyoto-Osaka-Mt-Koya-Osaka, met overnachting in een **Boeddhistisch klooster**, zie pag. 40.

**Noto schiereiland 3 dagen, met huurauto.**

Hier is weinig openbaar vervoer, dus hier hebt u een auto nodig.

Mooi rustiek schiereiland ten noorden van Kanazawa met ongerepte natuur, woeste kusten en prachtige terrasvormige rijstvelden.

Overnachten in luxe? Wij reserveren graag de mooie, in de natuur verscholen ryokan Lamp.

# DE ZUIDKUST ROUTE

## MINSHUKU C, 21 DAGEN

Route: Tokyo - Nikko - Mt. Fuji/Hakone - Shuzenji - Ise - Mt Koya - Nara - Kyoto



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Verblijft u liever overal in Westerse hotels of juist in Japanse accommodaties? Dat kan bijna overal! Soms kunnen we in een Japanse ryokan een kamer met bedden reserveren. Laat het ons weten, we regelen het graag voor u.**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 20**

**DAG 1** • Vertrek Amsterdam.

**DAG 2** • Aankomst in **Tokyo**. U reist op eigen gelegenheid van Narita Airport naar uw hotel in Tokyo. U kunt hiervoor bij Tozai Travel optioneel alvast Airportbustickets kopen.

**DAG 3** • Dagexcursie Tokyo, inclusief lunch. U bezoekt Tokyo Tower Observatorium dat u een schitterend panoramisch uitzicht over de stad **Tokyo** biedt. In een prachtige villa in Hap-poën Garden woont u een traditionele **theeceremonie** bij. Na een stop bij het plein van het Keizerlijke paleis is het tijd voor een grill-lunch in het Chinzanso Garden Restaurant. Na de lunch vervolgt u de stadstour langs de nieuwe "Rainbow Bridge" naar de Sumida Rivier. Na een boottocht over de rivier bezoekt u de beroemde Asakusa Kannon Tempel in de oude wijk Asakusa met zijn vele typische souvenirwinkelletjes. Na een rit door het meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict van Tokyo, de Ginza, wordt u naar uw hotel teruggebracht. U kunt natuurlijk ook in Ginza blijven voor uw diner. Er zijn hier veel zeer goede restaurants.

**DAG 4** • Vrij om **Tokyo** verder te verkennen.

**DAG 5** • Excursie naar **Nikko** met overnachting, inclusief lunch op de eerste dag. U reist per luxeuze touringcar naar Nikko, waar u de kleurrijke Toshogu Schrijn bezoekt. Deze is gewijd aan de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot de Meiji restauratie in 1868 de feodale militaire heersers van Japan. Voor de lunch maakt u een schitterende busrit langs 20 haarspeldbochten tot hoog in de bergen. Lunch in een lokaal restaurant. Na de lunch bezichtigt u o.a. het meer van Chuzenji en de Kegan waterval. Aan het eind van de dag gaat u naar uw minshuku of ryokan.

**DAG 6** • Vrij om **Nikko** op eigen gelegenheid verder te verkennen. De moeite waard zijn o.a. de Rinnoji Tempel met zijn reusachtige, vergulde houten Boeddha's, de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het Museum van Nikko en vele andere prachtige tempels en bruggen. Maar zelfs alleen al wandelen door de parken, over de bergpaden en door de cederwouden is een fantastische ervaring! Of bekijk nogmaals vanaf Akechidaira

Plateau het panorama over de Kegan Waterval en het Meer van Chuzenji. Neem de bus richting Chuzenji onsen en stap één halte voor Chuzenji Onsen uit bij de Akechidaira bus stop. Het Plateau kunt u te voet of per kabelbaan bereiken. Het uitzicht is adembenemend.

Tegen de avond reist u per trein van Nikko terug naar Asakusa-Station in Tokyo. U gaat op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

**DAG 7** • Vrij programma. Suggestie: bezoek het tussen de heuvels en de zee gelegen **Kamakura**, op slechts een uurtje reizen van Tokyo. Ideaal als een daguittapje.

**DAG 8** • U verlaat Tokyo met al uw bagage voor een dagexcursie naar **Mt. Fuji** en **Hakone**.

U rijdt per luxeuze bus door een prachtig landschap naar de voet van Mt. Fuji. Hier bezoekt u het Fuji Visitor's Center. (Op maandagen is het Visitor's Center gesloten, u bezoekt dan de Peace Pagode) Vervolgens rijdt u omhoog tot het vijfde station halverwege de helling van Mt. Fuji. Na de lunch (inclusief) rijdt u naar Hakone waar u een boottocht over het meer van Ashi maakt. Vervolgens gaat u per kabelbaan de berg Komagatake op voor een fantastisch panorama over het Fuji/Hakone berggebied. Aan het eind van de dag gaat u op eigen gelegenheid naar uw minshuku, ryokan of hotel in **Hakone**.

**DAG 9** • Vrij programma in **Hakone**. Een bezoek aan de oude controlepost in Hakone-machi die Tokyo -dat voor 1868 Edo heette- moest beschermen is interessant. Leuk is ook Hakone-Yumoto waarvandaan u met een bergtrein omhoog kunt reizen naar Miyanoshita, met vele hete bronnen, mooie hotels, een schitterend wandelgebied, evenals het nog hoger gelegen Gora, eindpunt van de bergtrein. Van hier kunt u verder met een kabelbaan de berg So-unzan op en daarna af dalen helemaal tot Togendai aan het meer van Ashi. Tussendoor bezoekt u Gora Park, het grootste rotsenpark in de Oriënt of het eveneens bij Gora gelegen openluchtmuseum voor beeldende Kunsten "Chokoku-no-Mori". Of neemt u een bus naar het historische Sengokubara Spa, een hete bronnenplaats midden in de wouden van het Nationale Park Mt. Fuji-Hakone.

**DAG 10** • **Hakone - Shuzenji**

U reist per bus en trein (of naar keuze autohuur) in zuidelijke richting door de bergen naar het pittoreske bergdorp **Shuzenji** op het schiereiland Izu. De middag hebt u vrij om op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen. Overnachting in een minshuku (budget) of ryokan (comf. en 1e klas). Ook top ryokan mogelijk. Shuzenji heeft 2 topryokans Asaba en Arai, wij boeken ze graag voor u (met toeslag).

**DAG 11** • **Shuzenji** is een geliefd vakantieoord voor Japanners vanwege het milde klimaat. Izu staat bekend om zijn schitterende vissersdorpjes en bergachtige landschap met prachtige uitzichten op Suruga-baai en Mt. Fuji in de verte. Er zijn bovendien veel hete bronnen in de omgeving. U kunt een fiets of auto huren om het schiereiland te verkennen. Stranden vindt u overal aan de kusten van Izu.

Na dag 11 Verlenging mogelijk, b.v. in Zuidoost Izu in **Odaru Spa**: De mooiste binnen- en buiten hot springbaden (wel 20 in aantal, waarvan de helft **gemengd!**) ...en een zwembad van hot springwater dat het gehele jaar geopend is, vindt u in onze 1e klas Tozai ryokan in Odaru onsen, ten zuiden van Shuzenji op Izu schiereiland. Of in **Arima Onsen**, een prachtig bergdorpje vlakbij Kobe. We boeken het graag voor u!

**DAG 12** • U reist van **Shuzenji** naar Mishima en stapt daar over op de supersnelle Shinkansen bullettrein naar Nagoya. Van daar reist u verder per trein naar Ise in het Ise-Shima National Park. U overnacht in **Ise**. Ise staat vooral bekend om haar serene Shinto schrijnen, de "Ise Jingu". Deze schrijnen die prachtig gelegen zijn te midden van de cederbomen vormen al 1300 jaar het reisdoel van pelgrims. Anders dan de kleurrijke tempels van het Boeddhisme, worden Shinto schrijnen meestal gekenmerkt door soberheid. De hoofdschrijn van Ise is in 1993 geheel vernieuwd, een restauratie die 8 jaar heeft geduurd.

**Aanrader**

Autohuur dag 12 t/m 16 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 13** • Bezoekt u de levendige maar zeer toeristische havenplaats **Toba**. Vlak voor de kust liggen hier vier prachtige eilandjes in de zee. U hebt de mogelijkheid ze per boot te verkennen. Een bezoek aan het moderne pareileiland van Toba, waar gecultiveerde parels van de Mikimoto parelindustrie worden gekweekt en parelduiksters demonstraties geven, is erg de moeite waard. Men spreekt daar Engels. Wilt u liever iets authentiekers, dan raden wij een bezoek aan de typisch Japanse pareleilandjes ten zuiden van Toba aan bijvoorbeeld in **Kashikojima** en in de baai van Ago, die worden beschouwd als de mooiste plekken in het Nationale Park. Dit gebied is tevens het centrum van de Japanse parelcultuur. Hier spreekt men echter geen woord Engels.

**TIP:** Dit gebied en ten zuiden ervan verkennen? (o.a. Oude Kumanō pelgrimsroute), kies dan Minshuku C - Lang)

**DAG 14** • U reist op eigen gelegenheid maar met gereserveerde plaatsen per trein naar **Mt. Koya** voor een unieke ervaring: verblijf in een eeuwenoud maar nog springlevend Boeddhistisch klooster. U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het gastenverblijf van de tempel. In praktijk betekent dat vroeg op, de mogelijkheid om het ochtendgebed bij te wonen en in ieder geval mee-eten met de vegetarische priesterpot. Het graf van de grote Shingon-priester Kobo Daishi (bijgenaamd Kukai), stichter van de Shingon-school van het Zenboeddhisme, is één van de bezienswaardigheden en niet te vergeten de overweldigende natuur in de omgeving. Er bevinden zich nog ongeveer 1000(!) andere tempels in dit berggebied.

**DAG 15** • Vrij programma op **Mt. Koya**. U kunt een van de andere tempels in de omgeving bezoeken, door de bossen dwalen of als u autohuur hebt gekozen, kunt u een tocht naar het nabij gelegen **Mount Yoshino** maken. Yoshinoyama is beroemd om zijn Japanse cipressen en kersenbloesem. In april en mei, als de bloesem volop bloeit en in de herfst, als de bladeren vuurrood en knalgeel kleuren, is dit een streek van ongekende schoonheid.

**DAG 16** • U verlaat Mt. Koya en vertrekt naar **Nara**, dat van 710 tot 784 de hoofdstad van Japan was. De schoonheid van Nara is monumentaal en de stad herbergt de meeste kunstschatten van Japan. U verblijft hier in een ryokan.

**DAG 17** • Met de kaart van **Nara** en omgeving in de hand bezoekt u op eigen gelegenheid de Todaiji Tempel met zijn gigantische Boeddha van 17,5 m. hoog en de rode Kasuga schrijn met 3000 lantaarns. Beide dateren uit de 8e eeuw. In het nabijgelegen hertenpark lopen herten vrij rond.

**DAG 18** • Vanuit Nara reist u op eigen gelegenheid met de trein naar **Kyoto**, het traditionele culturele hart van Japan. U verblijft hier in een ryokan of een westers hotel.

**DAG 19** • Ochtendexcursie **Kyoto**. Na Nara was dit meer dan duizend jaar de hoofdstad van Japan. U bezichtigt Nijo Castle, bekend om zijn fantastische interieurs en om de zgn. Nachtegaalvloer, die 'zingt' als u erover loopt. Het piepen is niet het gevolg van een constructiefout maar een ingenieus alarmsysteem tegen sluipers. Het is onmogelijk om je geruisloos door de gangen te bewegen. Nijo Castle was eens het familiepaleis

Vervolg op pagina 13 onderaan



Ginkakuji, kyoto

## MINSHUKU C - LANG

25 dagen

Vanaf dag 13 uitbreiding met de oude Kumano pelgrimsroute: o.a. Nachi schrijn, Yunomine onsen en Ryujin onsen



- **Verlenging vanaf Dag 13.** Dag 14 -18 per openbaar vervoer of autohuur (alle verkeersborden zijn in het Japans en Engels! En uw navigatiesysteem brengt u overal feilloos.)
- **Aanrader: kies autohuur vanaf dag 14-20**
- **Verblijft u liever overal in Westerse hotels of juist in Japanse accommodaties? Dat kan bijna overal! Soms kunnen we in een Japanse ryokan een kamer met bedden reserveren. Laat het ons weten, we regelen het graag voor u.**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

**DAG 1 - 13** • als Minshuku C

**DAG 14** • Langs de typisch Japanse pareleilandjes ten zuiden van **Toba**, bijvoorbeeld in **Kashikojima** (hier ligt een prachtig hotel met mooi zwembad) en de baai van Ago, die worden beschouwd als de mooiste plekken in het Nationale Park. Dit gebied is tevens het centrum van de traditionele Japanse parelcultuur.

De weg langs de zee van Toba naar Kashikojima is een panoramaweg, u komt ogen te kort.

Na Kashikojima gaat u verder naar **Kumano** naar het begin van de **oude pelgrimsroute Kumano Kodo**. Overnachting in een eenvoudige ryokan nabij de **Nachi tempel**, één van de drie heilige Kumano Grote Schrijnen, die in een omgeving liggen waar u sprakeloos zult zijn van de serene schoonheid van de bergen, schrijnen en het unieke uitzicht. De schrijn en het tempelcomplex bieden uitzicht op de Nachi-no-taki waterval, de hoogste van Japan (133 m.). De tempel heeft een prachtige tuin en een fantastisch uitzicht op de waterval en het omringende woud.

Als u erin slaagt om om 05.30 op te staan, kunt u (echter alleen indien bij boeking opgegeven!) deelnemen aan de ochtendmeditatie van de priesters, een unieke ervaring.



Yunomine onsen

**DAG 15** • U reist verder landinwaarts en verblijft in het prachtige piepkleine hete bronnen-bergsdorp **Yunomine Onsen** of het aan de rivier gelegen **Kawayu Onsen** waar u in een deel van de rivierbedding zo in een warm bad kunt stappen. In Yunomine is midden op straat een zwavelbron waar uw eitje bij het ontbijt best wel eens in gekookt zou kunnen zijn.

**Yunomine** ligt aan de **oude Kumano-weg (Kumano-Kodo)**. Maakt u dus beslist een wandeling in deze prachtige omgeving. In de buurt is de Kumano Hongu Schrijn. Dit is de hoofdschrijn van de drie magische Grote Schrijnen van Kumano. (Nachi, Hongu, Hayatama)

Middenin het dorp is de kleine, openbare hotspring Tsuboyu, dat op de Werelderfgoedlijst van de **Unesco** staat. Aan het water worden medicinale krachten toegekend. Japanners komen



Nonaka, Kumano van heinde en ver om hier een bad te nemen. (niet gratis)

**DAG 16** • Loopt u een deel van de Oude Kumano Kodo, bijvoorbeeld over de **oude pelgrimsweg** van Yunomine naar **Nonaka**, de zgn. Nakahechi route. Tenzij u een zeer ervaren wandelaar bent, raden wij u niet aan het hele traject te lopen, want dat kost u zeker 7 uur.

Overnachting midden in de bergen in Nonaka in een platte-landsmishuku met eigen "irori" (vuurplaats), gelegen aan de pelgrimsroute. De tijd lijkt hier stil te zijn blijven staan en het jachtige Westerse leven is hier verder weg dan ooit.

**Aanrader**  
Autohuur dag 13 t/m 16 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 17** • Deze dag voert u naar **Ryujin onsen**, een hotspring dorpie, waar u overnacht in één van de mooiste en oudste her-



Ryujin onsen.

**DAG 18 EN 19** • Van Ryujin Spa naar **Mt. Koya**.

Mt. Koya staat, net als Mt. Yoshino, op de Werelderfgoedlijst van de **Unesco**. Hier wacht u een unieke ervaring: 2 nachten verblijf in een eeuwenoud maar nog springlevend Boeddhistisch klooster. Als u per auto of bus in Mt Koya aankomt, is het eerste wat u ziet de magistrale toegangspoort van Mt. Koya: de "Daimon".

U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het fraaie gastenverblijf van een Boeddhistisch klooster. In de praktijk betekent dat vroeg opstaan, de mogelijkheid om de ochtendmeditatie bij te wonen en in ieder geval mee-eten met de vegetarische priesterpot. Het graf van de grote Shingon-priester Kukai (na zijn dood Kobo Daishi genoemd), stichter van de Shingon-school van het Zenboeddhisme is één van de bezienswaardigheden aan de Okunoin en niet te vergeten de overweldigende natuur in de omgeving. Er bevinden zich nog ongeveer 1000(!) andere tempels in dit berggebied, waaronder het hoofdgebouw van het Shingon Zen Boeddhisme, Kongobuji.

Mt Koya ligt op 1000 m hoogte dus de kersenbloesem is hier pas vanaf medio april en de herfsttinten zijn hier eind okt./begin nov. op zijn mooist. In de zomer is het hier ca 10 graden koeler dan in de grote steden! Verlenging mogelijk.

**DAG 20 - 25** • Is dag 16 t/m 21 van de Minshuku C kort.

**Strandvakantie eraan vast?**  
Kies Shirahama Beach ten zuiden van Osaka.

### SUGGESTIE:

Hebt u meer tijd en wilt u meer wandelen langs het oude **Kumano Pelgrimspad**?

Verleng dan in Nachi, Yunomine of in het bergdorp Yoshino (fantastische ryokans kunnen hier geboekt worden).

### TIP:

heeft u meer tijd en bent u geïnteresseerd in de oudste geschiedenis van Japan?

Voeg voor of na **Nara** dan de oude hoofdstad Asuka (412-715), in, rustiek en onbedorven. Er is hier echter geen sprake meer van een stad. Het dorp **Asuka** ligt in een lieflijke heuvelachtige omgeving waar in het landschap talrijke tumuli, graven van keizerinnen, prinsessen en prinsessen uit een ver verleden te vinden zijn. U kunt hier eenvoudig een fiets huren en er met een kaartje van de omgeving op uit trekken. U bevindt zich hier in het prehistorische 'heartland' van Japan waar de Japanse beschaving ooit begonnen is, het land "Yamato". Ook ligt hier in de prachtige bergen ten Oosten van het Nara bassin de oude weg van Heijō (de oude naam van Nara) door Isonokamifuru naar Miwa and Kanaya. Deze weg is de oudste weg van Japan, genaamd "Yamanobe no Michi."

De weg is bezaaid met vele schrijnen, tempels en graf-tombes die een connectie hebben met historische en legendarische gebeurtenissen die omschreven staan in de oudste kronieken van Japan, de Kojiki en Nihon Shoki (de oudste officiële geschiedenis van Japan) en in de Manyōshū (de vroegste collectie van Japanse gedichten). Deze omgeving is vol van een mythische sfeer zodat bezoekers soms het gevoel krijgen dat ze terugreizen naar het verre verleden van deze streek.

Vervolg van pagina 12

van de Tokugawa Shogun, eeuwenlang de feodale heersers van Japan. Verder bezichtigt u tijdens deze tour het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het oude Keizerlijke Paleis. (Op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen is Paleis gesloten. U bezoekt dan de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto) Tot slot bezoekt u het Kyoto Handicraft Center, voor een demonstratie van traditionele kunsten en oude ambachten: houtsnij kunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen etc. U kunt hier mooie souvenirs vinden.

**DAG 20** • Vrij programma. U krijgt een folder van **Kyoto** en omgeving mee, waarop de meest interessante plekken staan aangegeven. Loopt u bijvoorbeeld eens langs het 'Filosofenpad' van **Ginkakuji** (niet te verwarren met Kinkakuji) naar Kiyomizudera, volgens velen de mooiste tempel van Kyoto.

**DAG 21** • Einde van uw reis door Japan. U reist op eigen gelegenheid per trein of per MK-shuttlebus naar **Osaka** Airport.

# WEST-HONSHU EN KYOTO

## MINSHUKU D, 15 DAGEN

Route: Langs de ruige Sanin-kust van Honshu



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk**
- **Optioneel: U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Route: Osaka- Amanohashidate- Kinokuniyama- Matsue- Tsuwano-(Hagi)- Miyajima-Kyoto**
- **Amanohashidate en Miyajima behoren beide tot de drie landschapswonderen van Japan.**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

**ALGEMEEN** • U reist op eigen gelegenheid van stad naar stad met de Japan Rail Pass van 14 dagen. Reist u liever met gereserveerde treinplaatsen? Dat kan, met toeslag. Het is dan niet mogelijk de Japan Rail Pass te gebruiken, omdat die plaatsreserveringen vanuit Nederland niet toestaat.

**DAG 1** • Vertrek **Amsterdam**

**DAG 2** • Aankomst **Osaka**, overnachting

**DAG 3** • U reist per trein vanaf **Osaka** naar **Amanohashidate** aan de noordkust. Hier ziet u één van de drie zgn. landschapswonderen van Japan. (de andere 2 landschapswonderen zijn Miyajima waar u ook naar toe gaat en Matsushima nabij Sendai in het Noordoosten van Japan).

**DAG 4** • Vrije dag. In het kleine station van **Amanohashidate** is een VVV waar u folders met de meest actuele informatie en een plattegrond kunt krijgen.

### Suggestie voor de vrije dag:

Bezoek de kleine tempel net voor de landtong. Loop daarna de landtong van ca. 3.5 km af. Deze is bezaaid met pijnbomen en prachtige strandjes (badpak niet vergeten, zwemmen kan hier van eind april tot eind sept.). Of huur een fiets en ga aan het einde van de landtong naar boven met stoeltjeslift of bergtreintje voor een magnifiek uitzicht. Japanners zeggen dat u zich voorover moet buigen en tussen uw benen door moet kijken, u ziet dan de "weg naar de hemel". Wandel verder naar boven naar de tempel en de pagode. Loop terug naar de haven en vaar met één van de vele kleine boten terug naar Amanohashidate.

Neem de bus (plm. 1 uur met lokale bus) om Ine, het vissersdorp op palen, dat u ook op dag 5 heel kort tijdens de excursie zult zien, beter te kunnen bekijken. De excursiebus mag namelijk niet in de nauwe straatjes komen.

### Aanrader

Autohuur dag 4 en 5 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 5** • Dagexcursie naar het **schiereiland Tango** (helaas alleen met Japans sprekende gids). U verlaat Amanohashidate (bagage gaat mee in de bus) met bezichtiging van het prachtige vissersdorp op palen **Ine**, waar u een boottocht door de baai maakt en u enorme roofvogels boven het water kunt zien cirkelen. Daarna verder langs schilderachtige kliffen en baaien. Ook bezoekt u het zandmuseum (met zingend zand!), een ooievaarbroedplaats en u eindigt in de mooie onsenplaats **Kinosaki**. Alle toeristen lopen hier in yukata over straat om verschillende openbare onsen te bezoeken. Overnachting in één van de vele onsen-ryokan of minshuku.

Houdt u van onsen, mooie stranden of gewoon ontspannen in een aardig onsenstadje? Verleng dan uw verblijf hier met één nacht.



Amanohashidate

**DAG 6** • In de middag gaat u van **Kinosaki** naar het pittoresk tussen een meer en een lagune gelegen **Matsue**, dat vanwege het vele water bekend staat als 'het Venetië van Japan'. Erg de moeite waard zijn Matsue Castle, de oude samoerai-huizen in Matsue en het Museum van Lafcadio Hearn, een Engelse schrijver van oude Japanse mythen en sagen die in de 19e eeuw in Matsue woonde. Vele van zijn boeken zijn verfilmd. Hij is nog steeds erg populair in Japan onder zijn Japanse naam Koizumi Yakumo.

**DAG 7** • Vrij programma. U kunt **Matsue** verder verkennen. Bezoek bijvoorbeeld per trein in 30 min. het **Adachi Museum** (o.a. moderne Japanse kunst en keramiek) met een prachtige Japanse tuin, of bezoek de oudste en heiligste Shinto-schrijnen van Japan, de "**Izumo-Taisha**" die vlakbij Matsue liggen (40 minuten per trein). Japanners zeggen dat dit oudste heiligdom van Japan de woonplaats is van de god Okuninushi no Mikoto, de god van het huwelijk. Het pad naar de tempel is omzoomd met een haag van pijnbomen.



Adachi Museum

**DAG 8 EN 9** • U reist per trein van **Matsue** langs de noordkust naar **Tsuwano**, een klein kasteelstadje. Tsuwano heeft veel weg van Kyoto in het klein. Midden door het stadje stroomt de Tsuwanogawa-rivier. Veel bekijks trekken altijd de karpers in de vijvers en nauwe grachtjes. Bezienswaardig zijn ook de tapijknoperijen waar dit stadje om bekend staat. Ook zijn er talloze andere kunstnijverheidsproducten te koop in de vele kleine winkeltjes. Verdere attracties in Tsuwano: de Inarijinja schrijn en de oude stoomtrein die tussen Tsuwano en Ogori rijdt.

**DAG 10** • Vanuit **Tsuwano** kunt u in een halve dag **Hagi** bezoeken. Hagi ligt aan de Japanse Zeekust, een nog ongerept gebied. Hagi is een oude kasteelstad, maar van het kasteel resteren enkel nog de funderingen in het stadspark. De stad bestaat voor een groot gedeelte uit gerestaureerde historische

gebouwen uit de Meiji periode (1868-1912). Hagi is tevens bekend vanwege zijn pottenbakkerijen. Vooral de fijn geglaazuurde ceremoniële theekommetjes zijn befaamd. Het zgn. Hagi-yaki (Hagi-aardewerk) vindt zijn oorsprong in de zeventiende eeuw.

Op verzoek kunt u 1 of 2 nachten in Hagi overnachten mits meteen bij boeking opgegeven.

's Middags vertrekt u per bus naar Ogori en reist u per trein via Hiroshima naar **Miyajima eiland**, waar u twee nachten verblijft.

Op Miyajima bestaat de meeste accommodatie uit minshuku en ryokan. Er zijn echter ook een paar hotels die zowel Japanse stijl als Westerse stijl kamers hebben, vraagt u ons ernaar!

**DAG 11** • Vrij programma op **Miyajima eiland**. Dit rustieke, charmante eiland staat bekend als één van de drie mooiste landschapsgesichten van Japan. Letterlijk vertaald betekent Miyajima "Temeleiland". Niet zo verwonderlijk als je de kleurrijke Itsukushima schrijn met de bekende rode Torii-poort in zee ziet staan. Over het door pijnbomen begroeide eiland en de tempeldomeinen dwalen wilde herten en aapjes rond. Met de wandelkaart die u van Tozai meekrijgt kunt u de mooiste plekken gemakkelijk op eigen gelegenheid ontdekken. Op Miyajima vindt u bergen, tempels, schrijnen, leuke dorpjes en schitterende parken. Vooral het Momijidani-park, met zijn esdoorns -'Momiji' in het Japans- die in de herfst felrood kleuren, is prachtig. Erg leuk is om met de kabelbaan helemaal naar boven te gaan. Onderweg hebt u een fabelachtig uitzicht over de Inland Sea. Boven kunt u verder lopen naar de Misen schrijn en later te voet (of per kabelbaan) weer naar beneden gaan. Op Miyajima is zelfs een mooi lang zandstrand te vinden, aan de westkant van het eiland.

**DAG 12** • U reist per trein naar **Kyoto**, waar u overnacht. Op deze dag zou u een stop van een paar uur kunnen inbouwen om in Hiroshima het Vredespark en het atoombomuseum te bezoeken of Himeji, waar 1 van de mooiste kastelen van Japan staat. Wilt u dat, geeft u dat dan meteen bij boeking op.

**DAG 13** • Ochtendexcursie **Kyoto**. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Nijo Castle is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende "Nachttegaal"-vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnijkunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.

**DAG 14** • vrije dag

**DAG 15** • per airportbus naar **Osaka** Kansai airport (kosten niet incl.), terugvlucht naar Nederland.

Vlakbij Matsue is het mooie hot springdorp Tamatsukuri Onsen, waar we een mooie ryokan voor u kunnen boeken (na dag 7)

U zou Kinosaki met één nacht kunnen verlengen en als u van aardewerk houdt zou u in Hagi een stop van 1 of 2 nachten kunnen inbouwen.

Bij bijna elke minshuku, ryokan en Japan Rail station (JR) kunt u een fiets huren. Per fiets kunt u op ontspannen wijze de omgeving verkennen.

### Tip:

Neem badpak mee, Amanohashidate en Kinosaki hebben schitterende stranden! Alhoewel de Japanners alleen in juli en augustus zwemmen is het van mei tot ver in september nog heerlijk zwemweer.

## MINSHUKU E, 14 DAGEN

Route: Osaka- (of Fukuoka) - Yufuin - Mt. Aso - Kumamoto - Nagasaki - Fukuoka - (Osaka)



Mt. Aso

- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk**
- **Optioneel: U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Op verzoek nemen wij Beppu op i.p.v. Yufuin**
- **Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50**

**ALGEMEEN** • De reis begint in Osaka (of in Fukuoka als u met b.v. de JAL vliegt). Als u dat preferert kunt u natuurlijk ook vanaf Kyoto aan deze reis beginnen. U reist op eigen gelegenheid van stad naar stad met de Japan Rail Pass van 14 dagen. Als u liever met gereserveerde plaatsen reist, kan dat ook, met een toeslag. U kunt dan ook de allersnelste Nozomi Shinkansen gebruiken, wat de reistijd aanzienlijk verkort. De Rail Pass kan dan niet gebruikt worden omdat deze vanuit Nederland reserveren niet toestaat. Met de Japan railpass kunt u de Nozomi niet gebruiken.

Voorverlenging Kyoto of Fukuoka mogelijk.

**DAG 1** • Vertrek Amsterdam

**DAG 2** • Aankomst Osaka, overnachting

**DAG 3** • Van Osaka reist u per trein via Kokura, nabij Fukuoka op het eiland Kyushu naar Yufuin (of als u Beppu preferert, naar Beppu). Yufuin is een prettig onsenplaatsje dat in de bedding van de rivier de Yufu ligt, aan de voet van de berg Yufu. Wanneer u Mt. Yufu op een herfstmorgen nadert doemt hij op indrukwekkende wijze op uit de dikke mistdeken die hem 's ochtends tijdelijk aan het oog onttrekt. Maar ook in de zomer heeft Yufu een aparte bekoring. Dan zwermen er 's avonds duizenden kleine vuurvliegjes rond, de Genji-botaru, die Yufu eveneens nationale bekendheid geven. Suggestie: u kunt hier (met toeslag) overnachten in een elegante, topklasse ryokan met een openlucht bronnenbad (rotenburo).

### Prefereert u Beppu?

Prima, wij boeken het graag voor u i.p.v. Yufuin. Wij vinden dat Beppu veel van zijn oude glorie heeft verloren en hebben daarom in i.p.v. Beppu standaard Yufuin in deze route opgenomen. Beppu is onmiskenbaar het Mekka van de onsen en modderbaden. Er zijn hier wel 3000 natuurlijke hete bronnen. U zult hier de term 'onsen', Japans voor hete bron, vaak tegenkomen. Eén van de acht grote bronnencomplexen, Kannama, is zeer bekend vanwege haar talloze 'Jigoku', ofwel spuitende modderbronnen. U kunt in Beppu o.a. ook de Takaaki berg (Apenberg) of het Marine Palace Museum bezoeken.

**DAG 4** • Vrij programma. Yufuin heeft vele musea, galeries en verscheidene winkeltjes waar u traditionele ambachten zoals pottenbakken en textielweven kunt bekijken. Een aantal van die winkeltjes is gevestigd in de beroemde ryokans van Yufuin zoals Tama-no-yu en Kamenoi.

Als u zin heeft in een stevige wandeling kunt u Mount Yufu beklimmen. U kunt echter ook Usuki bezoeken, beroemd om de in de rotsen uitgehouwen Boeddha-beelden. Wist u trouwens dat het eerste Nederlandse schip dat Japan aandeed, "De Liefde", in 1600 op de kust van Usuki strandde?

**DAG 5** • U reist naar Mount Aso in de prefectuur Kumamoto, waar u de hele dag kunt genieten van de overweldigende natuur op de hellingen van de berg. Deze berg van 1592 meter is in feite een actieve vulkaan die eens in de zoveel tijd nog tot uitbarsting komt. Vandaar dat de omgeving het 'Land van Vuur' genoemd wordt. Mt. Aso ligt midden in het nationale park Aso-Kuju. Grasland, meren, bossen en hete bronnen vormen samen een indrukwekkende natuurlijke omgeving. Het bassin van de krater van Mt. Aso is met een omtrek van 80 kilometer de grootste van zijn soort ter wereld. U kunt in een sightseeing busje met Japans-spreekende gids een rit maken door deze spectaculaire omgeving.

**DAG 6** • Vrij programma in het nationale park van Aso-Kuju. Er zijn verschillende mooie wandelroutes in de omgeving. Bezoek u bijvoorbeeld het prachtige hot spring-bergdorpje Kurokawa Spa. Zie ook *Minshuku E-lang* waar verblijf in Kurokawa Spa is opgenomen.

**DAG 7 EN 8** • U reist naar Kumamoto, een stad van circa 600.000 inwoners. Kumamoto is een moderne stad maar desondanks vindt u hier nog veel landschappelijk schoon. Ook is er het zeventiende-eeuwse kasteel te bewonderen. Wij kunnen u ook een bezoek aan het fraai aangelegde Suizenji Park aanbevelen. U verblijft twee nachten in Kumamoto.

**DAG 9** • U reist per ferry naar Shimabara in het hart van het Unzen-Amakusa National Park. Vervolgens reist u per trein door naar Nagasaki, waar u drie nachten verblijft.

**DAG 10 EN 11** • Vrij programma in Nagasaki. Nagasaki is een stad van bijna een half miljoen inwoners en is vooral bekend geworden als de tweede stad ter wereld waar ooit een atoombom op werd afgeworpen. Daarnaast kent Nagasaki echter ook een rijke oudere geschiedenis. Zo was het voor Japan het venster op het westen gedurende de drie eeuwen durende isolatieperiode van Japan. De enige westerlingen die het werd toegestaan om handel te drijven met Japan waren de Nederlanders. Vanaf de zeventiende eeuw hadden zij een han-

delspost op het kunstmatige eilandje Deshima voor de kust van Nagasaki. Er zijn dan ook diverse sporen van Nederlandse invloeden terug te vinden. Deshima is weer helemaal opgebouwd als vroeger. Zeer de moeite waard is ook het Museum van buitenlandse invloeden, het Museum of History and Culture (v/h Ijinkan).

Verder de moeite waard zijn het prachtige huis en tuin "Glover Garden" en per kabelbaan naar de top van de berg Inasa voor magnifiek uitzicht over de baai van Nagasaki. Nederlandse invloeden kunt u ook nog zien in de Orandazaka-weg (Dutch slopes) en vooral ook tijdens het Okunchi festival, van 7 tot 9 oktober. Ook kunt u het op Nederland gebaseerde themapark "Huis Ten Bosch" nabij Sasebo bezoeken. (1,5 uur per trein)

**DAG 12** • U reist per trein naar Fukuoka (Vroeger waren Fukuoka en Hakata 2 aparte steden. Daar het station in het stadsdeel Hakata ligt, wordt het station nog altijd aangeduid met Hakata). De stad is beroemd om de kunstnijverheid en ambachten, o.a. Hakata zijde, Hakata-Ningyo (poppen) en Mori Tahei (samoeraipoppen). Verder is Fukuoka bekend om twee festivals, nl. het Hakata Dontaku Festival van 3 en 4 mei en het Hakata Gion Yamagasa Festival van 1 tot 15 juli, met parades en volksdansen.

**DAG 13** • Vrij programma. Suggestie: Bezoek als het weer mooi is één van Fukuoka's mooie stranden en bezoek het nabijgelegen tempeldistrict Dazaifu. Tegen de avond reist u per trein naar Osaka, waar u overnacht. (als u met b.v. de JAL terugvliegt, dan blijft u in Fukuoka en vertrekt u de volgende dag)

**DAG 14** • Einde van de reis. Terugreis naar Amsterdam.



Peacepark, Nagasaki



Deshima, Nagasaki

### TOZAI-VERLENGINGSSUGGESTIE:

Het Unzen nationale park is een prachtige plek om wat langer te verblijven. Helaas is de accommodatie hier niet goedkoop. Zie hoteltarieven op het inlegvel onder Verlengingen.

U kunt verder reizen naar Osaka of Kyoto. Met de Shinkansen superexpressreint doet u daar vanaf Fukuoka ongeveer 3 uur over. Graag reserveren wij daar een hotel of ryokan voor u. De tarieven vindt u op het inlegvel bij Verlengingstarieven.

## MINSHUKU E - LANG, 16 DAGEN

Route: Minshuku E met verlenging in hotspring Kurokawa Spa en Karatsu



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk**
- **Optioneel: U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorzienend service, zie pag.**

**DAG 1 - 6** • als Minshuku E. (pag. 15)

**DAG 7 EN 8** • Naar **Kurokawa** onsen.

Uitrusten in een Spa in een bergdorp, niet ver van Aso. U reist per bus (of autohuur indien u daarvoor gekozen hebt) naar de tussen de bergen verborgen onsenplaats Kurokawa. Een prachtig plaatsje slechts ca. 45 minuten per bus of auto van het plaatsje Aso. Kurokawa staat bekend als een van de beste plekken in Japan om te genieten van een 'rotenburo' (buiten-onsen) in de ongerepte natuur. U overnacht hier in een ryokan waar u natuurlijk gebruik gaat maken van de rotenburo. Vaak is Kurokawa Spa maanden van tevoren volgeboekt. Mocht dit zo zijn, geen nood, we hebben in dit prachtige gebied (per bus/auto 15 min. vanaf Kurokawa) een schitterend ryokan-hotel in een zeer rustig wandelgebied, dat bijna altijd kamers vrij heeft (Japanse kamers, sommige met bedden). Ook dit hotel heeft een prachtig buiten hotspringbad en in de zomer is het buitenzwembad geopend.

### Aanrader

Autohuur dag 7 t/m 9 (zie uitleg op pag. 3)



Kurokawa onsen



Kurokawa onsen

**DAG 9 EN 10** • U reist per trein naar **Kumamoto**, een stad van circa 650.000 inwoners. Kumamoto is een moderne stad maar desondanks is hier toch veel natuurschoon en is er het zeventiende-eeuwse kasteel te bewonderen. Tuinen en veel loofgroen verlenen het een aangename atmosfeer. Wij kunnen u een bezoek aan **Suizenji Park** met zijn fraai aangelegde tuinen aanbevelen. In Kumamoto vindt u ook het Shimada museum waar u een uitgebreide collectie schilderijen, calligrafieën en beeldhouwwerken van de hand van de beroemde **samoerai Musashi** kunt bezichtigen.

**DAG 11** • U reist per ferry naar **Shimabara** in het hart van het Unzen National Park. U reist vervolgens door naar **Nagasaki** waar u twee nachten verblijft.

**DAG 12** • Vrij programma in **Nagasaki**. Nagasaki is een stad van bijna een half miljoen inwoners en is vooral bekend geworden als de tweede stad ter wereld waar ooit een atoombom op werd afgeworpen. Daarnaast kent Nagasaki echter ook een rijke oudere geschiedenis. Zo was het voor Japan het venster op het westen gedurende de drie eeuwen durende isolatieperiode van Japan. De enige westerlingen die het werd toegestaan om handel te drijven met Japan waren de Nederlanders. Vanaf de zeventiende eeuw hadden zij een handelspost op het kunstmatige eilandje Deshima voor de kust van Nagasaki. Er zijn dan ook diverse sporen van Nederlandse invloeden terug te vinden. Deshima is weer helemaal opgebouwd zoals het vroeger was. Zeer de moeite waard is ook **Glover Garden**, huis met prachtige tuin uit het midden van de 19e eeuw van de Schot Thomas Glover. Verder het Museum of History and Culture (v/h Ijinkan). Natuurlijk loopt u ook over de Oranda-zaka (Nederlandse helling). Nederlandse invloeden kunt u ook zien tijdens het Okun-chi festival, van 7 tot 9 oktober. Ook kunt u het 1,5 uur per trein vanaf Nagasaki gelegen themapark "Huis Ten Bosch" in Sasebo bezoeken.



Glover Garden, Nagasaki



Okawachiyama

**DAG 13** • U reist vandaag naar **Karatsu**, maar indien u in porselein geïnteresseerd bent raden we u aan te reizen via **Arita**, de bakermat van het Japanse porselein dat in het westen bekend staat als 'Imari'. U vindt hier ook andere beroemde aardewerk- en porseleinsteden zoals Takeo, Imari en Karatsu. U kunt hier zien hoe het beroemde aardewerk vervaardigd wordt.

**Suggestie:** Wilt u pottenbakkers-werkplaatsen en winkels waar men het hier gemaakte aardewerk en porselein (o.a. Arita, Imari) verkoopt combineren met een prachtige wandelomgeving? Ga dan beslist een dag naar het tot voor kort verborgen, prachtige pottenbakkersdorpje **Okawachiyama**, midden in de bergen (per bus 15 min, vanaf **Imari** station)

Of wilt u even lekker relaxen aan het strand? Ga dan meteen naar Karatsu, dat prachtige stranden heeft omzoomd door pijnbomen. In Karatsu is het kasteel de moeite waard om te bezichtigen.

**DAG 14** • U reist per trein naar **Fukuoka**, waarvan het station altijd aangeduid wordt met de naam Hakata. (Fukuoka en Hakata waren vroeger 2 aparte steden. Na samenvoeging van de 2 steden is het station, dat in Hakata lag, zo blijven heten). De stad heeft veel kunstnijverheid en oude ambachten o.a. Hakata Zijde en Hakata-Ningyo (poppen). Verder staat Fukuoka bekend om twee festivals, het "Hakata Dontaku Festival" op 3 en 4 mei en het "Hakata Gion Yamagasa Festival" van 1 tot 15 juli, met parades en volksdansen. Ook het Tempeldistrict Dazaifu is de moeite waard.

### Aanrader

Autohuur dag 13 en 14 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 15** • Reist u met de KLM, dan gaat u in de avond per trein naar **Osaka**, waar u overnacht, vliegt u met b.v. de JAL, dan blijft u in Fukuoka en vertrekt u op dag 16 via Tokyo naar Amsterdam.)

**DAG 16** • Terugreis naar Nederland.

Verlenging mogelijk, b.v. met Kyoto.

### Suggestie:

Bezoek de eilandjes in de baai van Fukuoka die prachtige stranden hebben of maak een dagexcursie naar Yanagawa, het oude kasteelstadje dat bekend staat om de vele kanaaltjes waardoor u een rondvaart kunt maken.



# ONTDEK ZUID EN WEST JAPAN

U vliegt met 

**MINSHUKU F, 21 DAGEN** Route: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Yufuin - Mt Aso/ Kurokawa - Kumamoto - Nagasaki - Tsuwano - Matsue - Kinosaki - Osaka

Deze reis is op een paar verschillen na een combinatie van minshuku D en E. (Kyoto is toegevoegd, Minshuku D wordt andersom gemaakt en Minshuku E is iets ingekort) Voor suggesties en details zie Minshuku D en E.



- Vertrek dagelijks mogelijk
- Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe). Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk
- U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)
- Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50

**DAG 1** • Vertrek Amsterdam

**DAG 2** • Aankomst Osaka, per airportbus naar hotel in Kyoto (kosten niet inclusief)

**DAG 3** • Kyoto ochtendexcursie met bezoek Nijo Castle, Gouden Paviljoen en het oude keizerlijke paleis (op zat/zon feestdagen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.

**DAG 4** • Vrije dag. Bezoek de mooie Kiyomizu tempel, Maruyama Park of ga naar de prachtige dorpen rondom Kyoto met hun mooie natuur zoals Arashiyama, Kurama, Takao of Mt Hiei (Zen centrum).

**DAG 5** • Kyoto - Hiroshima - Miyajima. Bezoek de prachtige schrijn waarvan de poort in zee staat of wandel rond op dit schilderachtige eilandje. Neem de kabelbaan naar boven voor uitzicht op de Inland Sea.

**DAG 6** • Miyajima

**DAG 7** • Miyajima - Beppu - Yufuin



Miyajima



Arashiyama, Kyoto

**DAG 8** • Yufuin, prachtig hotspringplaatsje

**DAG 9** • Van Yufuin vertrekt u naar Kurokawa Spa, een schitterend bergdorp midden in het Aso-Kuju National Park.

**DAG 10** • Relaxen in één van de vele hotspringbaden van Kurokawa of wandel in het National Park. U kunt deze dag ook eventueel gebruiken voor een bezoek aan de krater van Mt Aso.



Kurokawa onsen

**DAG 11** • Van Kurokawa naar Aso, waar u de beroemde krater van Mt Aso kunt bezichtigen. Vanaf Aso station gaan regelmatig bussen naar de krater (duur ca. 45 min.) Het laatste stukje gaat per kabelbaan. Later op de dag gaat u per trein naar Kumamoto. U kunt hier het zeventiende-eeuwse kasteel bewonderen. Ook een bezoek aan het fraai aangelegde Suizenji Park is de moeite waard.

**DAG 12** • Kumamoto - Nagasaki

**DAG 13** • Nagasaki, bezoek de oude weer prachtig gerestoreerde Handelspost Deshima waar de Hollanders 250 jaar vertoefden, Glover Garden, Suwa Schrijn of ga per kabelbaan naar Mt Inasa.

**DAG 14** • Nagasaki-Hagi / Tsuwano (via Fukuoka)

**DAG 15** • Tsuwano, een klein kasteelstadje. Midden door het stadje stroomt de Tsuwanogawa-rivier. Veel bekijks trekken de karpers in de vijvers en nauwe grachtjes. Bezienswaardig zijn ook de tapijtknoperijen waar dit stadje om bekend staat. Ook zijn er talloze andere kunstnijverheidsproducten te koop in de vele kleine winkeltjes. Verdere attracties in Tsuwano: de Inari-jinja schrijn en de oude stoomtrein die tussen Tsuwano en Ogori rijdt.

**DAG 16** • Tsuwano - Matsue

**DAG 17** • Matsue, pittoresk tussen een meer en een lagune gelegen en vanwege het vele water bekend staat als 'het Venetië van Japan'. Erg de moeite waard zijn Matsue Castle, de oude samoerai-huizen in Matsue en het Museum van Lafcadio Hearn, een Engelse schrijver van oude Japanse mythen en sagen die in de 19e eeuw in Matsue woonde. Vele van zijn boeken zijn verfilmd. Hij is nog steeds erg populair in Japan onder zijn Japanse naam Koizumi Yakumo. Even buiten Matsue (per trein in 30 min.) ligt het Adachi Museum (o.a. moderne Japanse kunst en keramiek) met een prachtige Japanse tuin.

**DAG 18** • Matsue- Kinosaki. Bijna alle toeristen lopen in deze mooie onsenplaats in yukata over straat om verschillende openbare onsen te bezoeken.

**DAG 19** • Kinosaki

**DAG 20** • Kinosaki - Osaka (of op verzoek Kyoto)

**DAG 21** • Osaka - Amsterdam

Verlenging mogelijk

## MINSHUKU F - LANG 23 dagen

verlenging van minshuku F met Amanohashidate, 1 van de 3 mooiste landschapsgezichten van Japan



- Vertrek dagelijks mogelijk
- U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)
- Bagage-vooruitzend service, zie pag.

**DAG 1-19** • als minshuku F

**DAG 20** • Vanaf Kinosaki per trein, autohuur of met een georganiseerde excursie via Tango schiereiland naar Amanohashidate. Indien u de excursie (helaas alleen met een Japans sprekende gids) kiest.

U verlaat Kinosaki (bagage gaat mee in de bus) en bezichtigt het zandmuseum, een ooievaarsbroedplaats (was uitgestorven in Japan, nu zijn er weer een paar), rit langs schilderachtige kliffen en baaien van Tango schiereiland en bezichtiging Ine, een prachtig vissersdorp op palen, waar u een boottocht door de baai maakt en u enorme roofvogels boven het water kunt zien cirkelen. U eindigt in de "poort naar de hemel" Amanohashidate waar u per kabelbaan of stoeltjeslift de hoger gelegen berg bezoekt en een schitterend uitzicht over de baai hebt. Boek hier Top Ryokan in Amanohashidate.

**DAG 21** • Amanohashidate, een van de 3 landschapswonderen van Japan.

Bezoek de kleine tempel net voor de landtong. Loop daarna de landtong van ca. 3.5 km af. Deze is bezaaid met pijnbomen en prachtige strandjes. (badpak niet vergeten, zwemmen kan hier van eind april tot eind sept.). Of huur een fiets en ga aan het einde van de landtong naar boven met stoeltjeslift of bergtreintje voor een magnifiek uitzicht. Japanners zeggen dat u zich voorover moet buigen en tussen uw benen door moet kijken, u ziet dan de "weg naar de hemel". Wandel verder naar boven naar de tempel en de pagode. Loop terug naar de haven en vaar met één van de vele kleine boten terug naar Amanohashidate. Neem de bus (plm. 1 uur, lokale bus) om Ine, het vissersdorp op palen, dat u ook heel kort tijdens de excursie hebt kunnen zien, beter te kunnen bekijken. De excursiebus mag niet in de nauwe straatjes komen, dus er is nog veel te zien.

### Aanrader

Autohuur dag 18-22 om Tango Schiereiland ten noorden van Amanohashidate te kunnen zien. (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 22** • Van Amanohashidate naar Osaka (of Kyoto), overnachting aldaar

**DAG 23** • Terugreis naar Nederland vanaf Osaka.

Verlenging Kyoto / Osaka mogelijk.

# KYOTO EN DE INLAND SEA, MIYAJIMA, SHIKOKU EN NAOSHIMA

MINSHUKU G, 18 DAGEN

Route: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Matsuyama/Dogo onsen - Uchiko - Iya vallei - Takamatsu - Naoshima - Kurashiki - Osaka



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met verblijf in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comfortabel, 1e klas of de luxe) Op verzoek is helemaal westers verblijf ook mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorzienend service, zie pag. 50**

**DAG 1** • Vertrek Schiphol

**DAG 2** • Aankomst op Osaka Kansai Airport. Naar Kyoto

**DAG 3** • Kyoto ochtendexcursie, met bezoek Nijo Castle, Gouden Paviljoen en het oude keizerlijke paleis (op zaterdag/zondag feestdagen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.

**DAG 4** • Kyoto, verken Kyoto zelf b.v. Kibune, Kiyomizu tempel, Gion geishawijk of andere tempels.



Kibune, Kyoto

**DAG 5** • Kyoto - Miyajima, per trein tot Hiroshima, tijd voor bezichtiging Hiroshima vredesmonument en stad, overnachting Hiroshima

**DAG 6** • Lunchcruise door de schilderachtige Inland Sea van Hiroshima naar Miyajima.

**DAG 7** • Miyajima, Dit rustieke, charmante eiland staat bekend als één van de drie mooiste landschapsgezichten van Japan. Letterlijk vertaald betekent Miyajima "Tempeleiland". Van verre ziet u de kleurrijke Itsukushima schrijn, waarvan de bekende rode Torii-poort in zee staat. Overal dwalen wilde herten en aapjes rond. Met de wandelkaart die u van Tozai meekrijgt kunt u de mooiste plekjes op eigen gelegenheid ontdekken. Op Miyajima vindt u bergen, tempels, schrijnen, leuke dorpjes en schitterende parken. Vooral het Momijidani-park, met zijn esdoorns -"Momiji" in het Japans- die in de herfst felrood kleuren, is prachtig. Erg leuk is om met de kabelbaan hele-



Ritsurin Park, Takamatsu

maal naar boven te gaan. Onderweg hebt u een fabelachtig uitzicht over de Inland Sea. Boven kunt u verder lopen naar de Misen schrijn en later te voet (of per kabelbaan) weer naar beneden gaan. Op de westkant van het eiland ligt een mooi lang zandstrand.



Miyajima eiland

**DAG 8** • Miyajima - Matsuyama, per ferry; aankomst namiddag; bezichtig het kasteel en oudste Hotspringbad van Japan Dogo onsen, overnachting in Matsuyama of Dogo onsen

**Aanrader**  
Autuhaar dag 9-13. (zie uitleg op pag. 3)



Kasteel, Matsuyama

**DAG 9 EN 10** • Uchiko, een dorpje met mooie gerestoreerde oude huizen en mooi, oud Kabuki theater, voorheen beroemd om de kaarsenindustrie. Niet ver van Uchiko ligt Ishidatami: prachtig afgelegen dorp met rijstvelden. In de enige minshuku van het dorp, gevestigd in een oude boerderij is het mogelijk te overnachten. Naar Ishidatami is nauwelijks openbaar vervoer, een auto is hier een must. Tozai regelt het graag voor u.

**DAG 11** • Uchiko-Iya Vallei, Hier kunt u ontspannen in een van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het Iya gebied, uw ryokanhotel is gelegen aan een rivier midden tussen steile bergen, waar u de hotspring via een privé kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was dit nog onbereikbaar gebied, prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost Japan".

U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huurauto heen. Hebt u een auto, ga dan zeker een dagje naar Mt Tsurugi, niet ver van Iya, 1 van de hoogste bergen van Japan en schitterend om te wandelen. Met openbaar vervoer is dit helaas niet mogelijk.

Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Buke-yashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw hier naartoe gevluchte Taira-families zijn het bekijken waard.

**DAG 12** • Iya Vallei, bezoek zeker Oboke kloof en de touwbruggen bij Kazurabashi

**DAG 13** • via Kotohira, (prachtige tempel Konpira) naar Takamatsu

**DAG 14** • bezoek het Ritsurin Park, het mooiste landschapspark van Japan; in de namiddag per ferry naar Naoshima

**DAG 15** • Naoshima, schilderachtig eiland midden in de fameuze Japanse Binnenzee met veel kunst, o.a. Benesse Museum van Tadao Ando en Chichu Art Museum. (Naoshima heeft tevens een prachtig strand)

**DAG 16** • Van Naoshima per ferry naar het vasteland, overnachting in het oude witte stadje Kurashiki, nabij Okayama, zeer nostalgisch.

**DAG 17** • tegen de avond naar Osaka of Kyoto, overnachting aldaar (of nabij Osaka Airport).

**DAG 18** • vertrek naar Nederland

## Verlengingsuggestie:

Kaap Ashizuri-misaki, woeste kliffen aan zuidkant van Shikoku of trek rond in de bergen van Shikoku, bv. Naar Mt Ishizuchi, de hoogste berg van Shikoku, niet ver van Matsuyama



Iya onsen

# KYOTO, INLAND SEA, MIYAJIMA, KYUSHU EN SHIKOKU

MINSHUKU H, 21 DAGEN Route: Kyoto - Miyajima - Fukuoka - Nagasaki - Kurokawa onsen - Yufuin/Beppu - Uchiko - Iya vallei - Takamatsu - Naoshima - Kurashiki - Osaka

U vliegt met 



- Vertrek dagelijks mogelijk
- U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)
- Bagage-voorzienende service, zie pag. 50

**DAG 1** • vertrek Nederland

**DAG 2** • Aankomst op **Osaka** Kansai Airport. U reist meteen door naar **Kyoto**.

**DAG 3** • **Kyoto** ochtendexcursie met bezoek Nijo Castle, **Gouden Paviljoen** en het oude keizerlijke paleis (op zat/zon feestdagen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.

**DAG 4** • Verken Kyoto verder, bezoek b.v. de prachtige Kiyomizu tempel, de Gion Geisha wijk of slenter langs het beroemde Filo-sofenpad.

**DAG 5** • U verlaat Kyoto en reist via Hiroshima naar **Miyajima**. U kunt de reis naar wens enkele uren onderbreken in Hiroshima om het atoombommuuseum en het Vredespark te bezoeken.

**DAG 6** • **Verken Miyajima**. Dit rustieke, charmante eiland staat bekend als één van de drie mooiste landschapsgezichten van Japan. Letterlijk vertaald betekent Miyajima "Tempel-eiland". Van verre ziet u de kleurrijke Itsukushima schrijn, waarvan de bekende rode Torii-poort in zee staat. Overal dwalen wilde herten en aapjes rond. Met de wandelkaart die u van Tozai meekrijgt kunt u de mooiste plekjes op eigen gelegenheid ontdekken. Op Miyajima vindt u bergen, tempels, schrijnen, leuke dorpjes en schitterende parken. Vooral het Momijidani-park, met zijn esdoorns -"Momiji" in het Japans- die in de herfst felrood kleuren, is prachtig. Erg leuk is om met de kabelbaan helemaal naar boven te gaan. Onderweg hebt u een fabelachtig uitzicht over de Inland Sea. Boven kunt u verder lopen naar de Misen schrijn en later te voet (of per kabelbaan) weer naar beneden gaan. Op de westkant van het eiland ligt een mooi lang zandstrand.



Itsukushima schrijn, Miyajima

**DAG 7** • Van Miyajima reist u via Fukuoka (Hakata) naar Nagasaki. Nagasaki is een stad van bijna een half miljoen inwoners en is vooral bekend geworden als de tweede stad ter wereld waar een atoombom op werd afgeworpen. Daarnaast kent Nagasaki echter ook een rijke oudere geschiedenis. Zo was het voor Japan het venster op het westen gedurende de isolatieperiode van Japan (tot 1868). De enige westerlingen die het werd toegestaan om handel te drijven met Japan waren de Nederlanders. Vanaf de zeventiende eeuw hadden zij een handelspost op het kunstmatige eilandje Deshima voor de kust van Nagasaki. Deshima is weer helemaal opgebouwd zoals het vroeger was. Zeer de moeite waard is ook Glover Garden, huis met prachtige tuin uit het midden van de 19e eeuw van de Schot Thomas Glover. Verder het Museum of History and Culture (v/h Ijinkan). Natuurlijk loopt u ook over de Orandazaka (Nederlandse helling). Nederlandse invloeden kunt u ook zien tijdens het Okunchi festival, van 7 tot 9 oktober. Verder zijn Suwa schrijn en Mt Inasa de moeite waard om te bezoeken.

**DAG 8** • **Nagasaki**, bezoek oude Handelsports **Deshima**, Suwa Schrijn, Mt Inasa

**DAG 9** • **Nagasaki - Kurokawa onsen**, van Nagasaki reist u via Kumamoto en Aso naar het prachtige hotspring bergdorp Kurokawa onsen, midden in het Aso-Kuju National Park. Uw ryokan heeft fraaie binnen – en buiten hotspringbaden, maar een leuke manier om van andere hotsprings te genieten is om via de receptie van uw ryokan een hetebronnen pas voor bezoek aan 3 verschillende hotspringbaden in het dorp te kopen. Uiteraard kunt u ook buiten het dorp gaan wandelen in het bergachtige Aso-Kuju National Park.

#### Aanrader

Autohuur dag 9 t/m 17 (de auto gaat mee op de boot naar Shikoku!, zie uitleg op pag. 3)

**DAG 10** • **Kurokawa onsen / Aso gebied**, en dagtrip naar de krater van Mt Aso is de moeite waard.

**DAG 11** • **Kurokawa onsen- Yufuin of Beppu**, relaxen in allerlei soorten hete bronnenbaden, modderbaden of gewoon wandelen.

**DAG 12** • U verlaat Kyushu eiland per ferry naar **Shikoku** (vanaf Beppu of een andere plaats op de oostkust van Kyushu).

**DAG 13** • **Uchiko**, dorpje met prachtige oude huizen Kabuki theater, Ishidatami: na theater of bezoek als u hier mee een huurauto bent gekomen het afgelegen dorpje Ishidatami, een prachtig oud dorpje met rijstvelden en schitterende natuur. Er rijdt slechts 1 bus per dag, dus autohuur is hier een must. Wilt u hier overnachten in een mooie oude Japanse boerderij? Geeft u het dan op bij boeking, dan nemen wij het in uw schema op.



Uchiko

**DAG 14** • **Uchiko - Iya Vallei**, het Japan van weleer, zoals nostalgisch omschreven in het boek 'Lost Japan' van Alex Kerr.

**DAG 15** • **Iya Vallei en Oboke en Kazurabashi**

Hier kunt u ontspannen in een van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het Iya gebied, uw ryokanhotel is gelegen aan een rivier midden tussen steile bergen, waar u de hotspring via een privé kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was dit nog onbereikbaar gebied, prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost Japan".

U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huurauto heen. Hebt u een auto, ga dan zeker een dagje naar Mt Tsurugi, niet ver van Iya, 1 van de hoogste bergen van Japan en schitterend om in te wandelen. Met openbaar vervoer is dit helaas niet mogelijk.

Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Buke-yashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw hiernaartoe gevlucht Taira-families zijn het bekijken waard. Een korte boottocht over de rivier in de Oboke kloof behoort ook tot de mogelijkheden.

**DAG 16** • U verlaat de Iya vallei en bezoekt de hooggelegen Konpira Schrijn in **Kotohira**. U kunt naar boven lopen over de ontelbare treden of u tegen betaling laten dragen in een palanquin om de 850 trappen te omzeilen. In de middag reist u verder naar **Takamatsu**, een mooie stad, prachtig gelegen aan de Japanse Binnensee.

**DAG 17** • Bezigting **Ritsurin Park**, een van de mooiste landschapstuinen van Japan, in de middag naar **Naoshima** per ferry langs eilandjes van de prachtige Inland Sea van Japan.



Ritsurin Park, Takamatsu

**DAG 18** • **Naoshima**, kunst-eiland met bezoek Benesse Museum (Tadao Ando) en Chichu art museum. Prachtig eiland met uitzicht over de Inland Sea. Naoshima heeft een prachtig zandstrand.



Naoshima

**DAG 19** • **Naoshima** per ferry naar vasteland, overnachting **Kurashiki**, het witte oudhe stadje niet ver van Okayama

**DAG 20** • Tegen de avond naar **Osaka**, overnachting aldaar

**DAG 21** • Vertrek naar Nederland

# NOORD-JAPAN "TOHOKU" TOUR

**MINSHUKU K, 20 DAGEN** Route: Tokyo - Nikko - Hinoemata onsen/Oze - Ouchijuku - Gaga onsen/Zao - Yamadera tempel - Ginzan onsen - Mt Haguro/Dewa sanzan bergen - Hoshi onsen - Tokyo

Deze reis is samengesteld om de overweldigende natuur en de bergen van het nog verborgen Noord-Japan te verkennen. In deze streek kunt u het nog onbedorven Japanse platteland zien en beleven. Behalve in Tokyo is de accommodatie uitsluitend Japans. Engels wordt vrijwel niet gesproken en alle maaltijden zijn Japanse stijl!

De mooiste manier om deze reis te maken is in de dorpjes zelf zoveel mogelijk te wandelen, maar voor het vervoer van plaats naar plaats is een **huurauto** onontbeerlijk. Het openbaar vervoer is hier zo schaars dat u op vele dagen de hele dag onderweg bent en 4-5 keer moet overstappen.



- **Beste reistijd: mei tot eind nov.**
- **Vertrek is dagelijks mogelijk**
- **U reist het grootste deel met een huurauto (met openbaar vervoer erg moeilijk, vaak overstappen)**
- **Kenmerken: Ongerepte Natuur, bergen, tempels, fantastische hete bronnenbaden in de Openlucht en afgelegen bergdorpjes en authentieke Japanse ryokan.**
- **Bagage-voorzienende service, zie pag. 50**

## DAG 1 • Vertrek Amsterdam.

**DAG 2** • aankomst in **Tokyo**. U reist op eigen gelegenheid van Narita Airport naar uw hotel in centraal Tokyo. (Airportbus tickets zijn bij Tozai te koop.)

Ontdek Tokyo zo veel mogelijk te voet. U ziet zowel de dynamische futuristische architectuur als ook Tokyo's mildere zijde o.a. in de oude buurtjes in Asakusa en Yanaka (Noordoost Tokyo, de plaats waar het oude "Edo" lag) en merkt hoe aardig en behulpzaam de doorsnee Tokyo-inwoner is.

Achter de wolkenkrabbers en de neonborden bestaat het Oude Tokyo nog, met zijn historische tempels en schrijnen, vaak op de meest onverwachte plekken. Bovendien heeft Tokyo mooie parken en tuinen, 1 van de mooiste is het **Hama Rikyu** vlakbij Hamamatsusho station aan de Yamanote ringlijn.

Bezoek het Edo museum waar u zowel de oude Samoerijtijd van Tokyo (oude naam Edo) als het nieuwe Tokyo kunt zien.

**DAG 3** • Breng 's ochtends een bezoek aan **Yanaka** waar u de oude buurtjes van Tokyo's Shitamachi met zijn smalle straatjes en veel groen vindt! In deze buurt is ook de Boeddhistische Asakusa Kannon Tempel te vinden. Maar ga ook naar Harajuku waar u de Harajuku girls in de meest waanzinnige outfits natuurlijk moet zien; bezoek en passant de leuke winkel Oriental bazaar, waar ze de mooiste souvenirs, aardewerk en antiek van het oude Japan verkopen.

Vlakbij Harajuku is de prachtige Meiji Schrijn; en als u nog een eindje doorloopt komt u in het Mekka van de mode: Shibuya. Aan het eind van de dag raden we u aan naar de mondaine Ginza te gaan en daar te eten in een Yakitori restaurant.

U kunt ook kiezen voor de begeleide Tokyo Middagexcursie, zie pag. 42.

**DAG 4** • Excursie naar **Nikko** met overnachting, incl. lunch. U gaat per luxe bus naar een zeer populaire plaats (Nikko staat op de Unesco Werelderfgoedlijst) waar u de beroemde kleurrijke Toshogu Schrijn bezoekt, gewijd aan Ieyasu, de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot 1868 de feodale heersers van Japan.

In de Toshogu Schrijn kunt u behalve de 3 apjes (horen, zien en zwijgen) ook de koperen lantaarn zien die onze toenmalige regering aan de shogun schonk, helaas gemaakt met het wapen van de Tokugawa familie op de kop. Vervolgens maakt u een schitterende bustocht langs vele haarspeldbochten (in het Japans "i-ro-ha-za-ka") naar boven waar een uniek panorama over de bergen van Nikko zich voor uw ogen ontvouwt. Lunch in lokaal restaurant. U bezichtigt boven in de bergen het prachtige Meer van Chuzenji en de Kegon Waterval. Het uitzicht is adembenemend. Aan het eind van de dag gaat u naar uw charmante Japanse ryokan of naar keuze naar een mooi traditioneel hotel in Nikko, waar u overnacht.

**DAG 5** • **Nikko**. Wandeladvies Nikko.

Nikko ligt in het Nikko Nationale park met een oppervlakte van 1402 m<sup>2</sup>. Het is een bergachtig gebied (de herfstkleuren eind oktober zijn fantastisch) compleet met uitgedoofde vulkanen, meren, watervallen, en moeraslanden.

Voor kinderen is een uitstapje naar het Themapark Edomura een must, oude samoerai en Ninja lopen er rond en je kunt je er verkleden als samoerai!

**DAG 6** • U verlaat **Nikko** op uw weg naar het Noorden (naar keuze per **huurauto** of met het **openbaar vervoer**).

U gaat eerst naar **Hinoemata Onsen**, een heel klein dorpje. Hier kunt u niet alleen in een Onsen (hete bron) relaxen maar hier is ook de toegang tot Oze Nationaal Park, een uitgestrekt moeraslandschap met fantastische wandelpaden, die op vele plaatsen onderstut worden met planken. Voor de nacht hebben we een mooie houten ryokan uitgekozen als slaapplek, prachtig gelegen aan een riviertje met magnifiek uitzicht over de omgeving. Vanzelfsprekend neemt u hier een hot springbad, het bad is van prachtig hout gemaakt. Voor het eten krijgt u zeker de huisspecialiteit Soba, Japanse noedels, waar deze streek beroemd om is.

**DAG 7** • Naar **Oze**: Vanaf eind mei openen de bergen zich voor u, met prachtige witte bloemen Mizubasho (skunk cabbage). Hier bevindt u zich op het op 1400m hoogte gelegen moerasland rond het meer van Lake Oze-uma, de grootste moeraslanden van Japan. Het seizoen begint hier in juni.

Oze is beroemd om zijn vogelpopulatie en wilde bloemen Dit is een wandelgebied bij uitstek. De beste tijd is van juni tot eind okt. Hier kunt u ver de moeraslanden in trekken, lopend over houten planken die over het moeras heen zijn gelegd. Suggestie: ga tot Mount Hiuchi-gatake, dat u een fantastisch uitzicht over de moeraslanden biedt.

**DAG 8** • Vandaag reist u verder naar het traditionele dorpje **Ouchi-juku** via Yunogami Onsen. Het traject van Yunogami onsen naar Ouchijuku is een prachtige rit van ca. 6 km en voert u langs de rivier in de vallei van Yunogami tot Ouchijuku. De mooie rit kan alleen per auto of taxi worden afgelegd. (kosten taxi ca. Yen 3000= Eur 20, niet inclusief in de reissom)

O-uchi-juku is een uitzonderlijk mooi dorpje, waar vele oude huizen met rieten daken uit de Edo-tijd (300 jaar oud) te vinden zijn. Velen ervan zijn nu winkeltjes met lokale producten of gezellige restaurantjes. Verblijf alleen mogelijk in een minshuku, maar wat is die mooi.

**DAG 9** • Geniet een hele dag van het rondlopen in dit mooie dorp.

**FACULTATIEF** • Als u voor een huurauto hebt gekozen, kunt u ook besluiten vandaag een uitstapje naar **Aizu-Wakamatsu** te maken. Bekijk daar het fraaie kasteel, de samoeraihuizen en de winkels met prachtig lakwerk. Met het openbaar vervoer is alleen een treinreis vanaf Yunogami onsen naar Aizu-Wakamatsu mogelijk (ca. 30 min.) U zult dan vanaf Ouchijuku een taxi moeten nemen (ca. 15 min.) door een prachtige vallei, er is geen ander vervoer.



Ouchi-juku

Met een huurauto kunt u onderweg ook de Berg Ura Bandai (Mt. Bandai) & het Meer Goshikinuma (Het 5 kleuren Meer) bezoeken. Met het openbaar vervoer is dit niet mogelijk.

**DAG 10** • U verlaat **Ouchijuku** en gaat met de auto naar **Gaga onsen**.

(Als u voor openbaar vervoer hebt gekozen staat u een hele lange reis te wachten met tenminste 5 x overstappen: eerst per taxi weer naar Yunogami onsen. Vandaar per trein naar Koriyama waar u overstapt op de Shinkansen superexpress van Koriyama naar Fukushima en daarna naar Shiroishi Zao. Vervolgens vanaf Zao 1 uur met de bus naar Gaga Onsen via Togatta Onsen).

In Gaga Onsen is slechts 1 prachtige houten Ryokan, diep verborgen in de vallei midden in de bergen. Het is een paradijs voor natuurliefhebbers.

Als u hier in een **top-ryokan** wilt overnachten, dan kan dat in het naburige dorp **Togatta Onsen**. Deze Ryokan is beroemd om zijn service en biedt 3 openluchtbaden aan de rivier. (Hete bronnenbaden, in het Japans rotenburo geheten).

U kunt zelfs een kamer kiezen met uw eigen Rotenburo (openluchtbad bij uw kamer, uiteraard afgesloten zodat u privacy hebt.)



Gaga onsen



Rotenburo, Togatta onsen

**DAG 11** • Geniet van de natuur en van de majestueuze pieken van het **Zao** gebergte. Dit is een bekend skioord en telt vele openlucht baden midden in de wouden en bergen. Trekking wordt in dit prachtig natuurgebied met spectaculaire uitzichten aanbevolen, vanaf de prille lente (kersenbloesempracht eind april/begin mei) tot de felrode herfstkleuren van de Japanse esdoorn van midden oktober tot begin november. En in de winter (van eind nov. -maar is autorijden is hier alleen mogelijk met sneeuwkettingen) zijn er de zgn. Juhyo sculpturen, (bomen door sneeuw en ijs vervormd tot grillige ijsculpturen), iets dat u moet zien!

**DAG 12** • U gaat op weg naar **Ginzan** onsen, maar u brengt eerst een bezoek aan de Yamadera tempel (letterlijk Bergtempel). Vanaf de voet van de berg tot de tempel kunt u helemaal naar boven lopen via 1000 houten hellingen en treden, 360 jaar geleden aangelegd en betreden door Matsuo Basho, de Meester van de Haiku gedichten "the narrow road to the deep North: Zijn beroemde Haikugedicht over de **Yamadera** luidt:

*In the utter silence  
Of a temple,  
A cicada's voice alone  
Penetrates the rocks.*



Yamadera

Aankomst in Ginzan Onsen, een liefelijk, nostalgisch hotspringdorpje met houten ryokans aan weerszijden van de rivier die door het dorpje stroomt.

Natuurlijk overnacht u hier in een authentieke, traditionele ryokan, maar u kunt ook kiezen voor een modern-Japanse, in Zen stijl aangelegde **topklasse ryokan** (met de filosofie "less is more"). Deze ryokan is ontworpen door de beroemde Japanse architect Kengo Kuma.

**DAG 13** • Geniet een dag van het dorp **Ginzan** Onsen en van zijn hotspringbaden.

**FACULTATIEF** • Of ga met uw huurauto een daguitstapje maken naar **Hiraizumi**, dat een enorme schat aan religieuze geschiedenis bewaart met zijn beroemde tempel, de Hiraizumi Tempel.

Hiraizumi wordt het Kyoto van Noord Japan genoemd. Vanwege zijn lange samoerai geschiedenis was dit gebied ooit het thuisoord van de Fujiwara familie die in de 12e eeuw dit stadje omtoverde in de culturele en economische hoofdstad van dit gebied en wedijverde met Kyoto, de hoofdstad in het zuiden. De Fujiwara-clan maakte van het bestaande tempeldistrict een Boeddhistisch paradijs op aarde en sommige van die pogingen zijn nog steeds te zien in de Chusonji- en de motsuji-tempels. Vooral de tuinen van Motsuji zijn erg de moeite waard.

**DAG 14** • Voortzetting van de reis naar de berg **Mt Haguro**, nabij Tsuruoka. Bezichtiging zeer hoog gelegen tempelcomplex op Dewa Sanzan, 1 van de 3 heilige bergen van Dewa. Ga vooral de wonderschone Heilige brug zien. Of ga als een echte pelgrim naar de top van de berg via de 2446 treden; een certificaat wacht op u boven bij het theehuis ten teken dat u het gehaald hebt!

**Overnachting in de tempel** met spectaculair uitzicht (de tempel is over de weg bereikbaar). Bekijk ook het fascinerende museum dat uitleg geeft over het leven en de esoterische rites van de Yamabushi, de bergpriesters, volgelingen van de Shugendo sekte van het Boeddhisme, een vorm van verering die sterk beïnvloed is door oude Japanse shamanistische rituelen. Deze priesters, gekleed in witte gewaden, een staf in de ene hand en een reusachtige schelp in de andere hand, zwerven over deze bergpaden. De tocht naar de top van Mt Haguro brengt u door een prachtig woud van zeer oude torenhoge cederbomen -sommige meer dan 1500 jaar oud -en langs prachtige, oude houten tempels.

**DAG 15** • Vrije dag

**DAG 16** • Met uw huurauto (of indien u dat refereert met het openbaar vervoer naar Jomokogen, overstappen in Niigata en dan vanaf Jomokogen nog 2 x met een bus) via Tsuruoka & Niigata naar het dorpje **Hoshi** onsen in Gunma Prefectuur. Hier overnacht u in een prachtige ryokan met de mooiste en oudste hetebronnenbaden van Japan, middenin de stilte.



Hoshi onsen



Hoshi onsen

**DAG 17** • Hele dag relaxen in het mooiste Hetebronnengebied van Japan. Hier komt u bij van uw lange reis en waant u zich in het paradijs, relaxend in het prachtige hetebronnenbaden van de rivier van deze zeer verborgen liggende ryokan, gebouwd in de traditionele stijl van de Edo-periode. Alleen het geluid van de rivier en de omliggende bergen zijn hier te horen.

**DAG 18** • U levert uw auto in op het station van het dichtstbijzijnde Shinkansen station **Jomokogen**.

Vervolgens per Shinkansen superexpress naar Tokyo.

**DAG 18 EN 19** • Tokyo

Voor facultatieve excursies, zie pag. 42.

**DAG 20** • Vlucht Tokyo - Amsterdam

## Alternatief - Minshuku K 22 dagen

2 dagen toevoegen met bezoek Sado eiland.

**DAG 16** • Per openbaar vervoer of met uw huurauto via Tsuruoka & Niigata naar **Sado eiland**. Sado was ooit de gevangenis van Japan waar dissidenten van de shogun en ook artiesten gevangen werden gezet. Het is een prachtig natuurgebied met spectaculaire rotsen en kliffen.

Neem een kijkje in de oude goudmijnen en rijd langs de adembenemende Skyline Road.

Misschien kunt u een Noh-voorstelling of een optreden van de beroemde Kodo-trommelaars wier thuishaven Sado is, meemaken.

**DAG 17** • Verken het eiland en de dorpjes, een leuke manier om dit te doen is per fiets.

**DAG 18** • Ferry naar **Niigata** en per Shinkansen en lokale trein/bus of huurauto naar **Hoshi** onsen, (zie dag 16) U vervolgt de reis met dag 16 van minshuku K.

## Alternatief - Minshuku K 20 dagen

samen met de aapjes in bad (in Yudanaka onsen nabij Nagano)

**DAG 16/18** • Van Tsuruoka richting Nagano en vervolgens naar **Yudanaka** onsen in het apenreservaat **Jigokudani**, in Yudanaka, midden in de bergen.

Verblijf in het dorpje zelf in een eenvoudige minshuku of in een onsen-ryokan in Yudanaka, dat gratis vervoer naar het apenpark verzorgt. U verblijft hier 2 nachten.



Jigokudani, apenpark

**DAG 18** • U levert de auto in nabij **Nagano** station en gaat per Shinkansen superexpress naar **Tokyo**

**DAG 18/20** • Verblijf **Tokyo** 2 nachten

Facultatieve excursies, zie pag. 42.

**DAG 20** • Terugreis naar **Amsterdam**.

### Excursies suggesties:

(met Engels sprekende gids in klein internationaal groepje)

- Tokyo middagexcursie

- Nikko excursie

### Tip:

Topklasse ryokan mogelijk in Suzaka

# DE HOFREIS (EDO) TOKYO - NAGASAKI

THEMA REIS A, 24 DAGEN Route: Tokyo - Mt Fuji/Hakone - Tsumago - Hikone - Kyoto - Nara - Inland Sea eiland - Miyajima - Matsuyama - Uchiko - Yawatahama - Beppu - Aso / Kurokawa onsen - Nagasaki - Osaka



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist op basis van een 21 daagse Japan Railpass. Pas na aankomst in Japan kunt u treinen reserveren.**
- **Reist u liever met vooruit-gereserveerde treinplaatsen i.p.v. de Japan Railpass? Dat kan, met toeslag. U kunt dan ook de allersnelste "Nozomi" Shinkansen gebruiken, die op de Railpass niet gebruikt mag worden. De reistijd wordt hierdoor aanzienlijk bekort.**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**
- **Route andersom ook mogelijk**

In 1600 strandde het Hollandse schip "de Liefde" met Miura Anjin (stuurman Bill Adams) na vele ontberingen op de kust van Usuki, in de prefectuur Oita (Oostkust Kyushu). Daarna mochten de Nederlanders plm. 38 jaar handel drijven vanuit de handelspost op het eiland Hirado, ten noorden van Nagasaki. Vervolgens werd men gedwongen naar het piepkleine schiereiland Deshima in de baai van Nagasaki te verhuizen, Van plm. 1638 tot 1868, het jaar van de Meiji Restoratie, mochten de Nederlanders alleen daar handel drijven. Jaarlijks moest het Nederlandse 'Opperhoofd' van Deshima met een complete karavaan lopend, in draagstoelen en deels per schip de reis maken van Nagasaki naar Edo (het huidige Tokyo) om de Shogun eer te bewijzen en om geschenken en nieuws over te brengen. Vaak werd de meereizende arts in Edo uitgehoord over de nieuwste Nederlandse medische technieken en moest hij her en der op huisbezoek bij hoogwaardigheidsbekleders.

In tegenstelling tot die eerste Nederlandse gasten in Japan reist u comfortabel met de KLM naar Japan en volgt u zoveel mogelijk hun spoor tussen Nagasaki en Tokyo.

U maakt de Hofreis op basis van de Japan Rail Pass of, indien u dat preferereert, op basis van gereserveerde treinen. Accommodatie in hotels, minshuku of ryokan. In de meeste minshuku en ryokan zijn ontbijt en avondeten inclusief. Begeleiding tijdens excursies door een Engelssprekende gids. Indien u kiest voor vervoer met de Japan Rail Pass kunnen reserveringen pas NA aankomst in Japan door u zelf gemaakt worden. Wilt u geen risico lopen dat de treinen vol zijn, dan reserveren wij graag alle treinen voor u. Ook de Nozomi, de allersnelste Shinkansen kan dan voor u geboekt worden, wat een forse besparing van de reistijd inhoudt.

U kunt dan geen gebruik maken van de Japan Rail pass.

**Het reisprogramma ziet er als volgt uit:**

**DAG 1** • Vertrek van Schiphol naar Tokyo.

**DAG 2** • Aankomst op Tokyo Narita Airport, per Airportbus naar hotel in Tokyo (kosten niet inclusief).

**DAG 3** • Vrij in Tokyo. Verken de omgeving op eigen houtje of boek een facultatieve excursie. Wij raden de Dynamic Tokyo dagexcursie aan. (zie pag. 42)

**DAG 4** • Wilt u de geschiedenis van Tokyo zien? Gaat u dan naar het Edo Museum in Ryogoku, ca. 20 minuten per trein vanaf Tokyo station. Edo is de naam van het oude Tokyo. In 1868 werd de naam veranderd in Tokyo ('oostelijke hoofdstad') In Ryogoku vindt u tevens het Sumo Museum.

**DAG 5** • U reist van Tokyo via Odawara naar Hakone National Park. Een prachtige natuurlijke omgeving aan de voet van de heilige berg Mount Fuji. Dit is een echt wandelparadijs. U kunt via Tozai of op het Station van Odawara, de toegangspoort tot Hakone, een 2 of 3-daagse Odakyu Pass kopen waarmee u onbeperkt van alle transportmiddelen in dit gebied gebruik kunt maken, waaronder bussen, bergtreinen en kabelbanen. Suggestie voor de geschiedenisliefhebbers: Bezoek het museum van het oude Hakone-checkpoint in Hakone-machi. In de Edo tijd was Hakone een belangrijk checkpoint van het Shogunaat op de route Tokyo - Kyoto, de Tokaido. Het diende om ongewenste gasten buiten Tokyo te houden maar ook om gegijzelde familieleden van de Daimyo (landheren) die naar hun bezittingen in de provincie waren teruggekeerd binnen te houden! De Daimyo moesten nl. om en om een jaar in Edo en een jaar (zonder hun familie) in hun eigen gebied wonen. Deze gijzelingen van familieleden was een garantie dat opstandige Daimyo geen opstand tegen de Shogun zouden durven organiseren.

Maakt u verder de kabelbaan tocht de berg Komagatake op en de boottocht over Lake Ashi. Nabij Gora bevindt zich een prachtig openlucht beelden museum.

**DAG 6** • Vrij programma in Hakone.

**DAG 7** • U reist van Hakone via Odawara en Nagoya naar Tsumago, een eeuwenoude pleisterplaats aan de Tokaido route. Dit deel van de route, dwars door de bergen heet de 'Kyu-Nakasendo'. Als u de route van Tsumago naar Magome loopt kunt u zich nauwelijks voorstellen dat hetzelfde pad werd gebruikt door de karavansen van de Daimyo met honderden dragers, paarden en draagstoelen, een complete hofhouding! Nadat de route werd verlegd kreeg de tot dan toe belangrijke pleisterplaats Tsumago minder en minder klandizie. Het is echter bewaard gebleven als een van de meest authentieke bergdorpjes van Japan dankzij de bevolking.

U verblijft hier in een traditionele minshuku of ryokan. Sommige herbergen hier stammen nog uit de Edo-tijd en zijn dus meer dan 300 jaar oud.

**DAG 8** • Vrij programma in Tsumago. Wandelt u beslist langs de "Kyu-Nakasendo" waar u het idee krijgt dat er elk moment een samoerai uit de bossen voor u op het pad kan springen. Eet u onderweg "Goheimochi" (geroosterde rijstkoeken met saus) in een traditioneel theeuis. De route tot Magome is het mooist. Weliswaar is de route heen het leukst maar deze is licht stijgend, dus u kunt ook eerst met de bus naar Magome gaan en dan terug lopen. Loopt u 's avonds ook eens door de straten van Tsumago waar de donkere houten huizen zacht verlicht worden door traditionele papieren lantaarns.



Tsumago

**DAG 9** • U reist van Tsumago naar Hikone, een andere oude pleisterplaats op de route Tokyo - Kyoto. De "samoerai-straat" is een overblijfsel hiervan. Verder is het kasteel van Hikone de moeite waard. Vervolgens reist u door naar Kyoto, de oude hoofdstad van Japan.

**DAG 10** • Kyoto, de belangrijkste van de oude hoofdsteden van Japan. Kyoto is een prachtige oude stad met het voor keizerlijke steden typerende rechthoekige stratenplan. Kyoto herbergt enorm veel tempels, schrijnen, kastelen, villa's tuinen en oude nauwe straatjes.

Wat u eigenlijk niet mag missen: het Gouden Paviljoen (Kinkakuji), Kiyomizu Tempel, het Oude Keizerlijke paleis, de Zentempel Ryoanji en Nijo Castle.

Suggestie: neem de facultatieve Ochtend en/of middagexcursie om al dit moois o.l.v. een gids te bekijken.



Ryoanji, Kyoto

**DAG 11** • Middagexcursie naar Nara. Op eigen gelegenheid of met de georganiseerde excursie (facultatief).

Dit is het programma van de excursie: bezoek aan de Todaiji met zijn gigantische Boeddhabeeeld, de rode Kasuga schrijn met 3000 lantaarns en het Hertenpark. Een ander hoogtepunt in Nara is Horyuji tempel uit de 8e eeuw. Overnachting in Kyoto.

**DAG 12** • Vrij programma om de vele bezienswaardigheden van deze stad zelf te ontdekken. Dicht bij het station vindt u bijvoorbeeld de Higashi Honganji tempel. Of ga wandelen in het prachtige groene westen van Kyoto, de wijken Sagano en Arashiyama. Vroeger de speeltuin van aristocraten en hovelingen. U kunt hier ook een roeibootje huren en even tot rust komen tussen de beboste rivieroever van de Hozugawa rivier bij de beroemde Togetsukyo brug.

Aanrader: Reserveer via Tozai een rit met de prachtige oude Torokko trein van Arashiyama naar Kameoka (20 min.) en terug met de boot over de Hozu River (2 uur), heen en terug met spectaculaire landschappen!

Dit is een zeer geliefd uitstapje onder Japanners, dus vroeg boeken wordt aangeraden.

**DAG 13** • U reist van Kyoto via Himeji naar een eilandje in de Inland Sea even voorbij Mihara. Stapt u in Himeji even uit om het beroemde kasteel te bezoeken. Het best bewaarde klassieke kasteel van Japan. U bereikt het kasteel lopend vanaf het station in 15 min.

Vervolgens gaat u naar Mihara (de Shinkansen stopt hier) of Takehara per trein en daarna met de ferry (uw eventuele huurauto kan ook mee) naar een wonderschoon bergachtig eilandje midden in de Inland Sea: Osaki-kamijima.

U verblijft 2 nachten in een ryokanhotel, hoog op een berg gelegen met schitterend uitzicht over de Inland Sea.

Het hotel heeft een prachtig binnen- en buiten hotspringbad met uitzicht over de Inland Sea. Het hotspringbad is 1 van de mooiste van heel Japan.



Osaki-kamijima

**DAG 14** • Indien u vroeg op kunt staan, kunt u genieten van een spectaculaire zonsopgang.

Relaxend in het hotspringbad kijkt u uit over de eilandjes van de Binnenzee of misschien gaat u naar het zandstrand meteen onder het hotel om op een van de mooie strandjes te luieren of een duik in zee te nemen.

U kunt ook een rit over het eiland maken (slechts 2 x per dag gaat er een bus, dus ook hier zou uw huurauto van pas komen, want voor fietsen is het hier veel te steil).

**DAG 15** • U reist per boot en trein van **Osaki-kamijima** via Hiroshima naar het eiland **Miyajima**.

**Aanrader**

Autohuur dag 13 t/m 15 of dag 13 t/m 20 (auto gaat mee op de ferry, zie uitleg op pag. 3)

**DAG 16** • Vrij programma op **Miyajima Eiland**. Met de informatiefolder over Miyajima waar enkele wandelroutes in staan vermeld gaat u langs de beroemde Itsukushima schrijn met de rode poort die voor de kust bij vloed in zee staat en daardoor het eiland bekend doet staan als één van de drie mooiste landschapsgezichten van Japan. Maak een rondgang over het eiland die u langs de tempels, schrijnen, het dorpje Miyajima en de parken van Miyajima voert. Even buiten het dorp ligt de "Momiji-dani" de esdoornvallei, van daar kunt u per kabelbaan naar boven voor een spectaculair panorama over de binnenzee van Japan. Boven in de bergen lopen veel aapjes vrij rond. Op heel Miyajima lopen ook herten vrij rond; ze zijn erg vriendelijk maar ook vrij brutaal, let dus goed op uw spullen.

**DAG 17 EN 18** • U reist via Hiroshima met de boot naar **Mat-suyama** op het eiland **Shikoku** waar u de trein neemt naar het in een vallei gelegen oude plattelandsstadje **Uchiko** dat vele gebouwen uit de Edo-Meiji tijd telt. De omgeving vormt een prachtig wandelgebied en u kunt in de juiste tijd de oogst van aardbeien, perziken, peren, druiven en appels meemaken. Drie rivieren kronkelen door het stadje en in juni kunt u hier de "Hotaru" vuurvliegjes zien. "Hotaru" maken bij de meeste Japanners een speciaal nostalgisch gevoel los.

Het is heerlijk toeven aan de bedding van de rivieren die in de zomer verkoeling brengen. Het mooie oude Kabukitheater moet u zeker zien. Als er geen voorstellingen zijn bekijkt u alleen het mooie houten gebouw. Ook de mooie oude koopmanswoningen, nu het Machiya Museum en het waskaarsenmuseum zijn de moeite waard. De mooiste straatjes zijn de oude Yokaichi en Gokoku straten, oude kaarsenmakerstraten. Uchiko staat bekend om haar oude handvaardigheden zoals maken van kaarsen en traditionele papieren paraplu's. De was voor de kaarsen komt van de Haze-boom (letterlijk was-boom) die in de herfst prachtig paars kleurt. 12 km buiten Uchiko vindt u het kleine boerendorpje Ishidatami met een prachtige, zeer traditionele boerderijherberg waar u kunt logeren. Hier vindt u terrasvormige rijstvelden en nauwelijks toeristen.



Uchiko

Wilt u een nachtje slapen in de enige herberg die het dorp rijk is, dan regelen we dat graag voor u. Bussen gaan hier maar 1 x per dag (en niet op zondag) dus wij regelen hier graag een auto voor u. 10 km naar het oosten ligt het dorpje **Ose**, prachtig verscholen in een beboste vallei die beeldend beschreven is in het werk van de schrijver en Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe die hier geboren werd.

**DAG 19** • Van Uchiko (Shikoku) naar **Beppu** of **Yufuin** (Kyushu). Met de trein of bus (of huurauto) naar **Yawatahama** aan de westkant van Shikoku, waar u op de boot stapt naar Beppu of Usuki op Kyushu. Wist u dat Usuki de plek was waar de boot "de Liefde" in 1600 strandde? Usuki is tevens de plaats waar in rotsen uitgehouwen Boeddhabeelden te zien zijn. Vandaar reist u door naar **Mt. Aso** waar u overnacht. U logeert hier in een oude minshuku die vroeger een tempel was.

**DAG 20** • Bezoek **Mt Aso**.

**DAG 21** • U reist naar Kumamoto waar u per boot de oversteek maakt naar Shimabara. Per trein verder naar **Nagasaki**.

**DAG 21 EN 22** • Vrij programma in **Nagasaki**, vooral bekend als tweede stad ter wereld waar ooit een atoombomb boven afgevoerd werd. Daarnaast geniet deze stad echter ook bekendheid vanwege de Nederlandse factorij op het kunstmatige eilandje Deshima in de baai van Nagasaki.

Deshima is weer geheel herbouwd als in vervlogen eeuwen. Vanaf 1600 werden gedurende 300 jaar alleen Nederlandse kooplieden toegelaten voor het voeren van handel en het leggen van contacten met de Japanners. Waarom alleen de Nederlanders? In tegenstelling tot de Portugezen bijvoorbeeld zagen de Nederlanders er geen probleem in het christendom pro-forma te verloochenen ten behoeve van de handel! Bij het ontscheppen moesten alle Nederlanders op de Bijbel stappen. Wie dat niet deed kwam niet aan land.

Christenen werden in deze tijd vanwege hun bekeringsdrift door enkele Shogun wreeds vervolgd en omgebracht.

Suggestie: bezoekt u zeker het Museum of History and Culture (v/h Ijinkan) als u geïnteresseerd bent in de Japans-Nederlandse geschiedenis. Dat Nederland een grote invloed heeft gehad op Japan bewijst ook het op 1,5 uur per trein van Nagasaki gelegen themapark "Huis ten Bosch" met veel nagebouwde Nederlandse bouwwerken.

U krijgt bij uw reisbescheiden een wandelkaart van Nagasaki en omgeving.

**DAG 23** • Per trein naar **Osaka**, overnachting.

**DAG 24** • Vlucht **Osaka - Amsterdam**

Nabij Aso even relaxen in een hotspring? Overnacht in Kurokawa onsen, het mooiste bergdorp van Japan.



Kyoto

**Facultatief:**

- Tokyo dagexcursie incl. theeceremonie
- Kamakura wandelexcursie vanuit Tokyo
- Nikko 1- of 2 daagse excursie
- Kyoto Ochtendexcursie
- Nara middagexcursie
- Kyoto evening excursie met diner en geisha
- Vanuit Kyoto-Arashiyama: Torokko treinreis (20 min.) + boottocht Hozu River terug (ca 2 uur), via bergkloven en schitterende natuur.

**Tip:**

Na dag 19 kunt u 1 of 2 nachten **Kurokawa Spa**, een prachtig onsen dorpje midden in de bergen van het Aso-Kuju National Park inlassen om even heerlijk tot rust te komen in een hotspringplaatsje.

**Tip:**

Bezoek vanuit Nagasaki de pottenbakkersdorpen Arita en Imari. Nog leuker is het tot voor kort in de bergen verborgen pottenbakkers dorpje Okawachiyama (autohuur een aanrader, anders per bus 10 min. vanaf Imari Station).

**Tip:**

Bezoek **HIRADO**, waar de Nederlanders van 1608-1638 handel dreven. Het kasteel, de tempel en de kerken zijn het bezichtigen waard. Het eiland zelf biedt mooie stranden en natuur. Een huurauto is hier bijna onontbeerlijk. Hirado is per boot te bereiken vanaf Sasebo en met de auto over de brug die sinds enkele jaren Hirado verbindt met het vasteland van Noordwest Kyushu.

# KUNST- EN CULTUURREIS

## THEMA REIS B, 20 DAGEN

Route: Tokyo - Kamakura - Mt Fuji/Hakone - Tsumago - Kyoto - Nara - Himeji - Miyajima - Naoshima - Osaka



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

Japan, het land waar schijnbaar onverenigbare uitersten zonder problemen samenkomen.

U kunt vertrekken wanneer u wilt, maar er zijn twee reisperiodes die de voorkeur genieten: november, de tijd van de kleurrijke herfstbladeren en eind maart, begin april, de tijd van de kersenbloesem. Deze reis laat u op een comfortabele manier kennismaken met de vele verschillende facetten van het intrigerende Japan; de hoogtepunten van het culturele erfgoed, het ongerepte Japanse platteland, het pure Japanse eten en de architectuur, zowel traditioneel als modern. U verblijft in hotels, minshuku (budget) of ryokan (comf.), Japanse traditionele herbergen, en reist per supersnelle, comfortabele Shinkansen.

Naast hypermoderne miljoenensteden maakt u ook kennis met de rust van het platteland dat niet geraakt lijkt te zijn door de moderne tijd. U doet onder andere Tokyo, Kamakura, Fuji-san, Tsumago, Kyoto, Nara, Himeji, Naoshima en Miyajima aan. Wij zijn er daarom zeker van dat u aan het eind van uw reis de Japanse filosofie van schoonheid zult hebben ontdekt: Wabi & Sabi, Verstillend en Elegante Eenvoud. Deze ideale vindt u niet alleen terug in de tempels, tuinen en ceremonies maar ook in architectuur en zelfs in moderne elektronica!

### Programma

**DAG 1** • Vertrek van Schiphol naar Tokyo.

**DAG 2** • Aankomst op Tokyo Narita Airport. Aansluitend per Airportbus naar uw hotel. Rest van de dag vrij om de omgeving te verkennen.

**DAG 3** • Dynamic Tokyo dagexcursie. Bezoek aan Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over Tokyo. Vervolgens woont u een thee-ceremonie bij in de Happoën Garden, een traditionele Japanse villa met een prachtige tuin. Na een korte stop op het Plein van het Keizerlijke Paleis barbecuelunch in het Chinzanso Garden restaurant. Vervolgens rijdt u langs de Diet (het parlamentsgebouw) naar de Sumida-rivier voor een schitterende boottocht onder Tokyo's prachtige bruggen door. De boottocht eindigt nabij Asakusa waar u de Asakusa Kannon Tempel bezoekt in het oude Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid en souvenirs. Via de Ginza, Tokyo's meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.

**DAG 4** • Wandelexcursie Kamakura (niet dagelijks, zie inlegvel). U bezoekt het historische, tussen de kust groene heuvels ingeklemde Kamakura, dat de zetel van de Bakufu (het militaire bestuur van Japan) was tussen 1185 en 1333. Hier bezoekt u de Tsurugaoka Hachimangu schrijn en de Kotoku-in, die de beroemde bronzen Daibutsu (Grote Boeddha van Kamakura) herbergt van bijna twaalf meter hoog. Verder bezoekt u nog de Hase Kannon Tempel. Lunch in een lokaal restaurant.



Daibutsu, Kamakura

**DAG 5** • Deze gehele dag is vrij te besteden in Tokyo. Zeer de moeite waard is het National Museum in Ueno of het Edo Tokyo Museum in Ryogoku, waar de geschiedenis van het oude Tokyo (Edo) uitgebeeld wordt. Wilt u winkelen, zomaar rondwandelen of naar het Kabuki theater? Laat ons weten waar uw interesse speciaal naar uitgaat. Wij proberen hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.

Het nieuwe Tokyo is te zien in Harajuku (architecten Ando en Aoki, gebouw van Louis Vuitton) en Ito's Prado Store in Aoyama.

**DAG 6** • Fuji - Hakone dagexcursie vanuit Tokyo. U rijdt per touringcar door het prachtige landschap tot het vijfde station, halverwege de helling van Mount Fuji waar u ruimschoots de tijd heeft om van het indrukwekkende panorama te genieten. Na de lunch een boottocht over het meer van Ashi, één van de vijf meren van Mt. Fuji. De tour wordt besloten met een prachtige tocht per kabelbaan naar de berg Komagatake. De top ligt op 2966 meter hoogte en biedt een prachtig uitzicht over het gehele nationale park. U overnacht in Hakone.



Hotel Hakone

**DAG 7** • Vrij programma in Hakone. Suggestie: Een leuke route is het bergtreintje naar Gora te nemen (en het Openlucht-museum te bezoeken) en daarna per kabelbaan de berg op te gaan om de vulkanische bronnen te zien om vervolgens per kabelbaan af te dalen tot het meer van Ashi waar u per boot naar Hakone-machi of Moto Hakone kunt reizen om de Hakone Schrijn en het Museum van het oude Checkpoint van de Tokaido-weg te bezoeken.

**DAG 8** • U reist van Hakone via Odawara en Nagoya naar Tsumago, een eeuwenoude pleisterplaats aan de Tokaido. Dit deel van de route, dwars door de bergen heet de 'Kyu-Nakasendo'. Als u morgen de route van Tsumago naar Magome loopt kunt u zich nauwelijks voorstellen dat hetzelfde pad werd gebruikt door de karavans van de Daimyo met honderden dragers, paarden, draagstoelen, een complete hofhouding! Nadat de route werd verlegd kreeg de tot dan toe belangrijke pleisterplaats Tsumago minder en minder klандizie. Het is echter bewaard gebleven als een van de meest authentieke bergdorpjes van Japan.

U verblijft hier in een traditionele minshuku of ryokan. Sommige herbergen hier stammen nog uit de Edo-tijd en zijn dus 300 jaar oud.

**DAG 9** • Vrij programma in Tsumago. Wandelt u beslist langs de 'Kyu-Nakasendo' waar u het idee krijgt dat er elk moment

een samoeraai uit de bosjes voor u op het pad kan springen. Eet u onderweg, halverwege de route op het hoogste punt, 'Goheimochi' (geroosterde rijstkoeken met saus) in een traditioneel theehuis. De route tot Magome is het mooist. Weliswaar is de route heen het leukst maar deze is licht stijgend, dus u kunt ook eerst met de bus naar Magome gaan en dan terug lopen. Loopt u 's avonds ook eens door de straten van Tsumago waar de donkere houten huizen zacht verlicht worden door traditionele papieren lantaarns.

**DAG 10** • U reist per trein naar Kyoto waar u vijf nachten zult verblijven. Vrij programma. Wandel op eigen gelegenheid door het centrum van Kyoto en door de bijzondere wijken Gion, Shirakawa en Pontocho. Of langs het 'Pad der Filosofen' en het oude kanaal van Ginkakuji (de Zilveren tempel) naar de Kiyomizu tempel. Onderweg passeert u tempels, Maruyama park en straatjes van honderden jaren oud met aan weerszijden de typische huizen in de Kyoto-stijl. Vele hiervan doen tegenwoordig dienst als theehuizen of winkeltjes in lokale kunstnijverheid. Modern Kyoto is te zien in het prachtige Kyoto station van architect Hiroshi HARA.



Arashiyama

**DAG 11** • Ochtendexcursie in Kyoto. Bezichtiging van Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Verder ziet u het Gouden Paviljoen (Kinkakuji), het oude Keizerlijke Paleis en het Kyoto Handicraft Center. (Op zondagen en nationale feestdagen is het Keizerlijk Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel). Suggestie voor de middag: Wandelen in het heuvelachtige Arashiyama en Sagano, langs o.a. Kinkakuji (Het Gouden Paviljoen) en de Zentempel Ryoanji met zijn beroemde rotstuin. In de prachtige landelijke omgeving van Sagano vindt u vele interessante winkeltjes, theehuizen en terrasjes. Arashiyama en Sagano waren de plaatsen waar aristocraten en hovelingen op mooie dagen naar toe trokken om hun tijd in een mooie omgeving door te brengen met spelletjes en het dichten van haiku. U kunt hier ook een roeibootje huren en even tot rust komen tussen de beboste rivieroever van de Hozugawa rivier bij de beroemde Togetsukyo brug.

**DAG 12** • Middagexcursie naar Nara, hoofdstad van Japan tussen 710 en 784. De Todaiji tempel, uit de 8e eeuw, is de grootste volledig uit hout opgetrokken constructie ter wereld en herbergt een kolossaal Boeddhabeeld. De opvallende vermiljoenkleurige Kasuga Shinto-schrijn is een prachtig voorbeeld van de Japanse architectuur uit het midden van de 8e eeuw. Bezoek ook het Nara National Museum. Aangezien Nara het absolute einde van de Zijderoute was werden hier vele kunstschatten verzameld. Aan het eind van de dag terug naar Kyoto.

**DAG 13** • Vrije dag. Voor deze dag raden wij u aan een bezoek te brengen aan het Miho Museum voor Oosterse Kunst en het nabij gelegen pottenbakkersdorp Shigaraki. N.B. Het Miho museum is op maandagen gesloten! Voor velen is het Miho museum één van de hoogtepunten van een kennismaking met Japan. De architectuur van het museumgebouw, dat geheel is ingebed in de landelijke omgeving, is van de hand van I.M. Pei, en is minstens even indrukwekkend als de omvangrijke collectie van het museum. De schoonheid van de natuur, architectuur en kunst smelt hier in prachtige harmonie samen. Voor openingsdata en tijden zie: <http://www.miho.or.jp> Het Miho Museum is niet ver van Kyoto maar helaas met het openbaar vervoer niet gemakkelijk te bereiken.



De volgende mogelijkheden bieden wij u:

- trein (met 1 of 2 x overstappen + busrit van 45 min) reisduur min. 1,5 uur
- privé-excursie, auto met chauffeur van een halve dag (ochtend of middag), zie facultatieve excursies op pag. 42-45.
- Autohuur voor 1 dag. De route wordt dan van tevoren voorgeprogrammeerd in de navigator.

U kunt dan desgewenst aansluitend het naburige pottenbakkersdorp Shigaraki bezoeken.



Takao, Kyoto

**DAG 14** • Vrije dag.

De dorpjes grenzend aan **Kyoto**, zoals **Kurama, Kibune, Takao, Arashiyama, Sagano** en het nog nauwelijks bezochte Kiyotaki zijn erg de moeite waard om te bezoeken. U vindt er prachtige tempels in een schitterende omgeving. In Takao en Kibune worden in de zomer en de herfst terrassen over de rivier aangelegd waarop restaurantjes hun maaltijden serveren,

Suggestie voor avondprogramma: Kyoto Special Night excursie. Japans diner in de Japanse herberg Yoshi-ima in de oude geishawijk Gion, gevolgd door een cultureel programma waarin diverse traditionele Japanse kunsten aan bod komen zoals muziek en geishaoptreden.

**Suggestie** • Overnacht in 1 van de prachtige ryokans (met hotspringbad) in Takao, Kibune of Arashiyama.

**DAG 15** • U reist per trein naar het "Witte Reiger Kasteel" van **Himeji**(1580). Dit is het best bewaarde klassieke kasteel van Japan. In tegenstelling tot veel andere 'oude' kastelen in Japan niet herbouwd in gewapend beton! Na de middag reist u door naar **Miyajima**. Dit eiland is vooral beroemd om de torii, poort van de Itsukushima Shinto-schrijn, die voor het eiland in het water staat. Met een beetje geluk kunt u een Shinto ceremonie bijwonen. Vanaf de Esdoornvallei (Momiji-dani) vlakbij uw ryokan gaat een kabelbaan naar boven richting Mt. Misen. Het uitzicht vanaf de top van Mt. Misen (530m) is ronduit spectaculair. U verblijft hier twee nachten in een ryokan of minshuku. Ontbijt en diner zijn hier inclusief en uiteraard Japanse stijl.



Ryokan Miyajima

**DAG 16** • Vrij programma op **Miyajima** om te wandelen en te winkelen.

**THEMA REIS B - LANG 23 of 24 DAGEN**

**Verlenging met een hotspring op Shikoku eiland**

- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-vooruitzend service, zie pag. 50**

**DAG 1-19** • als basis Thema Reis B

**DAG 19** • In de ochtend per boot van **Naoshima** naar **Takamatsu** op **Shikoku eiland**, bezoek Ritsurin park, het mooiste landschapspark van Japan. Overnachting nabij de haven in een prachtig Westers hotel met schitterend uitzicht over de Inland Sea.

**DAG 20 EN 21** • Twee dagen (of langer) ontspannen in een Onsen hete bronnenplaats, een Hot Spring op **Shikoku** in een van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het **Iya** gebied, middenin de bergen aan een rivier, waar u de hot-spring via een kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was dit nog onbereikbaar gebied. Dit tot voor kort verborgen gebied wordt prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost Japan". U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huurauto heen. Hebt u een auto, ga dan zeker een dagje naar Mt Tsurugi, niet ver van Iya.1 van de hoogste bergen van Japan en schitterend om te wandelen. Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Bukeyashiki (oude samoerair huizen) van de in de 11e eeuw hiernaartoe gevluchte Taira families zijn het bekijken waard.

Een boottochtje over de woeste rivier bij Obokei behoort ook tot de mogelijkheden.



Iya

**DAG 17 EN 18** • U reist naar het "kunsteiland" **Naoshima** met haar talrijke galeries en het Museum of Contemporary Art, gebouwd door één van Japans beroemdste architecten, Ando Tadao. Naoshima is een prachtig eiland. Behalve veel kunst en architectuur vindt u hier ook een mooi lang strand. Neemt u uw badpak mee als u van zwemmen houdt. U overnacht hier in het comfortabele Park Hotel aan het strand of in het museumhotel "Benesse House" of in het nog hoger gelegen "Oval" (1e klas) met uitzicht op de Japanse binnenzee.

**DAG 19** • U reist met de Shinkansen van **Okayama**, naar **Osaka**, waar u overnacht.

**DAG 20** • Per Airportbus naar **Kansai Airport** en terugvlucht naar **Amsterdam**.



Naoshima

**DAG 22** • Met de auto terug naar **Awa-Ikeda** of een andere plaats in Noord-Shikoku, waar u de auto inlevert, vervolgens met de trein over 1 van de grote bruggen dwars over de Inland Sea via Okayama terug naar **Osaka**, waar u overnacht, budget /comf. passagiers in leuke ryokan bij Osaka station of bij Osaka-Namba. 1e klas/deze passagiers hebben keuze uit:

fraai en rustig gelegen hotel met uitzicht op Osaka Castle of in het uitgaansgebied bij uitstek, in **Namba**. Voor alle categorieën is het mogelijk in een hotel vlakbij Kansai airport te overnachten.



Awaji Island



Watertempel

**DAG 23** • Vertrek **Osaka-Amsterdam**  
**OF DAG 24** • Vertrek **Osaka-Amsterdam**, indien u verlengd met Awaji Island.

**TIP:** Bent u een fan van architect Ando?

Hou dan de auto tot Osaka of Kansai Airport. Verleng dan met 1 of 2 nachten op **Awaji Island** en bezoekt u de **Watertempel** en het Westin Awaji hotel gebouwd door de beroemde Japanse architect Tadao Ando. U overnacht in het prachtige Westin Awaji Hotel. De volgende dag gaat u dan naar Osaka of Kansai airport, waar u overnacht.

**Facultatieve excursies**

**Kyoto Special Night:**

Of één van de andere excursies, zie de pagina met Facultatieve excursies.

**Suggestie:**

Diners reserveren in mooie restaurants in Tokyo en Kyoto (enkele met Michelin ster)

Topklasse ryokans of suites reserveren in Hakone, Kyoto of Naoshima

# TUINEN EN CULTUUR

## THEMA REIS C, 21 DAGEN

Route: Tokyo - Kanazawa - Kyoto - Nara - Matsue - Okayama - Naoshima - Takamatsu - Awaji Island - Kyoto



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorzittend service, zie pag. 50**

### Hoogtepunten:

De 3\* beroemdste landschapsparken van Japan zijn in deze reis opgenomen.

- Tokyo:** Hama Rikyu tuin  
**Kanazawa:** Kenrokuen Garden\*  
Tempeltuinen, Oude keizerlijke paleis en één speciale tuin (Katsura Villa, Shugakuin keizerlijke tuin of Mostempel)
- Nara:** Nara-park, tempeltuinen  
**Matsue:** Adachi Museum of Art and Gardens  
**Okayama:** Korakuen Garden\*  
**Naoshima:** Benesse House Museum, incl. beeldentuin, Tadao Ando  
**Takamatsu:** Ritsurin Garden\*  
**Awaji Island:** Watertempel van Tadao Ando

### Algemeen:

In Kyoto hebben wij exclusief voor u een bijzonder bezoek geregeld aan de Mostempel Kokedera, Katsura Imperial Villa of Shugakuin Keizerlijke Villa (zie dag 10). Op dag 7 is de Kyoto Morning tour gereserveerd die het Oude Keizerlijke Paleis "Gosho" aandoet. Hiervoor is speciale toestemming verkregen, want Kyoto Gosho kan niet zomaar bezocht worden. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is dit gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel met zijn 1000 Boeddha beelden.

### Voorbehoud:

Voor de Mostempel is toestemming nodig van de autoriteiten van de tempel; voor de Shugakuin Keizerlijke Villa en Katsura Imperial Villa van de Keizerlijke Hofhouding. De data en tijden kunnen pas definitief opgegeven worden na ontvangst van deze bevestiging. Dit horen wij pas kort voor vertrek. Toestemming wordt vrijwel altijd gegeven, maar garanderen kunnen wij het helaas niet.

### DAG 1 • Vertrek uit Amsterdam.

**DAG 2** • Aankomst op **Narita** Airport en per Airportbus naar uw hotel in **Tokyo**.

**DAG 3** • Suggestie: Bezoek **Hama Rikyu Garden**, Edo Tokyo Museum, Tokyo National Museum in Ueno. Zoekt u iets romantisch? Ga Tokyo Tower 's avonds bezoeken. Tot 21.00 uur kunt u naar boven en ziet u een sprookjesachtig uitzicht over de stad.



Hama Rikyu, Tokyo

**ALTERNATIEF** • Tokyo Dynamic Tour, zie pag. 42.

**DAG 4** • U reist per trein naar Kanazawa waar u een bezoek kunt brengen aan Kenrokuen Garden, één van de drie beroemdste landschapsparken van Japan. Verder zijn de oude samoerai-wijk en het voormalige Geisha district erg de moeite waard.

**TIP:** Hier kunt u in één van onze twee topklasse ryokan overnachten, die beroemd zijn om hun maaltijden.

**DAG 5** • Vrij programma in **Kanazawa**.

**DAG 6** • Per trein naar **Eiheiji** voor een bezoek aan het Zen-klooster. Tegen de avond per trein naar **Kyoto**.

**DAG 7** • 's Ochtends excursie door **Kyoto**, dat meer dan duizend jaar de keizerlijke hoofdstad van Japan was. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers over Japan. Nijo Castle is vooral bekend om zijn uiterst decoratieve interieurs en de "Nachtegaal" vloer, die piept als u erover loopt, een vroeg alarmsysteem tegen insluipers. Verder bezoekt u het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) met een prachtige tuin en het Oude Keizerlijke Paleis, dat eveneens een heel mooie tuin heeft. Het Oude Keizerlijke Paleis kan alleen met toestemming bezocht worden en is mede daardoor één van de mooiste en vredigste plekjes van Kyoto. (Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is dit gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel dichtbij het station van Kyoto). Lunch in het Kyoto Handicraft Center, waar de traditionele kunsten en ambachten (houtsnijkunst, zwart-wit schilderen, calligrafie, Kimono's vervaardigen etc.) in praktijk worden gebracht en waar kunst, prachtige geschilderde schermen, kunstnijverheid en kimono's te koop zijn naast allerlei andere souvenirs.

**DAG 8** • De schatten van **Nara**.

Middagexcursie naar Nara met bezoek aan Todaiji Tempel met zijn gigantische Boeddha, de rode Kasuga schrijn met 3000 lantaarns en het Hertenpark. De herten in dit park lusten graag stroopwafels (daar te koop) en bedanken u daarvoor door 3x met hun hoofd te buigen! Aan het eind van de dag terug naar Kyoto waar u weer overnacht.

**DAG 9** • 's Ochtends vrij. 's Middags excursie door **Kyoto**. U bezoekt de Heian Schrijn, de Sanjusangendo Tempel met zijn imponerende aantal van 1001 Boeddha-beelden en de Kiyomizu Tempel, gekenmerkt door de hoge houten veranda (50 m. hoog). Het smalle weggetje naar de Kiyomizu Tempel is bezaaid met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes.

**DAG 10** • Bezoek aan de Katsura Imperial Villa of aan Shugakuin keizerlijke Villa met zijn schitterende vijvertuin of bezoek aan de Mostempel (Saihoji, in de volksmond Kokedera, Mostempel). De tuinen van de Shugakuin Villa en van de Mostempel behoren tot de beroemdste tuinen van **Kyoto**. (Zie voorbehoud hierboven). De rest van de dag is vrij om naar eigen wens te besteden of een facultatieve excursie te maken. U krijgt van Tozai een kaart van Kyoto mee die u meevoert langs vele tuinen en bezienswaardigheden van Kyoto.



Kyoto

's Avonds culturele excursie "Kyoto Special Night", incl. diner. Japans diner en theeceremonie in een traditionele Japanse herberg Daarna bezoek aan Kyoto's Culturele Centrum "Gion Corner" voor demonstratie van traditionele Japanse kunsten (o.a. dans, bloemschikken, verdedigingsporten e.d.).

**DAG 11 EN 12** • **Kyoto - Matsue**

Per trein naar het pittoresk tussen een meer en een lagune gelegen Matsue, dat vanwege het vele water bekend staat als 'het Venetië van Japan'. Zeer de moeite waard zijn Matsue Castle, de oude samoerai-huizen en het Museum van Lafcadio Hearn, een Engelse schrijver van oude Japanse mythen en sagen, die in de 19e eeuw in Matsue woonde. Vele van zijn boeken zijn verfilmd. Hij is nog steeds erg populair in Japan onder zijn Japanse naam Koizumi Yakumo. U kunt Matsue verder verkennen of bezoek bijv. het **Adachi Museum of Art and Gardens** dat een fantastische collectie moderne Japanse kunst biedt te midden van prachtig aangelegde tuinen (30 min. per trein v/a Matsue. Er gaat ook een gratis shuttlebusje vanaf Yasugi station en vanaf Yonago Station). Ga zeker ook naar de oudste en heiligste Shinto-schrijnen van Japan, de "Izumo-Taisha" die vlakbij Matsue liggen (plm. 40 minuten per trein). Japanners zeggen dat dit oudste heiligdom van Japan de woonplaats van de god Okuninushi no Mikoto, de god van het huwelijk, is. Het pad naar de tempel is omzoomd met een haag van pijnbomen. Ook de moeite waard zijn het Tiffany Garden Museum, het Meimei-an teahouse en de mooie kust en de duinen (richting Tottori).



Adachi Museum of Art and Gardens

**DAG 13 EN 14** • **Matsue - Okayama**

Met de trein naar Okayama. Bezoek de beroemde Korakuen garden, of maak een excursie naar het oude Witte stadje in Kurashiki, 20 minuten met de trein vanaf Okayama, een Wijk met oude huizen met witte muren, prachtig nostalgisch.

**DAG 15 EN 16** • **Okayama-Naoshima**

U reist per trein naar Uno en vervolgens per boot door naar het 'kunsteiland' Naoshima met haar talrijke galerijen en het Museum of Contemporary Art, gebouwd door één van Japans beroemdste architecten, Ando Tadao. Naoshima is een prachtig eiland. Behalve veel kunst en architectuur vindt u hier ook een mooi lang strand. Neemt u uw badpak mee als u van zwemmen houdt. U kunt hier overnachten in het comfortabele hotel aan het strand of in het museumhotel "Benesse House" met uitzicht op de Japanse binnenzee.

**DAG 17 EN 18** • U neemt de ferry van **Naoshima** naar **Takamatsu** op Shikoku (ca. 50 min.) door de prachtige Japanse binnenzee. Bezoek zeker het beroemde Ritsurin Park, één van de drie beroemdste landschapstuinen van Japan. In het nabijgelegen Kotohira ligt hoog in de bergen het befaamde Shinto Schrijnencomplex Konpira. U kunt zich in een draagstoel of 800 treden tot de hoofdschrijn naar boven laten dragen zoals vroeger gebeurde. Nog eens 500 treden omhoog vindt u de 'Inner Shrine'.

**DAG 19** • U verlaat **Takamatsu** en reist per bus of huurauto naar **Awaji Island**; bezoek u zeker de **Watertempel** ontworpen door **Tadao Ando**. Overnachting in het Awaji hotel, eveneens ontworpen door Ando Tadao.

**DAG 20** • Per bus of huurauto van **Awaji Island - Osaka** Kansai Airport.

**DAG 21** • Terugvlucht **Osaka - Amsterdam**.

Verlengen of terug naar Kyoto mogelijk.

### Verlengingsuggestie:

Iya onsen op Shikoku, een van de laatste verborgen plekjes in Japan. Of ga naar Kinosaki Spa of Amano-hashidate ten Noorden van Kyoto.

# KERSENBLUESSEM } EN CULTUUR HERFSTTINTEN



## THEMA REIS D, 15 DAGEN

Osaka - Kyoto - Nara - Arashiyama - Mt. Yoshino - Miho Museum (Shigaraki) - Kyoto - Takao - Kyoto

### Kersenbloesem en cultuur Tour

Beste reistijd: van 20 maart - ca. 10 april. (Verlenging mogelijk)

### Herfsttinten en cultuur

Beste reistijd van eind oktober - begin dec. (Verlenging mogelijk)

Wilt u deze reis buiten het Kersenbloesem- of Herfsttinten-seizoen maken? Dat kan uiteraard! In elke maand zijn er prachtige bloemen en planten te zien, o.a. in mei de azalea's, in juni de irissen en in oktober de chrysanten.



• Beide reizen met verblijf in 3-5 sterren hotels en 1e klas ryokan.

• Bagage-voorziening service, zie pag. 50

### Sakura-Kersenbloesems, hoogtepunt:

Kyoto: eind maart - begin april  
Yoshino: begin-mid april



Kyoto

### Herfsttinten, hoogtepunt:

Yoshino: 1e helft november  
Kyoto: 2e helft nov.- begin dec.



Kibune, Kyoto

De mooiste vuurrode herfsttinten in Kyoto zijn te vinden in Kyoto zelf bij de meeste tempels, die schitterende tuinen hebben, in Maruyama park en aan het Philosophers Path in Kyoto-stad en in de bergdorpen meteen rondom Kyoto: Arashiyama, Kurama, Kibune en Takao.

**DAG 1** • Vertrek uit Amsterdam.

**DAG 2** • Aankomst op Osaka Airport, transfer naar Kyoto.

**DAG 3** • In de ochtend raden we een wandeling aan over het Filosofenpad met zijn prachtige Sakura in de lente en zijn betoverende Herfsttinten in het najaar. In de middag een begeleide excursie Kyoto met bezoek Heian Schrijn, een magnifiek bouwwerk dat sterk is beïnvloed door de Chinese architectuur; de Sanjusangendo tempel met zijn imponerende aantal van 1001 Boeddhabeelden en de Kiyomizu Tempel, gekenmerkt door de 50 m. hoge houten veranda. Het smalle weggetje naar de Kiyomizudera is bezaaid met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes. U vindt hier ook prachtig aardewerk.

**DAG 4** • Middagexcursie Nara, de eerste hoofdstad van Japan (710-784). De Todaiji tempel, uit de 8e eeuw, omvat o.a. de grootste uit hout opgetrokken structuur ter wereld en een kolossaal Boeddhabeeld. De opvallend vermiljoen-keurige Kasuga Shinto schrijn is een prachtig voorbeeld van de Japanse architectuur uit het midden van de 8e eeuw. Bezoek aan het Nara National Museum. Aangezien Nara het einde van de Zijderoute was werden hier vele kunstschaten verzameld. Terug naar Kyoto

**DAG 5** • Per trein naar Arashiyama, bezichtig hier de Tenryuji Zentempel, beroemd om zijn prachtige kersenbloesems en zijn felrode esdoorns in de herfst. Deze tempel heeft 1 van de mooiste tuinen van Japan. Vervolgens Torokko trein naar Kameoka (20 min.) door een schitterend landschap vol met Kersenenbomen en esdoorns; terug per boot over de Hozu rivier die in het spectaculaire, idyllische dal tussen de bergen stroomt, terug naar Arashiyama, (2 uur). De Kersenbloesem bloeit hier begin april en de herfsttinten in Arashiyama zijn in de 2e helft van november op hun mooist. Overnachting in ryokan aan de rivier.

**DAG 6** • Vrij. Suggestie bezoek het bamboebos en de prachtige oude huizen in Sagano, te voet bereikbaar in ca. 20-30 minuten.

**DAG 7 EN 8** • Per trein naar Kyoto Station. Vandaar naar Mt Yoshino in de bergen ten zuiden van Kyoto, een bergdorp met de mooiste Sakura en de spectaculairste rode herfstkleuren van heel Japan. Overnachting in een schitterende ryokan, dat vroeger een tempel was. Relaxend in het buiten-hotspringbad (rotensburo) van uw ryokan geniet u van het kijken naar de kersenbloesems (in de lente) en naar de herfstkleuren (eind okt-nov).

**DAG 9** • Ochtend- of middagdagexcursie naar Miho Museum. (architect Pei) nabij Shigaraki. Indien u voor autohuur hebt gekozen is er in de middag tijd om het pottenbakkersdorp Shigaraki te bekijken. Tegen de avond terug naar Kyoto

**DAG 10** • Bezoek aan een speciale tuin in Kyoto. (afhankelijk van de toestemming is dat Katsura Imperial Village, de tuin van de Mostempel of de Shugakuin keizerlijke tuin), 's Avonds thee-ceremonie, diner en voorstelling traditionele kunsten in Gion.

**DAG 11** • Naar Kyoto - Takao, tempelbergdorp ten Noorden van Kyoto. Ook Takao staat bekend om zijn mooie kersenbloesems en betoverende herfstkleuren. Bezichtiging tempels en overnachting in een mooie ryokan aan de rivier. Vele restaurants hebben hier terrassen over de rivier gebouwd waar het heerlijk is om te eten.



Takao, Kyoto

**DAG 12** • Wandelen langs de oude routes in dit prachtige natuurgebied. Tegen de avond terug naar Kyoto.



Kyoto

**DAG 13 EN 14** • Vrij in Kyoto, suggestie: bezoek Kurama en Kibune, dorpjes net buiten Kyoto, ook zeer beroemd om hun prachtige bomen in de bloesemtijd en hun rode herfsttinten in het najaar.

Of ga in Kyoto zelf het mooie Maruyama park, Kiyomizu tempel en andere tempels die prachtig verlicht zijn, om de laatste bloesems of Herfstkleuren te zien. Halverwege de route naar Kurama kunt u per kabelbaan naar het Zen kloostercomplex op Mt Hiei. Ook hier zijn de Kersenbloesems en herfstkleuren prachtig

**DAG 15** • Einde van de reis. Transfer naar Osaka Kansai airport per airportbus of indien u wilt verlengen dan nemen we hier afscheid.



Kyoto

**Verlenging mogelijk, met bijvoorbeeld: Kyoto - Kurashiki - Naoshima - Takamatsu - Osaka**

Kurashiki nabij Okayama heeft een mooi, oud wit stadsdeel. Naoshima-eiland heeft musea, cultuur en een schitterend hotel met een fabuleus uitzicht over de Binnensee. Takamatsu is beroemd om het Ritsurin Park waar de herfstkleuren ook zeer de moeite waard zijn.

Een eventueel schema zou er als volgt kunnen uit zien: **DAG 15** • Kyoto - Kurashiki, oude witte buurt.

**DAG 16** • Naoshima

**DAG 17** • Naoshima

**DAG 18** • ferry Naoshima - Takamatsu (Shikoku)

**DAG 19** • Takamatsu en Yashima, hooggelegen tempelgebied met prachtig uitzicht over Takamatsu

**DAG 20** • Van Takamatsu over de spectaculaire grote Seto-Ohashi-brug naar Osaka

**DAG 21** • Terugvlucht Osaka - Amsterdam

# GASTRONOMISCHE REIS DOOR JAPAN

## THEMA REIS E, 18 DAGEN

Route: Tokyo - Nikko - Hakone/Mt Fuji - Matsumoto - Tsumago - Kyoto - Mt Koya - Osaka



- Vertrek dagelijks mogelijk
- U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)
- Bagage-voorziening service, zie pag. 50

N.B. Daar deze reis op individuele basis is, kunnen niet alle restaurants van tevoren geregeld worden. Daarom zijn ze, wanneer de diners niet inclusief zijn, met het woord "suggestie" aangeduid. Indien wij de diners die inclusief zijn, op de genoemde dagen niet kunnen bevestigen, veranderen wij de data in overleg met u.

In deze reis zijn zowel lokale, eenvoudige restaurantjes opgenomen als bijzondere restaurants.

**Tip:** Wilt u dineren in topklasse restaurants in Tokyo en Kyoto? Wij regelen het graag voor u!

De diners in Tsumago en Mt. Koya zijn inclusief.

In Tokyo zijn 2 diners, in Nikko en Kyoto 1 diner inclusief. (In Tokyo heeft 1 van de restaurants een Michelin-ster.)

De kosten voor ontbijt (behalve in Tsumago en Mt Koya, waar ontbijt inclusief is), de resterende lunches en diners dient u ter plekke te betalen; bij de reisbescheiden krijgt u uiteraard alle details van de genoemde restaurants mee.

Deze reis is inclusief excursies, hotels, en lunches waar genoemd en op de meeste dagen suggesties voor bijzondere diners, waarbij zoveel mogelijk lokale specialiteiten worden gereserveerd.

In Tsumago verblijft u twee nachten in een traditionele minshuku of ryokan, waar een Japans ontbijt en diner inclusief zijn, typische lokale gerechten die vaak op een houtskoolbrander (hibachi) op tafel staan. Op Mt. Koya is er een uniek verblijf in een boeddhistische tempel! Hier maakt u kennis met de overheerlijke vegetarische priesterpot.

**DAG 1** • Vertrek uit **Amsterdam**, non-stop in 11 uur over Siberië naar **Tokyo**.

**DAG 2** • Aankomst op **Tokyo** Narita Airport. U reist per Airportbus van Narita Airport naar uw hotel in Tokyo (kosten niet incl.). Rest van de dag vrij om uit te rusten of om op uw gemak de omgeving te verkennen.



Ryokan ontbijt

**DAG 3** • Dynamic Tokyo dagexcursie, incl. barbecue lunch. U bezoekt Tokyo Tower voor een panoramisch uitzicht over **Tokyo**. Daarna woont u in het theepaviljoen van Hanno Garden een traditionele theeceremonie bij. Bezoek aan het Plein van het Keizerlijke paleis en barbecue lunch in het Chinzanso Garden Restaurant. Vervolgens gaat u vlakbij de nieuwe "Rainbow Bridge" naar de pier van de Sumida Rivier. Na een cruise onder Tokyo's vele beroemde bruggen door wordt de excursie vervolgd met een bezoek aan de beroemde **Asakusa Kannon Tempel**, in de oude wijk Asakusa met zijn vele typische winkeltjes. Dinersuggestie: in een knus, vrij goedkoop restaurantje in een van de steegjes op de **GINZA**, hartje Tokyo. Specialiteit van het huis: 'Kamameshi', in een speciale ijzeren pot gestoomde rijst met vlees, kip, vis of garnalen en groenten en verder 'yakitori', de Japanse versie van (kip)saté en groenten met sojasaus.



Asakusa Kannon Tempel

**DAG 4** • Vrij programma **Tokyo**. Suggestie voor de visliefhebbers: vroeg opstaan voor bezoek aan de **Tsukiji** Centrale Vismarkt in Tokyo. U kunt hier ook zeer goed eten, voor 10.00 uur of om 18.00 uur is het beste. Verder gelegenheid tot het maken van facultatieve excursies of om Tokyo op eigen gelegenheid te verkennen.



Tsukiji Vismarkt

**DAG 5** • Excursie naar **Nikko** met overnachting, inclusief lunch op de eerste dag. U reist per luxeuze touringcar naar Nikko, waar u de kleurrijke Toshogu Schrijn bezoekt. Deze is gewijd aan de stichter van het Tokugawa Shogunaat, tot de Meiji restoratie in 1868 de feodale militaire heersers van Japan. Na de lunch maakt u een schitterende bustocht langs 48 haarspeldbochten voor een uniek panorama over de bergen van Nikko. u bezichtigt het Meer van Chuzenji en de Kegon waterval. Aan het eind van de dag gaat u naar het mooie Nikko Kanaya Hotel, waar u overnacht. Diner inclusief, bestaande uit specialiteiten van Nikko in het befaamde restaurant van het hotel.

**DAG 6** • Vrij om **Nikko** te verkennen en te ontdekken wat de uitdrukking "Zeg nooit schitterend tot je Nikko hebt gezien" betekent. Raadpleegt u de folder over Nikko, die u bij uw reisbescheiden hebt ontvangen; een bezoek waard is de Rinnoji Tempel met zijn vergulde reuzen-Boeddha's, de Futarasan Schrijn, de Nikko Botanische tuin, het Museum van Nikko, vele andere mooie tempels en bruggen, maar zelfs alleen al wandelen door de parken, over de bergpaden en door de cederwouden is een fantastische ervaring! U kunt ook vanaf Akechidaira Plateau het panorama gadeslaan over de Kegon Waterval en het Meer van Chuzenji. Neem daarvoor de bus richting Chuzenji

Onsen en stap één halte voor Chuzenji Onsen uit bij de Akechidaira bus stop. Het Plateau kunt u te voet op per kabelbaan bereiken. Het uitzicht is adembenemend. Tegen de avond reist u per trein van Nikko terug naar Tokyo. U gaat op eigen gelegenheid terug naar uw hotel. Diner inclusief in prachtig restaurant op de Ginza.

**DAG 7** • Vrij programma in **Tokyo**. U kunt hiervoor desgewenst facultatieve excursies bij ons boeken. Vanavond hebben we voor u een diner gereserveerd in zeer traditioneel restaurant (met 1 Michelin ster!) met een prachtige binnentuin midden in Tokyo. Je waant je op het platteland in plaats van midden in een wereldstad als Tokyo.

**DAG 8** • Excursie **Mt. Fuji / Hakone**, ind. lunch. U bereikt na een busrit door het pittoreske Japanse landschap het vijfde station halverwege de helling van Mount Fuji. U hebt hier een schitterend uitzicht. Na de lunch maakt u een boottocht over het Meer van Ashi, één van de 5 meren van Mount Fuji. Vervolgens gaat u per kabelbaan de berg Komagatake op voor een fantastisch panorama over het Fuji-Hakone berggebied. Overnachting Hakone in hotel, minshuku of ryokan met diner bereid met lokale gerechten.

**TIP:** Prachtige hotels en ryokans waaronder topklasse ryokans zijn hier te boeken!

**DAG 9** • Vrij om de natuur en de vele musea van **Hakone** te verkennen. Laat in de middag per bus naar Odawara Station waar u op de Shinkansen terug naar **Tokyo** stapt. Onze suggestie is om deze avond te gaan eten onder Yurakucho Station, nabij de Ginza, waar op straat een bonte verzameling eettentjes te vinden is.

(Verlengen in Hakone is mogelijk, mits meteen bij boeking opgegeven, zie opmerking onderaan)

**DAG 10** • Vanaf **Tokyo** - Shinjuku station reist u per 'panoramatrein' dwars door de Japanse Alpen naar **Matsumoto**. In de trein koopt u natuurlijk een "obento" lunchbox met rijst, groenten en pickles waarbij u groene thee, "o-cha" drinkt. U maakt een korte stop in Matsumoto om het kasteel -Matsumoto-jo- te bezichtigen. Daarna reist u door naar **Tsumago**, het best bewaarde traditionele bergdorp van Japan waar alles bij het oude is gebleven. Echt het Japan zoals men zich dat voorstelt. Zelfs de postbode brengt hier nog in historische dracht de post rond. In Tsumago verblijft u twee nachten in een authentieke en zeer Japanse minshuku of ryokan met een uitmuntend diner met typisch lokale gerechten inclusief.



Ryokan, Tsumago

**DAG 11** • Vrij programma in **Tsumago**. Wandelt u met uw folder over Tsumago langs de Kyu-Nakasendo -deel van de oude pelgrimsroute tussen Tokyo en Kyoto- van Tsumago naar Magome of naar Nagiso. Hier krijgt u echt het idee dat elk moment een samoerai uit de bossen op het pad kan springen. Een leuke ervaring is het eten van 'Goheimochi' (geroosterde rijstkoekjes met een zoete saus) in één van de traditionele theehuisjes in dit gebied.

De route tot Magome is het mooist, u zult onder de indruk raken van de sereniteit van de natuurlijke omgeving. Bijzonder sfeer- vol is ook een avondwandeling door de straten van Tsumago, waar de traditionele donkere houten huizen zacht verlicht worden door papieren lantaarns.

In uw folder over Tsumago vindt u ook informatie over het folklore museum in Tsumago, over de Kotokuji tempel en vele andere bezienswaardigheden in en rond Tsumago. Diner inclusief in uw minshuku of ryokan.

**DAG 12** • In de ochtend vertrekt u uit **Tsumago** en reist per trein via Nagoya naar **Kyoto**.

In de middag bezoek aan de Mostempel (Saihoji, maar in de volksmond Kokedera genaamd. Dit is een unieke mostuin waar Tozai speciale toestemming voor moet aanvragen. Daarna vrij in Kyoto. Dinersuggestie: gaat u vandaag naar een Okonomiyaki restaurant. Okonomiyaki is een Japans pannenkoekje met vaak hartige vulling, die voor u op tafel op een ijzeren plaat wordt gebakken. De basisingrediënten zijn altijd beslag en geraspte kool die u naar keuze ('okonomi') aanvult met groenten, inktvis, vlees, zeevruchten, noedels, wat u maar wilt. Bovenop gaan dan nog wat 'bruine saus', gedroogd tonijnschaafsel en nori (zee- wiet)poeder. Je moet het echt proeven om te geloven dat het lekker is. In de restaurantwijk Pontocho vindt u enkele **Okonomiyaki restaurants**.



Kyoto

**DAG 13** • Ochtendexcursie in **Kyoto**, dat meer dan duizend jaar lang de keizerlijke hoofdstad van Japan was. U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers over Japan. Nijo Castle is vooral bekend om zijn uiterst decoratieve interieurs en zijn piepende "Nachtegaal"- vloer, in vervlogen tijden waarschuwde deze tegen insluipers. Daarna volgt de bezichtiging van het Gouden Paviljoen(Kinkakuji) en van het Oude Keizerlijke Paleis en tot slot demonstratie van diverse ambachten in het Kyoto Handicraft Center (hout- snijkunst, zwart-wit schilderen(sumi-e), calligrafie, kimono maken etc.). Uiteraard kunt u hier mooie souvenirs vinden. (N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto).

Diner in Kyoto is vanavond inclusief in een prachtig restaurant in de oude Gion wijk, waar de kans groot is dat u nog even een glimp van een Maiko (Geisha in opleiding) zult zien.



Maiko, Kyoto



Kyoto, rivier restaurant

**DAG 14** • Vrij. Suggestie: Bezoek de **Kiyomizu**-pottenbakkerij waar het beroemde aardewerk uit **Kyoto** wordt gemaakt. Ga vervolgens naar het Nishijin Textiel Centrum waar u de befaamde Nishijin zijde kunt zien, een demonstratie kunt zien hoe een kimono gedragen wordt en waar u zichzelf in kimono kunt laten kleden. Dinersuggestie: Diner in de **Pontocho-wijk**.

Van mei tot september kunt u buiten eten op een terras aan de Kamogawa-rivier. De terrassen zijn dan mooi verlicht en zien er sprookjesachtig uit. Afhankelijk van uw budget kan dat in een typisch Kyoto-stijl restaurant zijn of in een topklasse restaurant (modern, fusion of traditioneel).

**DAG 15 EN 16** • U reist per trein van **Kyoto** via Osaka naar **Mt. Koya** voor een unieke ervaring: verblijf in een eeuwenoud maar nog springlevend Boeddhistisch klooster. U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het gastenverblijf van de tempel. In praktijk betekent dat vroeg op, de mogelijkheid om het



Klooster, Mt. Koya



Kyoto

ochtendgebed bij te wonen. Het graf van de grote Shingon-priester Kobo Daishi (bijgenaamd Kukai), stichter van de Shingon-school van het Zenboeddhisme, is één van de bezienswaardigheden en niet te vergeten de overweldigende natuur in de omgeving. Er bevinden zich nog ongeveer 1000(!) andere tempels in dit berggebied.

Op Mt. Koya hebt u een vrij programma. Met de informatiefolder die u bij uw reisbescheiden van ons heeft meegekregen kunt u de omgeving verkennen. Er zijn behalve duizend tempels musea en ontelbare winkeltjes. Mt. Koya en het nabij gelegen Mount Yoshino zijn, in april en als de kersenbloesem volop bloeit en in de herfst wanneer de **herfstkleuren** op hun mooist zijn, (begin november) van een ongekende schoonheid.

U verblijft in een boeddhistisch klooster. Er wordt hier uitsluitend vegetarisch maar overheerlijk gegeten. Gasten van het klooster eten gewoon met de priesterpot mee.

**DAG 17** • Terug naar **Osaka** per trein. Rest van de dag vrij. Gaat u 's avonds lekker eten in Dotonbori in het district Namba. Osaka heet het culinaire centrum van Japan te zijn. U hebt de keuze uit een overdaad aan restaurants en eetgelegenheden. zie <http://www.bento.com/kansai/gmaps/mapindex.html> voor hulp om uw keuze te maken uit restaurants in o.a. Osaka (en Kyoto).

**DAG 18** • Per Airportbus (kosten niet incl.) naar **Osaka** Kansai Airport, voor terugvlucht naar **Amsterdam**.

Verlenging is mogelijk mits meteen bij boeking opgegeven.

**Verlengingssuggestie:**

Verleng 1 of 2 nachten in Hakone in prachtig traditioneel Fujjya hotel, Prince hotel aan het meer of 1e klas of topklasse ryokan zoals Gora Kadan.

Of bezoek het prachtige Benesse Museum op het kunst-eiland Naoshima, het romantische Miyajima (vlakbij Hiroshima) of relax in een hete bron in de Iya vallei op Shikoku, tot voor kort nog verborgen gebied.



Kyoto, rivier restaurant

# HET MYSTIEKE JAPAN

**THEMA REIS F, 22 DAGEN** Route: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Shikoku-Matsuyama - Uchiko - Ashizurimisaki - Iya vallei Takamatsu - ferry Tokushima - Wakayama - Kumano gebied - Yunomine - Nachi - Mt Yoshino / Mt Koya - Osaka

Hoogtepunten: Kyoto - Hiroshima - Miyajima - Shikoku - en het mystieke Kii schiereiland (ten zuiden van Osaka).

Hoogtepunten eilanden, onsen, tempels en geheime plekjes.



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagage-voorzienend service, zie pag. 50**

**Aanrader:** Autohuur dag 9-12 (zie uitleg op pag. 3)

**DAG 1** • Vertrek Nederland

**DAG 2** • Aankomst op **Osaka** Kansai Airport. Naar **Kyoto**.

**DAG 3** • **Kyoto** ochtendexcursie met bezoek Nijo Castle, Gouden Paviljoen en het oude keizerlijke paleis (op zat/zon feestdagen Higashi Honganji tempel) en Kyoto Handicraft Centre.



Kibune Kyoto

**DAG 4** • **Kyoto** verken Kyoto zelf b.v. Kibune, Kiyomizu tempel, Gion geishawijk of andere tempels.

**DAG 5** • **Kyoto - Himeji - Hiroshima**

**DAG 6** • Lunchcruise van **Hiroshima** naar **Miyajima** langs eilandjes in de Inland Sea.

**DAG 7** • **Miyajima**, bezoek de beroemde Itsukushima tempel en per kabelbaan Mt Misen voor spectaculair uitzicht over de Inland Sea.

**DAG 8** • **Miyajima - Matsuyama**, prettige stad, mooie winkels, prachtig kasteel en Dogo onsen, de oudste hot spring van Japan.

**DAG 9** • Naar **Uchiko**, een dorpje met mooie gerestoreerde oude huizen en mooi, **oud Kabuki theater**, voorheen beroemd om de kaarsenindustrie. Niet ver van Uchiko ligt Ishidatami: prachtig afgelegen dorp met rijstvelden. In de enige minshuku van het dorp, gevestigd in een oude boerderij is het mogelijk te overnachten. Naar Ishidatami is nauwelijks openbaar vervoer, een auto is hier een must. Tozai regelt het graag voor u.



Uchiko

**DAG 10** • **Uchiko - Ashizurimisaki gebied**

Ashizurimisaki of naar keuze het Shimanto rivier gebied. Ashizurimisaki en de Shimanto rivier worden gekenmerkt door prachtig natuurschoon, steile kliffen en woeste rotsen.

**DAG 11** • **Ashizurimisaki**, steile kliffen, woeste rotsen, prachtige natuur.

**DAG 12** • Van **Ashizurimisaki** via Kochi naar de **Iya vallei**. Hier kunt u ontspannen in een van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het Iya gebied, uw ryokanhotel is gelegen aan een rivier midden tussen steile bergen, waar u de hot spring via een privé kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was dit nog onbereikbaar gebied, prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost Japan". U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huurauto heen. Hebt u een auto, ga dan zeker een dagje naar Mt Tsurugi, niet ver van Iya, 1 van de hoogste bergen van Japan en schitterend om in te wandelen. Met openbaar vervoer is dit helaas niet mogelijk.

Onderweg kunt u de touwbruggen (**Kazurabashi**) zien die vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Bukeyashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw hiernaartoe gevlucht Taira-families zijn het bekijken waard. Een korte boottocht over de rivier in de Oboke kloof behoort ook tot de mogelijkheden.



Kazurabashi, Iya



Uchiko

**DAG 13** • **Iya vallei**, het Japan van weleer, zoals nostalgisch omschreven in het boek 'Lost Japan' van Alex Kerr.

**DAG 14** • **Iya vallei - Kotohira**, bezichtig hier de prachtige, zeer hooggelegen Konpira tempel, vervolgens naar **Takamatsu**.

**DAG 15** • **Takamatsu**, Ritsurin park, het beroemdste landschapspark van Japan en Shikoku Mura bij Yashima, net buiten Takamatsu waar een museum met oude boerderijen van heel Shikoku is nagebouwd.

Ook het tempelcomplex boven in de bergen op Yashima is erg de moeite waard met tempels en, sporen van Japans' beroemdste veldslag uit 1181 (tussen de Genji en de Heike clans).

**DAG 16** • **Takamatsu - Tokushima**, vervolgens per ferry naar Wakayama en daarna naar **Yunomine** in het Kumano gebied, waar zich de 3 heilige tempels van Kumano bevinden (de Hongu, Nachi en Hayatama tempels), hot spring bergdorpjes en de oude Kumano Pelgrimsweg.

**DAG 17** • **Yunomine Spa**, piepklein dorpje midden in het Kumano gebied, wandel langs de pelgrimsweg Kumano-Kodo en relax hier in de beroemdste hot springs van Japan.



Nachi tempel

**DAG 18** • Vandaag reist u naar de **Nachi tempel**, 1 van de 3 heilige tempels van **Kumano**, nabij Shingu; overnachting in een eenvoudige ryokan nabij de Nachi tempel.

**DAG 19** • Nachi tempel - Mt Yoshino (of Mt Koya) Er gaan 2 routes naar het Noorden door de grillige mystieke bergen van het Kii schiereiland, 1 route naar Ryujin onsen en verder naar Mt Koya en 1 route naar Mt Yoshino. Mt Koya is een tempeldorp op 1000 m hoogte gelegen waar Kobo Daishi het Shingon Zen Boeddhisme stichtte. Het fraaie tempeldorp en de weg naar het Mausoleum van Kobo Daishi zijn de hoogtepunten.

**DAG 20** • **Mt Yoshino (of Mt Koya)**, tempeldorpen gelegen op bergchies, wandelgebied bij uitstek en uiteraard prachtige tempels en kloosters te zien. De kersebloesem en herfstkleuren zijn hier het mooist van heel Japan.

**DAG 21** • Tegen de avond naar **Osaka**, overnachting Osaka.

**DAG 22** • vertrek naar Nederland

## Tip:

Voor u terugreist nog even een dag of 2 uitrusten aan het strand? Dat kan in **Shirahama**, ten zuiden van **Wakayama**. Het heeft een prachtig wit zandstrand. We reserveren er een eenvoudige minshuku, traditionele ryokans of mooie resorthotels meteen aan het strand. (Per trein of huurauto naar Osaka Kansai airport duurt ongeveer. 2- 2,5 uur)

# DE 88 TEMPELTOCHT VAN SHIKOKU



THEMA REIS G, 21 DAGEN Route: Osaka - Mt. Koya - Wakayama - Tokushima - Zuidkust Shikoku - Matsuyama/Dogo Onsen - Takamatsu - Iya Onsen - Kyoto

## IN DE VOETSPoren VAN KUKAI, PELGRIMSREIS



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Bagagetip: stuur op wandeldagen uw bagage vooruit en loop met een rugzakje, zie pag. 50**
- **Detailkaartje tempelroute staat op website Tozai**

**Aanrader:** Autohuur dag 5 (of dag 2) tot dag 19 (zie uitleg op pag. 3)

In de voetsporen van Kukai (postuum Kobo Daishi, 774- 835) stichter van het Shingon Zen-Boeddhisme, die in de 9e eeuw langs de 88 tempels op Shikoku eiland liep om verlichting te krijgen, legt u een deel af van de beroemde 88 tempelsroute. De hele route bestaat uit 88 tempels en is 1400 km lang. Sinds de 9e eeuw trekken zijn volgelingen al eeuwen langs deze heilige pelgrimsroute. Het maakt niet uit hoe de route wordt afgelegd, dat kan helemaal te voet, op de fiets, per auto, met een bus of op de manier die u wilt. De intentie om de tempels te bezoeken, te mediteren en zodoende verlichting te krijgen, is wat er toe doet. Daarbij maakt het niet uit of u Boeddhist, Mohammedaan of Christen bent. Vele, vooral oudere Japanners, nemen zelfs een georganiseerde bustour die alle tempels aan doet. Het is ook niet belangrijk om in 1 keer alle tempels te bezoeken, immers, u kunt nog vele malen naar Japan gaan en de rest van de route afleggen? Bij elke tempel krijgt u een stempel in uw pelgrimsboekje ten teken dat u er geweest bent. Bij de bevolking heerst enorm veel respect voor de pelgrim die dan ook regelmatig onderweg giften (o-settai) ontvangt, die niet geweigerd mogen worden. De verlichting die u door het maken van deze pelgrimstocht verkrijgt, zal zeker afstralen op de gever van de gift, daarom is weigeren een belediging. Net als de Japanners wandelt u, als een echte O-henro (pelgrim), uiteraard in het wit gekleed, bamboehoed op uw hoofd en pelgrimsstaf in de hand, in de voetsporen van de Grote meester (Daishi).

Wij hebben een aantal wandeldagen langs de mooiste tempels opgenomen en deze afgewisseld met enkele relaxdagen. Wij kiezen per dag enkele tempels voor u uit, zodat u niet alle 88 hoeft te bezoeken, want dat zou zeker 2 maanden in beslag nemen. Welke tempels wij opnemen hangt af van seizoen en plaats.

Wilt u liever niet veel lopen, maar toch deze reis maken? Dat kan met openbaar vervoer of autohuur. De telefoonnummers van de tempels en de hotels kunnen van tevoren worden voorgeprogrammeerd in het perfecte navigatiesysteem van de huurauto.

Uiteraard beginnen we op Mt Koya, waar Kukai (postuum Kobo Daishi: Grote Meester) het Shingon Zen-Boeddhisme stichtte en waar zijn Mausoleum staat; eigenlijk is het geen Mausoleum want Kukai is daar, zoals het Shingon Boeddhisme zegt, voor eeuwig aan het mediteren.

Per trein gaat u naar Wakayama en vervolgens steekt u per boot de zee over naar Shikoku eiland en bezoekt u Tempel nr. 1 nabij Tokushima, waarvan gezegd wordt dat Kukai er is geboren. Verder bezoekt u 1 van de mooiste gelegen tempels nr. 12, de Shosanji, hoog op een berg, waar Kukai Boeddhistische rituelen uitvoerde en waar zijn standbeeld staat. Verder bezoekt u ook de tempel op Kaap Muroto waar hij mediteerde en zijn verlichting verwierf.



met Pelgrim

### Waar overnacht u:

In hotels, minshuku en ryokan en indien gewenst een enkele keer in een tempel. Het verblijf in tempels is eenvoudig en er zijn geen kamers met eigen bad of wc. (N.B. De meeste tempelverblijven zijn van dec. t/m feb. gesloten) Tijdens de dagen op het platteland hebt u waar mogelijk Japans avondeten en ontbijt inclusief. Tijdens de Relaxdagen verblijft u in comfortabele ryokan of hotels, soms met eigen hotspringbad. Op het einde van de reis overnacht u in een prachtige hot-springryokan in de tot voor kort verborgen Iya Vallei. U overnacht in standaard kamers. Naar keuze kunt u in mooie kamers met eigen hotspringbad overnachten met schitterend uitzicht over de rivier en de vallei.

### DAG 1 • Vertrek Amsterdam

### DAG 2 • aankomst Osaka, overnachting westers hotel

**DAG 3 •** Per trein naar **Koya-san**, overnachting Zenklooster. Mt Koya is een op 1000 m hoogte gelegen kloosterdorp en het centrum van het Shingon Zen Boeddhisme, gesticht door Kukai (Kobo Daishi).

**DAG 4 •** Mediteer 's ochtends met de priesters en bezoek daarna de tempels op **Mt Koya**. U bezoekt uiteraard het prachtige Okunoin, het Mausoleum van Kukai om tribuut te brengen aan de Grote Meester voor u aan de pelgrimstocht begint.



Mt. Koya, tempelverblijf

**DAG 5 •** Per trein naar **Wakayama**; boot naar Tokushima / Shikoku. Bij tempel 1 schaft u de kleding, bamboehoed en pelgrimsstaf aan. Uw pelgrimstocht begint. Op deze dag loopt u van tempel 1 Ryozenji – tempel nr 3 (of indien u nog energie hebt tot nr. 6). De tempels zijn mooi, de route niet, die loopt in het begin gewoon langs de openbare weg.

**DAG 6 •** U vervolgt uw pelgrimstocht en loopt van tempel 11 naar Shosanji tempel nr. 12, het moeilijkste maar ook mooiste traject. Hier waant u zich in het Japan van Kukai, zo onbedorven en prachtig is het berglandschap hier. Overnachting in Kamiyama onsen. Heerlijk bijkomen in de hete bronnen van **Kamiyama Spa**.

**DAG 7 •** U loopt van de fraaie tempel 20 naar 21. Overnachten in b.v. Shishikui aan de zuidoostkust van Shikoku.

**DAG 8 •** Uitrustdag, genieten van de zee en omgeving.

**DAG 9 •** U bent nu vlakbij Kaap Muroto aan de woeste zuidkust en loopt van tempel 24-25.

**DAG 10 •** In of nabij de hoofdstad Kochi loopt u naar tempel 31 of naar de prachtig gelegen tempel 35.

**DAG 11 •** Relaxen en wandelen bij de Shimanto rivier in een prachtige omgeving, een van de mooiste natuurgebieden van Japan.

**DAG 12 •** Bij Nakamura en Kaap Ashizuri Misaki geniet u van de woeste zuidkustomgeving of bezoekt u wellicht tempel 38, 39 of 40.

**DAG 13 •** Bezoek de fraaie tempels 41 tot 43 niet ver van de zuidwest kust of de hele mooie midden in de bergen gelegen tempels 44 en 45.

**DAG 14 •** Tempel 51 vlakbij Matsuyama. Ontspannen kunt u in het oudste hetebronnenbad van Japan Dogo onsen vlakbij Matsuyama.

**DAG 15 •** Wandeldag. De tempels 71 t/m 77 zijn zeer de moeite waard.

**DAG 16-17 •** Uitrusten en relaxen in een hotel met onsenbad aan de River in de **Iya vallei**. (of op verzoek in Takamatsu) Iya Vallei, het Japan van weleer, zoals nostalgisch omschreven staat in het boek "Lost Japan" van Alex Kerr. Hier kunt u ontspannen in een van de 3 nog verborgen plekjes van Japan, het Iya gebied, uw ryokanhotel is gelegen aan een rivier tussen steile bergen, waar u de hot-spring via een privé kabelbaantje bereikt. Tot 20 jaar geleden was dit nog onbereikbaar gebied, prachtig omschreven in Alex Kerr's "Lost Japan". U gaat er per trein of als u meer vrijheid wilt hebben, per huurauto heen. Onderweg kunt u de touwbruggen (Kazurabashi) zien die vroeger gebruikt werden om de rivier over te steken. Ook de Buke-yashiki (oude samoerai huizen) van de in de 11e eeuw hiernaartoe gevluht Taira -families zijn het bekijken waard. Een korte boottocht over de rivier in de Oboke kloof behoort ook tot de mogelijkheden.



Iya

**TIP:** Hebt u meer tijd, verleng dan hier (echter wel meteen bij reservering opgeven) en bezoek dan ook tempel 80 tot 82 en de laatste tempel, nr. 88 heel groot en prachtig tegen een berg aan gelegen. Dan is de cirkel rond en hebt u als een echte pelgrim de reis volbracht.

**DAG 18 •** Per trein over de spectaculaire grote Ohashi brug van Shikoku eiland naar het vasteland, vervolgens per Shinkansen superexpress naar Kyoto. Hebt u autohuur gekozen, breng dan voor u naar het vasteland vertrekt een bezoek aan de Konpira Schrijn in **Kotohira**, zeer hoog gelegen.

**DAG 19 • Kyoto** ochtendexcursie, Bezichtiging van Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. Verder ziet u het Gouden Paviljoen(Kinkakuji), het oude Keizerlijke Paleis en het Kyoto Handicraft Center. (Op zondagen en nationale feestdagen is het Keizerlijk Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel).

**DAG 20 • Kyoto**, suggestie bezoek Arashiyama in West Kyoto met de mooie Zentempel Tenryuji.

**DAG 21 •** Per Airportbus naar **Osaka**-Kansai, terugvlucht naar Nederland.

Verlengen in Kyoto of uitbreiden met andere plaatsen is uiteraard mogelijk. B.V. 1-2 DAGEN Naoshima-Kunst eiland. Vanuit Takamatsu gaan ferry's naar Naoshima. De reisduur is 1 uur. Vanaf Naoshima kunt u via Okayama verder reizen naar Kyoto.

# NOORD EN MIDDEN ALPENROUTE

THEMA REIS H, 24 DAGEN Route: Tokyo - Kamakura - Hakone/ Mt. Fuji - Kawaguchiko - Omachi Spa - Mt. Tateyama - Kurobe Alpenroute Toyama - Ainokura - Ogimachi/Shirakawago - Takayama - Kamikochi - Japanse Alpen - Matsumoto - Tsumago village - Kyoto

Individuele wandeltocht in de Japanse Alpen. Ontdek Japan (zoveel mogelijk) te voet. Dit reisschema is een suggestie. Omdat u individueel reist, kunt u uw eigen tempo aanhouden en hoeft u niet persé exact dit reisprogramma te volgen, maar u dient met het oog op het reserveren van de accommodatie wel de route van tevoren vast te leggen.



- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **U reist per trein o.a. Shinkansen (met gereserveerde plaatsen)**
- **Beste reistijd: mei-okt.**
- **Bagage-voorzienende service, zie pag. 50**

## DAG 1 • Vertrek Schiphol.

**DAG 2** • Aankomst op **Tokyo** Narita Airport. U reist op eigen gelegenheid van Narita airport naar uw hotel in Tokyo. U kunt hiervoor alvast in Nederland een Airportbusticket kopen.

**DAG 3** • Vrij programma in **Tokyo**. Een bezoek waard zijn zeker de beroemde Tsukiji Vismarkt waar u de meest verse sushi van Tokyo kunt eten, het Ginza Kabuki theater en de wijk Ginza, Tokyo's meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict. Ook kunt u vanuit Hamamatsucho een boottocht over de Sumida Rivier naar Asakusa maken en Tokyo's prachtige bruggen vanaf het water zien. Bezoek vervolgens de nabijgelegen Asakusa Kannon Tempel in de oudste wijk van Tokyo met veel leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid en souvenirs. Vervolgens kunt u nog rondwandelen in de typische volkswijk Yanaka die als een van de weinige nog aan het Tokyo van voor de oorlog herinnert.



Tokyo

**ALTERNATIEF** • begeleidde Tokyo Dynamic Dagtour, zie pag. 42.

## DAG 4 • Vrij programma.

Suggesties: Bezoek het Edo-Tokyo Museum (bij station Ryogoku) over de geschiedenis van **Tokyo** of ga naar het Sumo Museum. Ook heel leuk om in rond te kijken in deze buurt zijn de wholesale winkels in Asakusabashi. Een andere mogelijkheid aan de andere kant van de stad is de Meiji schrijn bij Yoyogi Park in de wijk Harajuku. U vindt hier veel winkeltjes, coffeeshops en restaurants met terrasjes. Brengt u ook eens een bezoek aan het centrum van de jongerencultuur en bakermat van nieuwe trends in mode: de wijk Shibuya. Het is maar één station van Harajuku verwijderd. Andere suggesties voor een regenachtige dag: het

Nezu Museum (Japanse & Chinese kunst), Idemitsu Museum in Hibiya (calligrafie, ukiyo-e houtsneden & keramiek).

**ALTERNATIEF** • begeleidde Edo Tokyo tour, zie pag. 42.

**DAG 5** • In een klein uurtje reist u per trein van Tokyo station naar de ruim elf eeuwen oude stad **Kamakura**. Met uw folder over de bezienswaardigheden in Kamakura gaat u op stap. U kunt hier gemakkelijk alles te voet doen. Natuurlijk bezoekt u de Daibutsu (Grote Boeddha) van 12 meter hoog en de kleurrijke Tsurugaoka Hachimangu schrijn, ook dichtbij het station van Kamakura. De toegangsweg staat in mei vol bloeiende azalea's en wordt in april gesierd door de kersenbloesems. De hortensia's zijn in juni op hun hoogtepunt. Bezoekt u tevens de fraaie Zen-tempels zoals Enkakujii.

**TIP:** Verblijf in prachtige, maar eenvoudige ryokan in het nabijgelegen Zushi.

**ALTERNATIEF** • begeleidde Kamakura Wandelexcursie (pag. 42).

## DAG 6 • Kamakura - Hakone.

Vandaag reist u van Kamakura naar Hakone, aan de zuidkant van Mt. Fuji en hebt u de hele dag om het prachtige nationale park Hakone/Mt Fuji te ontdekken. In de Edo tijd was Hakone een belangrijke controlepost dat het shogunaat in Tokyo -toen Edo genaamd- tegen ongewenste gasten moest beschermen. In Hakone-machi is een replica van deze controlepost gebouwd. Andere trekpleisters in het gebied zijn Lake Ashi met uitzicht op Mount Fuji, de vulkanische poelen en hete bronnen. Er zijn veel wandelroutes maar ook veel andere vervoersmogelijkheden in dit gebied. Op het station van Odawara of in Hakone kunt u een kaart van het gebied krijgen. Hier zijn ook Odakyu Free Passes van 2 of 3 dagen te koop waarmee u van zeven verschillende soorten vervoer in het gebied gebruik kunt maken. Een boottocht over het meer van Ashi behoort ook tot de mogelijkheden net als de kabelbaan van Togendai die u via de bergtop van Sonzan naar Gora brengt. Ook het bergtreintje vanaf Gora kunt u gebruiken. En als u per kabelbaan (gereduceerd tarief met Free pass) vanaf het meer van Ashi de berg Komagatake opgaat, kunt u genieten van het indrukwekkende panorama over het gehele Mt. Fuji / Hakone National Park. Overnachting Hakone.

**TIP:** Verblijf van eenvoudige tot topklasse ryokans mogelijk. Verblijf in traditioneel hotel of hotel aan meer van Ashi met prachtig onsen- hotspringbad.

**ALTERNATIEF** • Begeleidde Fuji-Hakone dagtour, zie pag. 42.

## DAG 7 • U reist vanuit Hakone per bus naar Fuji Yoshida aan de voet van Mt Fuji.

In de zomer gaat u Mt Fuji vanaf hier beklimmen. Een bus brengt u naar het 5e station halverwege Mt Fuji. Vandaar begint de klim, heen duurt ca 6-8 uur, de afdaling ca. 4 uur. U overnacht in een berghut (uitsluitend slaapzalen) en u eet wat de Japanse pot schaft (avondeten en ontbijt zijn inclusief). Als u vroeg opstaat, kunt u genieten van de weergalozes zonsopgang. Buiten het zomerseizoen (of indien u in het zomerseizoen niet in een berghut wilt overnachten) overnacht u in een minshuku of ryokan in Oshino, niet ver van Lake Yamanakako of in Kawaguchiko met een geweldig uitzicht over het meer van Kawaguchiko en op **Mt Fuji**. Het kimono- museum in Kawaguchiko is een bezoek waard. In de ryokan kunt u tot rust komen en heerlijk ontspannen in een onsen.



Mt. Fuji

**DAG 8** • U vervolgt de reis per trein die u via Otsuki, Matsumoto en Shinano-Omachi naar **Omachi-Spa** brengt. Na aankomst kunt u heerlijk ontspannen in een onsen. Er zijn hier vele ryokan (waaronder ryokan die behoren tot de "Secret ryokan of Japan") en ryokanhotels met zowel een binnenbad als een 'rotenburo' buitenbad.

**DAG 9** • Vandaag is één van de hoogtepunten van uw reis, zowel in figuurlijke als in letterlijke zin! U volgt namelijk de route dwars door de bergen van Kurobe naar **Tateyama**, naast Fujisan en Hakusan een van de drie heilige bergen van Japan. U begint al vroeg in de ochtend en maakt gebruik van verschillende soorten vervoer zoals trolleybussen, kabelbanen en high-landbussen. Uiteraard legt u ook enige etappes lopend af.

De **Tateyama-Kurobe Alpenroute** is de mooiste korte route door de Japanse Alpen.

U ziet er ongelooflijke bergpanorama's, vergezichten en zeer afwisselende flora en fauna tot op 3000 meter hoogte!

**TIP:** Mocht u ervoor gekozen hebben om een paar dagen met een huurauto te reizen, dan kan deze tegen betaling naar het einde van de route worden gestuurd.

U verblijft na deze avontuurlijke tocht in een hotel of ryokan in Toyama of Takaoka, tenzij u ervoor kiest om halverwege de Tateyama-Kurobe route te overnachten, dan schuift alles 1 dag op.



minshuku, Ainokura

**DAG 10** • Per trein en bus reist u naar het historische bergdorpje **Ainokura** dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Het is een klein dorp dat bestaat uit grote indrukwekkende gassho-zukuri stijl ('in gebed gevouwen handen') boerderijen. De steile dikke rieten daken zijn zo ontworpen dat ze een laag sneeuw van meer dan 3 meter dik kunnen weerstaan. Ainokura ligt verborgen tussen de steile hellingen van de bergen. Het was juist de ontoegankelijkheid van het gebied dat de stichters van de dorpjes in deze omgeving deed besluiten zich hier te vestigen. Zij, de Heike of Taira-clan, waren namelijk als verliezers uit de strijd tegen de Minamoto- of Genji-clan gekomen (in de historische strijd in 1181 tussen de Taira's en de Minamoto's) en zochten een goede plek om zich verborgen te houden. Het deel van Ainokura waar u verblijft, heet ook nog steeds "Taira-mura". U vindt hier ook het Ainokura Folklore Museum en een papiermakerij. Het eten gemaakt uit verse lokale producten wordt hier met de andere gasten rondom de "irori" (vuurplaats) gegeten, een onvergetelijke ervaring.





Shirakawago

**DAG 11** • Vandaag reist u per bus naar het verderop gelegen **Ogimachi** dat tevens op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Het stuk van Ainokura/Shimonashi tot Kami Taira kunt u lopend afleggen langs de linkerover van de Shokawa rivier. Dit is een regionaal natuurpark. Vanaf Kami Taira neemt u vervolgens de bus naar **Ogimachi/Shirakawago**. U stapt uit bij de halte Ogimachi Jinjamae. U overnacht in één van de oude boerderijen met hun typische rieten daken, die als minshuku dienst doen.

**DAG 12** • 's Ochtends vertrekt u per bus naar het historische **Takayama** dat in een vlakte tussen de bergen van de prefectuur Gifu ligt. Takayama is een niet al te grote, maar daarom ook gezellige provinciehoofdstad die gemakkelijk te voet te bezichtigen is. Takayama heeft vooral landelijke bekendheid vanwege de festivals die in de lente en herfst plaatsvinden (14 en 15 april en op 9 en 10 oktober).

Mocht u deze missen dan is er in deze stad nog ontzettend veel te zien, bijvoorbeeld het Hida Folk Village, een openluchtmuseum waar u oude Japanse boerderijen kunt bezichtigen; Takayama-shi Kyodo-kan (Local history museum); de oude traditionele houten huizen in de wijk Sanno-machi Suji. Er zijn hier veel leuke winkeltjes waar lokale crafts worden verkocht. Fietsen zijn te huur vlakbij het station voor plm. 200 yen per uur. Een bezoek aan Takayama tenslotte is niet compleet zonder het befaamde Hida-beef met miso-saus gegeten te hebben!



Takayama

**DAG 13 EN 14** • Van begin mei-eind okt: Vanuit **Takayama** per bus naar **Kamikochi**, hoog gelegen in het hart van de Japanse Alpen. De machtige pieken van de Japanse Alpen omringen u. Buiten het dorpje zelf wagen zich niet veel mensen, ook al zijn de prachtige wandelpaden tot voorbij het Tokusawa gebied (1,5 - 2 uur wandelen vanaf Kamikochi) niet steil. Hier kunt u eindelijk wandelen ook zonder bergervaring, en als u de Hodaka of de Yarigatake wilt beklimmen (dan moet u wel een ervaren klimmer zijn!), breidt u dan uw reis hier uit. 's Avonds geniet u van de Alpen en de Alpenlucht. Overnachting in ryokan-hotel in Kamikochi.

N.B. Van nov.- eind april, wanneer Kamikochi gesloten is, kunt u in het midden in de Alpen gelegen Shin Hotaka Spa overnachten. De reisdur per bus vanaf Takayama is ca. 1 uur. Zeer de moeite waard is om in Shin Hotaka de Alpenreuzen met de kabelbaan (Shin Hotaka Ropeway) te gaan bekijken. Alle ryokans hebben binnen- en buiten hotspringbaden, vaak spectaculair aan woeste rivieren gelegen of met uitzicht op de reuzen van de Japanse Alpen.

**DAG 15** • U verlaat **Kamikochi** (of Shin Hotaka Spa in de periode nov.- eind april) en reist per bus en trein via Matsumoto naar **Tsumago** in de Kiso vallei. Tsumago is een oude pleisterplaats op de pelgrimsroute tussen Tokyo en Kyoto. De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan. U verblijft hier twee nachten in een ryokan of minshuku.



Kamikochi

**DAG 16** • Vrij programma in **Tsumago**. Wandelt u langs de oude pelgrimsroute, de Kyu-Nakasendo, tot Magome. U krijgt hier echt het idee dat er elk moment een samoerai uit de bosjes op de weg kan springen! Probeert u onderweg eens de 'Goheimochi' (geroosterde rijstkoekjes met zoete saus) in één van de traditionele thee-huisjes in dit gebied. De route tot Magome is het mooiste, u zult onder de indruk raken van de sereniteit van de natuur en de prachtige rijstvelden. Bijzonder sfeer- en ook een wandeling 's avonds door de straten van Tsumago, waar de traditionele houten huizen zacht verlicht worden door traditionele papieren lantaarns. Andere dorpen in de omgeving die een bezoekje waard zijn Kiso-Fukushima en Nara.

**DAG 17** • U reist naar **Kyoto** en heeft de rest van de dag vrij om uit te rusten of om de stad al te gaan verkennen. Kyoto, de oude hoofdstad van Japan (794-1868), ontstond in de Heian periode (794-1185). Het heette toen ook Heiankyo. Sinds die tijd is Kyoto het centrum van de Japanse cultuur en de zetel van de Keizerlijke familie. U kunt hier dus kennismaken met 1200 jaar geschiedenis en cultuur!

Kyoto is zeer rijk aan tempels, schrijnen, villa's en tuinen. In de Muromachi periode (1333-1568) werden her en der enorme tempelcomplexen met prachtige tuinen gebouwd, gewijd aan het Zenboeddhisme. Aan het eind van de 16e eeuw kwam Toyotomi Hideyoshi aan de macht en werd Tokyo, destijds Edo genoemd, de politieke hoofdstad van Japan. Kyoto bleef echter de spirituele hoofdstad en zetel van de keizerlijke familie. Het is eenvoudige onmogelijk om hier een opsomming te geven van alles wat er in Kyoto te zien valt.

**ALTERNATIEF** • één van de begeleide Kyoto ochtend- of middagexcursies, zie pag. 45.

**DAG 18** • Vandaag wordt een echte wandeldag, voornamelijk in het oosten van **Kyoto**. U wandelt langs het 'Philosopher's Path' en het oude Sosui kanaal van de Zentempel Ginkakoji (het Zilveren Paviljoen) U komt onderweg veel theehuizen, galeries, restaurants en winkeltjes tegen. Verder passeert u o.a. Eikando tempel, bekend om de fraaie kleuren in de herfst en Nanzenji tempel, dat van origine een buitenpaleis van keizer Kameyama was; verder passeert u de Chion-in tempel, één van de grootste van het land, de Yasaka schrijn en Maruyama Park. U komt uiteindelijk aan bij Kiyomizudera die beroemd is vanwege de unieke houten verandaconstructie. Na het diner in Pontocho, het traditionele uitgaanscentrum van Kyoto, kunt u nog een wandeling maken in de geishawijk Gion. De kans is groot dat u hier een paar Maiko (geisha-in-opleiding) tegenkomt.

**DAG 19** • Vandaag doet u het westen van **Kyoto** aan: Arashiyama & Sagano. Dit is een waar wandelparadijs en een onverwachte oase van groen op maar 20 min. treinen van de drukte van de stad. Uw wandeling start bij station Arashiyama-Saga. Op tien minuten lopen vindt u de Tenryuji Zentempel met een prachtig aangelegde tuin. Loopt u hierna richting de rivier die u oversteekt via de befaamde Togetsu-kyo brug. Rechts kunt u een roeiboortje huren om een uurtje tussen de beboste oevers van de Hozukawa te varen. Het is ook ontzettend leuk om met de Trokko ressha (open trein) naar Kameoka te rijden (20 min.) en met een open boot over de

spectaculaire Hozu rivier met -overigens volstrekt ongevaarlijke stroomversnellingen in 2 uur terug naar Kyoto te varen.

**Suggestie:** looger 1 of 2 nachten in een minshuku of ryokan in **Arashiyama**. (ipv overn. Kyoto). Ook in de hieronder genoemde Ninnaji tempel kunt u overnachten. De mooiste tempels en huizen van en nabij Arashiyama zijn: Tenryuji Zentempel, Jojakkoji tempel. Verder wandelen (plm. 4 km) naar Ninnaji tempel: prachtige Sakura kersenbloesem eind maart; Ryoanji tempel: beroemde Zentempel met Zen tuin (rotsen en geharkt zand). Tenslotte Kin-kakuji, het Gouden Paviljoen met zijn prachtige tuin.

**DAG 20** • Maak vanuit **Kyoto** een uitstapje naar het prachtige **Kibune-** en **Kurama** gebied, een dorpje aan de Noordrand van Kyoto met fraaie tempels, een heerlijk wandelgebied en een mooie natuur. Of bezoek het rustieke dorp Miyama-Kitamura, gelegen in de Kitayama bergen ten noorden van Kyoto. Er komen hier nog niet veel toeristen maar het is een geliefde vestigingsplek voor kunstenaars en een prachtig wandelgebied. Bijna alle huizen hebben rieten daken.

Het is per openbaar vervoer slecht te bereiken, dus 1 dag autohuur raden we hier van harte aan (Tozai regelt dit graag voor u).

**DAG 21** • U reist per trein naar **Nara**, dat vóór Kyoto de hoofdstad van Japan was (710-784). Toen heette het nog Heijokyo. In de Nara periode kreeg het Boeddhisme hier een ferme voet aan de grond. De Todaiji tempel uit de 8e eeuw omvat o.a. de grootste uit hout opgetrokken constructie ter wereld en een kolossaal Boeddhabeeld. De opvallende vermiljoenkleurige Kasuga Shinto schrijn is een prachtig voorbeeld van de Japanse architectuur. Er staan hier 3000 lantaarns uit het midden van de 8e eeuw. Bezoek ook het Nara National Museum. Aan het eind van de dag reist u terug naar Kyoto.

**DAG 22** • Maak vanuit **Kyoto** een dagtrip naar het aangrenzende dorpje **Ohara**, 1 uur per bus vanaf Kyoto station, dat wordt gekenmerkt door zijn landelijkheid en prachtige herfstkleuren in de 2e helft van november. Vooral de tuin van de Sanzenin tempel is heel erg mooi.

**DAG 23** • Dagtrip per trein en bus naar het **Miho Museum** voor Oosterse kunst (check de openingsdagen en -tijden, gesloten op maandag, website: <http://www.miho.or.jp>) en het nabijgelegen pottenbakkersdorp **Shigaraki**. De architectuur van het museumgebouw, dat geheel ingebed is in de landelijke omgeving, is van de hand van I.M. Pei en is minstens even indrukwekkend als de omvangrijke collectie van het museum. De schoonheid van de natuur, architectuur en kunst smelt hier in prachtige harmonie samen.

Het is niet eenvoudig om bij het Miho Museum te komen; We kunnen vanuit **Kyoto** een ochtend- of middagexcursie naar Miho boeken. We kunnen ook een dag een auto voor u huren zodat u het museum en het pottenbakkersdorp Shigaraki op 1 dag kunt bezoeken.

**DAG 24** • Einde van de reis. U gaat op eigen gelegenheid per shuttlebus naar **Osaka** Airport.

**Excursiesuggesties** (zie Facultatieve excursies op pag. 42-44)

**In en nabij Tokyo:**

- Dagtour Tokyo Dynamic Tour met theeceremonie
- Edo Tokyo tour
- Kamakura wandeltoer
- Fuji-Hakone tour

**In en nabij Kyoto:**

- Kyoto ochtend- of middagtoer
- Kyoto Special Night incl. theeceremonie
- Maiko Night
- Miho excursie of 1 dag autohuur

**TOZAI VERLENGINGSUGGESTIE:**

Voeg na Kamikochi of Takayama het berggebied en **hotspringparadijs** Shin Hotaka onsen, Tochio-onsen of Fukuchi-onsen toe. Wandelparadijzen in de Alpen; we kunnen er prachtige ryokan of minshuku met spectaculaire hotspings voor u reserveren!

# AVONTUURLIJKE WANDELTOCHT OVER HET JAPANSE PLATTELAND

## THEMA REIS K, 16 DAGEN - GROEP OF INDIVIDUEEL

Route: Osaka - Mt. Koya - Ryujin Onsen - Nakahechi (Pelgrimsroute naar de 3 Grote Kumano Schrijnen) - Yoshino - Asuka - Nara - Kyoto



- Kleine groep van 8 tot 10 personen
- Vertrekdata groepsreis: enkele keren per jaar, zie inlegvel.
- Verlengen mogelijk op individuele basis.
- Bagage-voorzienende service, zie pag. 50

### Wandeltocht Individueel

Wilt u deze reis liever niet in een groep maar individueel maken? Bijvoorbeeld omdat de data u niet uitkomen of omdat u geen uren kunt/wilt lopen over (soms vrij steile) bergwegen? Of gewoon omdat u minder wilt lopen en wat meer per openbaar vervoer of deels met autohuur wilt reizen? Dat kan met enige aanpassingen. U vindt deze op het inlegvel.

Vertrek is dagelijks mogelijk.

Niet inbegrepen: gids, lunches, vervoer bagage en geen maaltijden inclusief in Kyoto.

Er zijn elke maand diverse georganiseerde wandeltochten met verschillende routes in geheel Japan van licht tot vrij zwaar, maar het uitgangspunt is altijd wandelen en genieten en het platteland zien, zeker niet bergbeklimmen.

De tochten hebben niet altijd dezelfde route als de wandeltocht die hieronder wordt beschreven. Er zijn ook tochten in de Japanse Alpen, op Hokkaido, in Noord-Japan (Tohoku), rondom Kyoto en op Kyushu en Okinawa etc. Het stencil (een Word document) met de andere wandeltochten zenden wij u op verzoek per email toe.

**Moelijkheidsgraad:** middelmatig

Een goede conditie en wandelervaring vereist. Geen bergervaring vereist want dit is een wandeltocht. We lopen weliswaar wel over oude, soms steile of glibberige bergpaden maar beklimmen geen bergen.

**Kleding:** solide wandel- of spelele bergschoenen, dikke sokken, korte broek/shorts, zonnebril, regenkleding, stok met rubberend.

**Vervoer:** (tussen de plaatsen als er niet gewandeld wordt): busje.

**Bagage:** (niet meer dan 1 koffer of rugzak p.p.) wordt dagelijks apart vervoerd naar uw accommodatie. Kleine, lichte rugzak nodig tijdens de wandeling.

**Maaltijden:** dagelijks volpension, behalve in Kyoto.

**Accommodaties:** In Nara en Osaka comfortabele hotels in het centrum. Op het platteland overnacht u in traditionele ryokan en minshuku. Deze hebben niet altijd bad/wc in de kamer

maar badkamers op de gang (aparte baden voor mannen en vrouwen.) Een éénpersoonskamer is in ryokan en minshuku niet mogelijk. U deelt dan een kamer met iemand anders van dezelfde sekse.

**Belangrijk:** De route kan vanwege allerlei omstandigheden aangepast worden (weer, conditie v/d paden, verkeer etc.) Dit is ter beoordeling aan de gids.

**Introductie:** Alhoewel minder spectaculair en ongenaakbaar dan de bergen van de Japanse Alpen, zijn de beboste bergen van het Kii schiereiland (ten zuiden van Nara) altijd beschouwd als heilig door Japanners. Onze eerste overnachting is in een mooie tempel op Mt. Koya, geboorteplaats van het Shingon (Zuivere Woord) Zen Boeddhisme. De Pelgrimroutes naar de drie heilige Schrijnen van Kumano (de Kumano Hongu Schrijn, de Kumano Nachi - en de Hayatama Schrijn) werden populair in en na de Heian Periode (794-1185), toen de keizerlijke familie en de adel verlossing begonnen te zoeken in Sangaku Shinko, het geloof in de bovennatuurlijke kracht van de bergen, in plaats van in de gewone religieuze praktijken van die tijd. Keizer Gotoba (1180-1239) maakte zelfs 30 pelgrimstochten naar Kumano en bracht zijn gedachten en gevoelens tot uitdrukking in de Kumano gedichten. Deze waardevolle documenten worden tegenwoordig bewaard in de Yomei Storehouse archieven in Kyoto.

Hete bronnen zijn hier in overvloed en enkele van de oudste hete bronnen van Japan zijn te vinden op het Kii schiereiland. We volgen het meest zuidelijke deel van de oude Nakahechi pelgrimsroute gedurende ca. 65 km. Het pad bestaat vaak uit stenen trappen en voert door wouden met eeuwenoude Japanse ceder. Wandelend over deze paden kun je je eenvoudig een voorstelling maken van de tijd, eeuwen geleden, waarin edelen en pelgrims deze zelfde stenen treden beklimmen.

De pelgrimsroute eindigt in Nachi waar uw unieke tempel-accommodatie uitzicht biedt op de hoogste waterval van Japan. Na een week wandelen, verlaten we de bergen via het stille bergdorp Yoshino om de oude hoofdsteden Asuka en Nara te bezoeken. We bezichtigen hier de bezienswaardigheden en wandelen over het vrij vlakke lieflijke platteland over de Yamanobe-no-michi (letterlijk 'het pad langs de bergen'). In Kyoto maakt u een meer kosmopolitische kant van Japan mee. Korte wandelingen voeren ons langs Japanse tuinen en andere belangrijke culturele en historische plekjes. We bezoeken ook het prachtige ultramoderne Miho Museum (van architect Pei) nabij Shigaraki, en er zal uiteraard ook tijd zijn voor wat inkoop en om te genieten van de prachtige verlichte stad.

### Routebeschrijving van dag tot dag

**DAG 1 • Vertrek Schiphol.**

**DAG 2 • Aankomst Osaka. Naar Mt. Koya.**

U wordt opgehaald van Osaka Kansai Airport en maakt in Osaka kennis met de andere deelnemers. We gaan van Osaka-Namba station per trein naar Mt Koya, centrum van de Shingon School van het esoterische Zen-Boeddhisme. We gaan het laatste stuk met de kabelbaan van Gokurakubashi aan de voet van de berg naar Mt Koya. Het avondeten bestaat uit shojin ryori (priesterpot, Boeddhistisch vegetarisch eten). Overnachting in een Boeddhistisch klooster.

**DAG 3 • Mt. Koya - Ryujin onsen**

In de ochtend maken we een wandeling langs de interessantste plekjes van Mt Koya inclusief Okunoin, het Mausoleum van Kobo Daishi, de stichter van de Shingon Sekte. Kobo Daishi wordt door de Japanners meestal Kukai genoemd. De naam Kobo Daishi (Grote Meester) kreeg hij postuum. Aan weerszijden van dit indrukwekkende pad, omringd door hoge cipressen en 's avonds verlicht door ontelbare lantaarns, zien we meer dan 100.000 grafstenen, monumenten voor keizers, shogun, daimyo, oude heersers en dichters.

In de middag rijden we zuidwaarts van Mt Koya over de prachtige Koya-Ryujin Skyline weg naar een zeer bijzondere oude ryokan in Ryujin onsen. Deze ryokan is in 1999 door de Japanse regering uitgeroepen tot 'Cultureel Erfgoed'. Donker-gewreven houten vloeren en grote witte cederhouten baden; heerlijke seizoensgerechten worden voor het avondeten geserveerd. Overnachting in deze wonderschone oude ryokan.

**DAG 4 • Wandeling naar Nonaka.**

Het serieuze wandelen begint! (plm.21 km, ca. 8 uur) Een korte rit per minibusje brengt ons naar het beginpunt van onze 4-daagse wandeltocht over het Nakahechi pelgrimspad van de heilige Oude Kumano Pelgrimsroute. Vanaf het beginpunt bij Takejiri Oji (een Oji is een tempeltje waar je rust, mediteert en bidt) klimt het pad vrij steil omhoog naar het boven in de bergen gelegen dorpje Takahara. De "Nakahechi" is uitgeroepen tot een van Japans Nationale Historische Paden. De paden zijn duidelijk aangegeven en er zijn op sommige plaatsen stenen gelegd om het klimmen gemakkelijker te maken. Hoewel ze zich nooit vertonen, schijnen er kleine beren in de Kumano bergen te zijn. Wie zich wel af en toe laten zien, zijn herten en everzwijnen. Enkele keren stoppen we en rusten we wat bij schrijnen langs de weg. Enorme cederbomen rond de kleine tempel bij Nonaka no Ipponsugi markeren het einde van onze eerste wandeldag. We brengen de nacht door in een platteland-minshuku waar het avondeten rond de open haard (irori) geserveerd wordt.



Grote Kumano Schrijn, Hongu

**DAG 5 • Wandeling naar de Grote Kumano Schrijn in Hongu** (ca. 21 km; 8 uur)

Het pad slingert zich door de bergen naar het kleine bergdorp Yunomine onsen, een van de oudste natuurlijke hete bronnen-dorpjes van Japan. Je voelt je hier vredig en ver verwijderd van de bewoonde wereld en terwijl je Jizo beelden passeert (Jizo-beelden zijn kleine beeldjes voor gestorven kinderen; Jizo is de beschermgod van kinderen) borrelt er een onverklaarbare drang in je op om snel ons doel te bereiken: de 3 grote heilige schrijnen van Kumano, die steeds dichterbij komen. De edelen uit vroegere tijden plachten langs het pelgrimspad te rusten bij de zgn. Oji, (kleine rust- en gebedsplaatsen) om zich er te verfrissen en om gedichten te schrijven. Hun gedichten staan gegraveerd in stenen monumenten langs het pad. Onze wandeltocht eindigt bij de zeer belangrijke Grote Kumano Schrijn in Hongu. Hier ben je in het hart van de heilige bergen van Kumano; dit gebied werd beschouwd als de ingang naar het land van Yomi, de "andere wereld" waar de geesten in de Japanse Mythologie heen gingen.

De klassieke stijl van de architectuur van de **Kumano Hongu Schrijn** smelt perfect samen met de omringende bergen en wouden. De schrijn gebruikt als mythologisch symbool een raaf met drie poten, die de Hongu, Nachi en Hatayama schrijnen moeten voorstellen (hetzelfde symbool wordt gebruikt door de Japanse Voetbalbond! De schrijn vermeldt dit vol trots!)



Kumano

We overnachten in het piepkleine bergdorpje **Yunomine** in een comfortabele ryokan met een binnen - en openlucht hot-springbad, gevoed door lokale hete bronnen! Heerlijk is het om in het medicinale hete bronnenwater te liggen, zalig voor je vermoeide ledematen net als trouwens 's ochtends vroeg nog voor het ontbijt een hetebronnenbad nemen; ze zijn 24 uur per dag geopend! Het ei bij het ontbijt zou best wel eens gekookt kunnen zijn in het 90 graden hete sulfurbronnetje op straat midden in het dorpje.

In het piepkleine bronnetje (Tsuboyu) middenin het dorpje kunt u tegen geringe kosten een bad nemen in wat volgens de Japanners het beste bronnen water van heel Japan is. Ze komen dan ook van heinde en ver om in dit prachtige bronnetje te baden. (Het is afsluitbaar!)



Yunomine onsen

**DAG 6 • Wandelen naar Koguchi** (ca. 13,5 km, 6 uur)  
Vandaag maken we een lange, maar milde klim over de Kogumotori Pass (470 m.) naar Koguchi. Overnachting in of nabij Koguchi.

**Dag 7 • Wandelen naar de Grote Schrijn van Nachi.** (ca 16 km, 6 uur) De laatste 16 km van de wandeling over het Nakahechi Pad is een lange klim over de Ogumotori Echizen Pass (870m), gevolgd door een afdaling naar de Nachi Schrijn. U komt terecht in een onwaarschijnlijk mooie omgeving waar u het gevoel krijgt dat u er nooit meer weg wilt. De schrijn en het tempelcomplex bieden uitzicht op de Nachi-no-taki waterval, de hoogste van Japan (133 m.). We overnachten hier in een eenvoudige ryokan vlakbijde serene Sonshoin tempel, een passende plaats om te rusten na een lange wandeling. De tempel heeft een prachtige tuin en een fantastisch uitzicht op de waterval en het omringende woud.

Als u erin slaagt om om 05.30 op te staan, kunt u (echter alleen indien bij boeking opgegeven!) deelnemen aan de ochtendmeditatie van de priesters, een unieke ervaring.



Nachi Kumano

**DAG 8 • Busrit naar Mt. Yoshino**

Vanochtend, na een laatste blik te hebben geworpen op de Nachi waterval, rijden we door de Omine bergen Noordwaarts naar het boven op een bergrichel gelegen dorp Yoshinoyama. Yoshino staat bekend om de mooiste Kersenbloesems van Japan (begin- medio april) en om de mooiste herfstkleuren van Japan (begin- mid november). De ryokan waar we overnachten heeft een hele mooie tuin, aangelegd door de grote Theemeester Sen no Rikyu van de Urasenke School. Een ontspannen nacht in een comfortabele herberg, ook weer met mooie hot-springbaden.

**DAG 9 • Van Yoshino naar Asuka.**

's Ochtend verkennen we het wonderschone dorp Yoshino en brengen een bezoek aan de Mikumari Schrijn en de Kinpusenji Tempel (hoofdtempel van het Shugendo Zenboeddhisme van bergmonniken); daarna genieten we van een kuzu noedel lunch. In de middag reizen we naar het dorp Asuka. Overnachting in een minshuku.

**DAG 10 • maandag Asuka**

Asuka, aan de zuidelijke rand van de Nara-vlakte, was de eerste hoofdstad van de eerste verenigde staat van Japan "Yamato". Japan 's bescheiden equivalent van het Engelse Stonehenge bevindt zich hier in Asuka, dat ook een aantal enorme keizerlijke tumuli en graven heeft. Het oudste Boeddhistische beeld is gevonden in Asuka, een dorp dat zeer strikte bouw- en planning-regels heeft en deels nog de plattelandschame heeft weten te behouden die je zo mist in grote delen van Japan. We bezoeken een kunstnijverheidsworkplaats, het Asuka Aizome Senshokukan, waar u gelegenheid krijgt om te proberen op de traditionele manier te verven - misschien leuk om het resultaat als souvenir mee naar huis te nemen? Dit is het huis van een ex-NHK (NHK: Japanse staats Televisie) journalist die een enorme collectie indigoverf Aizome stoffen heeft en ook een verzameling klokken, gemaakt van klei (meer dan 10,000!). Lunch bestaat uit heerlijke zelfgemaakte boekweit noedels. In de middag verkennen we het Asuka gebied op de fiets, vergezeld van een lokale gids. Overnachting in minshuku.

**DAG 11 • Wandeling over het prachtige Yamanobe No Michi pad, het oudste wandelpad van Japan.** Vandaag lopen we van de Miwa Schrijn naar **Tenri** over het pad dat letterlijk "pad naast de Bergen" heet. Er is wel af en toe een hellinkje maar over het algemeen is het, ondanks de nabije bergen, vrij vlak. Het pad brengt ons langs akkers en door een mooie, landelijke omgeving. Onderweg stoppen we even om koude Miwa noedels te eten. Overnachting in hotel in het centrum.

**DAG 12 • Nara sightseeing**

Vandaag wandeling in het Nara Park, met gids. Vele van Japans belangrijkste Culturele schatten zijn te vinden in het Nara gebied. Het gebied heeft 8 objecten op de Unesco Werelderfgoedlijst staan. De Todaiji tempel, de Nigatsu-do en Sangatsu-do halls, de



Grote Boeddha, Nara

Kasuga schrijn, de Shinyakushi-ji tempel, de Kofuku-ji tempel, het Shosoin treasure House, de Isuien Garden. Ook het Nara Nationale Museum en het Nara City Museum of Photography bevinden zich in of nabij Nara Park. Het park is tevens het tehuis van meer dan 1000 vrij rondzwervende herten. De Todaiji tempel met de **Grote Boeddha** (Daibutsu-den) is het grootste houten gebouw ter wereld, het Boeddhabeeld is een 16- meter hoog bronzen beeld van de kosmische Dainichi Boeddha, waarin 437 ton brons en 130 kg goud verwerkt is. Voordat het 300 jaar geleden werd herbouwd, was het ontzagwekkende bouwwerk zelfs nog groter dan nu.

In de middag is er tijd om te relaxen of wat in Nara rond te kijken. Overnachting in hotel in het centrum.

**DAG 13 • Naar Kyoto**

Naar Kyoto. Na aankomst een noedel-lunch, daarna gaan we **Ginkakuji**, het Zilveren Paviljoen bekijken, waarna we over het prachtige Filisofenpad wandelen naar Nanzenji tempel. 's Avonds diner in onze ryokan geserveerd door een in traditionele kimono geklede hostess. Overnachting in een ryokan.

**DAG 14 • Kyoto & Miho museum nabij Shigaraki**

In de ochtend bezoeken we het prachtige, ultramoderne Miho Museum nabij Shigaraki, van de beroemde architect I.M.Pei; Het museum is uitgehouwen in de bergen, waarbij je het gevoel krijgt dat je een serene wereld in gaat waar de tijd stil lijkt te staan. Het museum is bijna even spectaculair als het Guggenheim in Bilbao. In de middag keren we terug naar Kyoto waar we wat tijd hebben om rond te kijken of te winkelen. Diner in de ryokan.

**DAG 15 • Kyoto**

Kyoto is zo speciaal dat het jaren zou duren om alles wat het te bieden heeft te zien en te begrijpen. 's Ochtends bezoeken we het prachtige oude koopmanshuis Nijoi Jinya. Na de lunch bezoeken we het fabuleuze Nijo Castle, eens het Kyoto verblijf van de Shogun, de feodale heersers van Japan (tot 1868). Er zal wat tijd zijn om te winkelen. Nishikikoji Market is een fantastische plek om een idee te krijgen van de ongelofelijke diversiteit van Japans voedsel. En om daaraan gerelateerde zaken te zien zoals de Aritsugu messenwinkel, waar ze top kwaliteit Japanse keukenmessen verkopen en ander keukengereedschap. Winkelen is in Japan net als zoveel andere dingen verheven tot een kunst. In de vroege avond maken we met lokale gids een tocht door het oude Gion district, de traditionele geishawijk. Een zeer levendige plek.

Daarna afscheidsdiner en onze traditionele Haiku Gedichten!

**DAG 16 • Einde van de reis**

Na het ontbijt transfer naar **Osaka** Kansai Airport of indien u uw reis verlengt, nemen we hier afscheid van elkaar.... sayounara.

Verlenging op individuele basis mogelijk.

## BIMBONIN A, 15 DAGEN - BIMBONIN B, 21 DAGEN - BIMBONIN C, 25 DAGEN Tokyo - Nikko - Hakone - Kyoto - Hiroshima - Nagasaki - Fukuoka (C: Takayama - Kanazawa) - Osaka

### Krap bij kas en toch een supervakantie?

Dan zit je goed bij Tozai Travel! Tozai heeft 3 mooie routes uitgezocht door Japan. Je trekt van plek tot plek met een Japan Rail Pass en verblijft in budget accommodaties. Je kunt shoppen of lekker uitgaan in Tokyo en de geweldige tempels in Kyoto bekijken. Ook kun je Japan's prachtige natuur bekijken in bijvoorbeeld Hakone, en misschien wil je zelfs Mt. Fuji beklimmen! Deze reizen hebben voor elk wat wils en zijn te verlengen. Het invoegen van excursies, wanneer je meer wilt zien, is natuurlijk ook mogelijk.

Reis je met de KLM dan is je ticket 2 maanden geldig, reis je met JAL dan 1 maand, dus na afloop van je rondreis kun je (van tevoren) via ons verlengen of nog wat op eigen houtje rondreizen.

### Vertrek is dagelijks mogelijk:

KLM non-stop op Tokyo en Osaka, (Heen en terug hoeft niet vanaf dezelfde plaats te zijn);

JAL vliegt ook rechtstreeks naar Tokyo, terug vanuit Osaka of Fukuoka stapt u over in Tokyo (Heen en terug hoeft niet vanaf dezelfde plaats te zijn).



Tokyo Tower



Kurama, Kyoto



Meiji schrijn, Tokyo

### Bimbonin A

15 dagen

Route: Tokyo - Kyoto - Osaka



- **low budget reis**
- **Vertrek dagelijks mogelijk**
- **Met een railpass van 14 dagen door Japan trekken met verblijf in low budget hotels, minshuku en ryokan.**
- **Bagage-voorzienend service, zie pag. 50**

**DAG 1** • vertrek Amsterdam

**DAG 2** • aankomst Tokyo

**DAG 3** • Tokyo, (tip bezoek Meiji Schrijn en Asakusa Kannon tempel)

**DAG 4** • Tokyo, (tip bezoek Harajuku "Young scene", Shibuya fashionstreet en Daikanyama)

**DAG 5** • Tokyo, (tip: Akihabara elektroniecaparadijs en Odaiba Seafront in de baai van Tokyo)

**DAG 6** • Tokyo-Kyoto

**DAG 7** • Kyoto, bezoek allerlei tempels, paleizen, tuinen zoals Nijo Kasteel, Gouden Paviljoen en Ryoanji Tempel met z'n Zentuin

**DAG 8** • Kyoto, uitstapje naar Nara

**DAG 11** • Kyoto, (Tip: bezoek Kiyomizu Tempel, Yasaka Schrijn, Gion oude geishawijk)

**DAG 12** • Kyoto, (Tip: bezoek Kurama, Kibune)

**DAG 13** • Osaka, ga zeker naar Osaka Castle en jongerenparadijs nabij Namba station.

**DAG 14** • Osaka

**DAG 15** • Osaka - Amsterdam



Geisha straatje, Kyoto

## Bimbonin B

21 dagen

Route: Tokyo - Nikko - Hakone - Kyoto - Hiroshima - Nagasaki - Fukuoka



• Vertrek dagelijks mogelijk

• Met een railpass van 21 dagen door Japan trekken met verblijf in low budget hotels, minshuku en ryokan.

• Bagage-voorziening service, zie pag. 50

DAG 1 • vertrek Amsterdam

DAG 2 • aankomst Tokyo

DAG 3 • Tokyo, suggestie bezoek Meiji Schrijn of Asakusa Kannon tempel

DAG 4 • Tokyo, suggestie: ga naar Harajuku "Young scene", Shibuya fashionstreet en Daikanyama

DAG 5 • Tokyo, suggestie elektronica paradijs Akihabara

DAG 6 • naar Nikko, ga naar Toshogu schrijn, boven in bergen Lake Chuzenji

DAG 7 • Nikko, ga naar Edomura-themapark waar je samoe-rai kunt zien en jezelf kunt verkleed als een samoe-rai

DAG 8 • Hakone / Mt Fuji, ga naar Lake Ashi, berg beklimmen, wandelen

DAG 9 • Hakone / Mt Fuji, neem een kabelbaantocht over de hete bronnen heen

DAG 10 • naar Kyoto, bezoek allerlei tempels, paleizen, tuinen zoals Nijo Kasteel, Gouden Paviljoen en Ryoanji Tempel met z'n Zentuin

DAG 11 • Kyoto

DAG 12 • Kyoto, maak uitstapje naar Nara

DAG 13 • Kyoto, (Tip: bezoek Kiyomizu Tempel, Yasaka Schrijn, Gion oude geishawijk)

DAG 14 • Kyoto

DAG 15 • naar Hiroshima, ga ook even naar het mooie eiland Miyajima, bezoek de schrijn en neem de kabelbaan naar Mt Misen voor prachtig uitzicht over de Inland Sea

DAG 16 • Hiroshima

DAG 17 • naar Nagasaki, suggestie bezoek Glover Mansion en natuurlijk de oude Handelspost Deshima waar onze voorvaders bijna 400 jaar vertoefden! Het is weer in oude glorie hersteld met gebouwen als in de 17e eeuw.

DAG 18 • Nagasaki, tip bezoek Suwa Schrijn, Mt Inasa met fantastisch uitzicht over de baai van Nagasaki



Canalcity, Fukuoka

DAG 19 • naar Fukuoka, leuke stad, mooi strand, bezoek Daizaifu tempeldistrict

DAG 20 • Fukuoka - Osaka avond als je uit Osaka terugvliegt, overn. Osaka

DAG 21 • Osaka - Amsterdam (of afhankelijk van luchtvaartmaatschappij vanaf Fukuoka)

Verlenging mogelijk. Geld over? Boek af en toe een excursie om al het moois te zien.

## Bimbonin C

26 dagen

Bouw vanaf dag 10 van Bimbonin route B in: 2 overn. Takayama en 2 in Kanazawa.

Route: Tokyo - Nikko - Hakone - Takayama - Kanazawa - Kyoto - Hiroshima - Nagasaki - Fukuoka



• Vertrek dagelijks mogelijk

• U reist met een Japan Railpass van 21 dagen

• Bagage-voorziening service, zie pag. 50

DAG 10 • Hakone - Nagoya - Takayama

DAG 11 • Takayama, bezoek Hisa Folk Museum, waar oude boerderijen zijn nagebouwde of slenter in de mooiste straat van Takayama "Sanmachi" met z'n oude houten huizen en bekijk de praalwagens van Takayama Festival in het Yatai Kaikan museum.

DAG 12 • bus naar Kanazawa via Alpenroute

DAG 13 • Kanazawa, bezoek dorpachtige landschapstuin Kenrokuen tuin en de oude geisha wijk

DAG 14 • Kanazawa - Fukui, overnachting in hotel.

DAG 15 • Hier kunt u overdag de "Eiheiji" Zentempel bezoeken. In de late namiddag naar Kyoto.

DAG 15 T/M 26 • is dag 10 t/m 21 van de Bimbonin B reis.

Geld over? Boek af en toe een excursie om al het moois te zien.



Kanazawa



Kamikochi

### Verlengingssuggesties

**Kamikochi:** In de zomer is vanuit Takayama een uitstapje (van min. 2 dagen) naar Kamikochi, midden in de Japanse Alpen een aanrader. Het is er heerlijk koel en er zijn fantastische wandelroutes. De hotels zijn er vrij duur, maar als je het niet erg vindt om in een mooie slaapzaal (kamers met 4 bedden of kamers met 10 bedden, naar seks gescheiden) te slapen, kan het vrij goedkoop.

### Tip 2. Noto schiereiland

Vanaf Kanazawa bezoek Noto-schiereiland. 3 dagen autohuur, want openbaar vervoer is hier nauwelijks. Prachtige, ongerepte natuur, woeste kliffen, terrasvormige rijstvelden, kleine dorpjes.

### Tip 3.

Plak na Kyoto of Osaka een verblijf van 2 nachten in een Zenklooster op Mt Koya aan je reis. (pagina 40)

# TRANS-SIBERIË EXPRESS MET JAPAN

## TRANS-SIBERIË EXPRESS A + MINSHUKU A, 27 DAGEN

Route: Nederland - Moskou - Irkutsk - Wladiwostok - Japan



- **Reisduur: plm. 27 dagen**
- **Individueel verzorgd**
- **Vertrekdata: zie inlegvel**
- **Bagage-voorziening service, zie pag. 50**

### In dit arrangement is inbegrepen:

- KLM vlucht Amsterdam - Moskou, Trans Siberië Express Moskou - Irkutsk - Wladiwostok, Wladiwostok - Japan per boot
- 2 overnachtingen in Moskou, 2 in Irkutsk en 1 overnachting in Wladiwostok.
- In Moskou Kremlin excursie; in Irkutsk Lake Baikal excursie.
- Hotels incl. ontbijt. Transfers bij aankomst en vertrek. Visumkosten Rusland.
- 13-daagse **Minshuku A Tour** (of naar keuze andere tour) met verblijf in hotels en typisch Japanse herbergen (minshuku) en ryokan, waar u slaapt op futon en Japans ontbijt en diner inclusief heeft, d.w.z. u eet met de Japanse pot mee. In Tokyo en Kyoto zijn geen maaltijden inclusief, tenzij expliciet vermeld.
- KLM ticket Japan - Nederland

### REISSCHEMA:

**DAG 1** • Vertrek uit **Amsterdam**, aankomst **Moskou**

**DAG 2** • **Moskou**, ochtend excursie Kremlin en Basilius Kathedraal

**DAG 3** • Vertrek uit **Moskou**

**DAG 3-7** • Treinreis **Moskou - Irkutsk**

**DAG 7** • Aankomst in **Irkutsk**

**DAG 8** • **Irkutsk**, excursie naar het Baikal meer, inclusief Taltsy museum en korte boottocht op het Baikal meer, het grootste zoetwater meer ter wereld. De flora en fauna hier zijn geweldig.

**DAG 9** • Vertrek **Irkutsk**

**DAG 9-12** • Trein

**DAG 12** • aankomst in **Wladiwostok**, verken de stad met fraaie gerestaureerde oude huizen. excursie stad, haven en submarine op verzoek.

**DAG 13** • vertrek uit **Wladiwostok** per boot naar **Japan**

**DAG 13 - 15** • Boot

**DAG 15** • Aankomst **Japan**. Trein naar Tokyo (kosten niet inclusief)

**DAG 15 - 27** • Traditionele Japanse Alpen route (**Minshuku A tour**), voor details zie pag. 9.

**DAG 27** • KLM vlucht **Osaka - Amsterdam**

### Voorbehoud:

Trein / bootschema's in Rusland veranderen soms. Het totale reisschema kan daardoor iets korter of langer worden. Dit kan invloed hebben op de reissom.



Kremlin, Moskou



Basilius Kathedraal, Moskou



Baikal meer, Irkutsk



Wladiwostok



Trans-Siberië map (TSE-A en TSE-B)

# TRANS-SIBERIË EXPRESS MET MONGOLIË, CHINA EN JAPAN

TRANS-SIBERIË EXPRESS B + MINSHUKU A, 35 DAGEN  
Route: Nederland - Moskou - Irkutsk - Ulan Bator - Peking - Shanghai - Japan

U vliegt met **KLM**



- **Reisduur: plm. 35 dagen**
- **Individueel verzorgd**
- **Vertrekdata: zie inlegvel**
- **Bagage-voorzitend service, zie pag. 50**

## In dit arrangement is inbegrepen:

- KLM vlucht Amsterdam - Moskou
- Trans Siberië Express Moskou - Irkutsk - Mongolië.
- Peking - Shanghai trein
- Shanghai - Japan per boot
- KLM ticket Osaka - Amsterdam
- Visumkosten Rusland, Mongolië, China

## Inbegrepen:

### Rusland:

Treintickets 2e klas, (budget en comf. cat.) 1e klas/ 2 pers coupes (1e klas cat.) 2 overn. Moskou, 2 overn. in Irkutsk, hotels met ontbijt, transfers bij aankomst en vertrek, 1 excursie per stad, in Moskou natuurlijk met bezoek aan het Kremlin en in Irkutsk aan Lake Baikal.

### Mongolië:

Treintickets 2e klasse (budget en comf. cat.) 1e klas/2 pers treincoupes (1e klas cat.), hotels incl. ontbijt, bij verblijf in een "ger" (Mongools nomadentent-hotel) zijn 3 maaltijden inclusief, transfers bij aankomst en vertrek in Rusland en Mongolië en in China alleen bij vertrek; excursie Terelj of Manzhir-tempelcomplex met overnachting in een traditionele Mongoolse nomadentent.

### China:

Treintickets 2e klasse, (budget cat.) 1e klas/4 pers coupes (comf. cat.) 1e klas/2 pers coupes (1e klas cat.), hotels met ontbijt, transfers bij aankomst en vertrek, 1 excursie per stad, in Peking natuurlijk de Verboden Stad. Dagexcursie Grote Muur incl. lunch; Bootticket Shanghai - Japan.

### Japan:

13-daagse Traditionele Japanse Alpen route (**Minshuku A**) of naar keuze andere Tour, met verblijf in hotels en typisch Japanse herbergen (Minshuku's) of ryokan waar ontbijt en avondeten inclusief is, d.w.z. u eet met de Japanse pot mee. In Tokyo en Kyoto geen maaltijden incl., tenzij expliciet vermeld.

N.B. 1e klas passagiers reizen in een 1e klas/ 2 persoonshut op de boot.



Kremlin, Moskou

## REISSHEMA:

**DAG 1** • Vertrek uit **Amsterdam**, aankomst **Moskou**

**DAG 2** • **Moskou**, excursie Kremlin ochtend excursie Kremlin en Basilius Kathedraal

**DAG 3** • Vertrek uit **Moskou**

**DAG 3 - 7** • Treinreis **Moskou - Irkutsk**

**DAG 7** • Aankomst in **Irkutsk**

**DAG 8** • **Irkutsk**, excursie naar het Baikal meer, inclusief Taltsy museum en korte boottocht op het Baikal meer, het grootste zoetwater meer ter wereld. De flora en fauna hier zijn geweldig.

**DAG 9** • Vertrek uit **Irkutsk** per trein

**DAG 10** • Aankomst **Ulan Bator**, Mongolië

**DAG 11** • excursie naar schitterende bergdorp **Terelj** of naar keuze **Manzhir** met overnachting nomadentent. Tewrelj en Manzhir beiden fraaie landschappen, wandelroutes en paardrijden en vele traditionele nomadententen. U overnacht in een prachtige nomadentent.

**DAG 12** • Vertrek naar **Peking** per trein

**DAG 13** • Aankomst in **Peking**

**DAG 13 - 17** • **Peking**, excursie Verboden Stad, Tempel van de Hemel en Zomerpaleis. Op verzoek boeken wij graag een excursie naar de Grote Muur en Mong Graftombes voor u.

**DAG 17** • Treinreis **Peking - Shanghai**

**DAG 18** • Aankomst in **Shanghai**

**DAG 18-21** • **Shanghai**, stadsexcursie met bezoek tempel en fraaie tuin.

**DAG 21** • Vertrek uit **Shanghai** per boot

**DAG 22** • Boot

**DAG 23** • Aankomst in **Osaka** of **Kobe/Japan**

**DAG 23-35** • trein naar **Tokyo** (kosten niet inclusief); begin van de Traditionele Japanse Alpen route (**Minshuku A Tour**), voor details zie pag. 9. U kunt desgewenst de Minshuku A tour in Osaka/Kyoto beginnen, de reis is dan iets duurder.

**DAG 35** • KLM vlucht **Osaka - Amsterdam**

## Voorbehoud:

Treinschema's in Rusland, Mongolië en China, vooral de trajecten Irkutsk - Ulan Bator - Peking veranderen nogal eens; het schema kan daardoor iets korter of langer worden. Hetzelfde geldt voor de bootschema's Shanghai - Japan. Dit kan invloed hebben op de reisom.



Baikal meer, Irkutsk



Ulan Bator



Grote Muur



Verboden Stad, Peking



Shanghai

## VERLENG UW VAKANTIE MET Mount Koya, Okinawa, Ishigaki-Island en/of Hokkaido

### Mount Koya



- **Bagage-voorzittend service, zie pag. 50**

#### Mount Koya Verlenging 1 of 2 overnachtingen.

Vanuit **Kyoto of Osaka** gaat u per trein naar **Mount Koya**.

U reist per trein (het laatste deel vanaf Osaka-Namba station met de prive spoorlijn van Nankai Rail) naar het hooggelegen Tempeldorp **Mount Koya** (1000 m.) voor een unieke ervaring: verblijf in een eeuwenoud **Boeddhistisch klooster**. U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het fraaie gastenverblijf van de tempel en u hebt de mogelijkheid om het ochtendgebed van de priesters bij te wonen. De maaltijden bestaan hier uit de overheerlijke vegetarische priesterpot.

Bezoek u zeker het **Oku-no-in**, het graf van **Kukai**, de grote Shingon-priester (postuum Kobo Daishi: Grote Meester), stichter van de Shingon-school van het Zenboeddhisme. Ook de vele tempels in dit gebied waaronder de **Kongobuji**, de hoofdtempel van het Shingon Boeddhisme en de **Daimon**, de hoofdtoegangspoort van Mt Koya zijn zeer de moeite waard.



klooster, Mt. Koya

#### Hokkaido of Okinawa bezoeken?

Lijkt het u niet geweldig om naast bekende trekpleisters als Tokyo, de Japanse Alpen, Kyoto/Nara en Miyajima een compleet nieuwe kant van Japan te leren kennen? Om sneeuw, ijs en ongerepte natuurparken met vulkanische meren in een reis te combineren met zon, zee, strand, tropische tuinen en koraalriffen? Hebt u daarnaast interesse in de unieke cultuur en geschiedenis van twee door westerse toeristen nog weinig bezochte regio's van Japan? Bent u op zoek naar een originele Japan-reis die vrijheid en ruimte tot improvisatie biedt?

### Okinawa / Ishigaki-Island



- **Bagage-voorzittend service, zie pag. 50**

#### Okinawa

Okinawa geldt als het hoofdeiland van de zgn. Nansei Shoto, of wel de "Zuidwestelijke eilandengroep" gelegen tussen Taiwan en Kyushu in de Oost-Chinese zee. De Nansei Shoto waren tot in de 20e eeuw bekend als de Ryukyu archipel, destijds een zelfstandig koninkrijk dat nauwe banden onderhield met China, Korea en Japan. Pas eind 19e eeuw werd dit koninkrijk geannexeerd door de Japanse Meiji regering en omgedoopt tot Okinawa. Halverwege de 20e eeuw werd Okinawa een van de hevigste strijdtonelen van WO II in Oost-Azië, waarna Okinawa na de Japanse nederlaag in WO II ruim 25 jaar werd bestuurd door de Verenigde Staten. Pas in 1972 werd de Okinawa weer officieel Japans grondgebied.

Hedendaags Okinawa is vooral een resort eiland: talloze prachtige stranden en luxe hotels bieden u de gelegenheid optimaal te genieten van het subtropische klimaat. Op Okinawa schijnt bijna het hele jaar de zon en komt de temperatuur bijna nooit onder de 20 graden! Er valt echter nog veel meer te genieten: bezoekt u de bruisende hoofdstad Naha, waar het prachtige Shuri-paleis u een kijkje geeft in de geschiedenis van het Ryukyu koninkrijk en waar u in een van de talloze restaurantjes in de hoofdstraat Kokusaidori de lokale gerechten kunt proeven. De keuken van Okinawa is een unieke kruising tussen die van Japan en China: Chinees aandoende varkensvleesgerechten worden gecombineerd met Japanse soba of udon noedels en natuurlijk staan er heerlijke visgerechten op het menu. Ten zuiden van Naha vindt u verder een aantal indrukwekkende oorlogsmonumenten en Memorial Halls, de westkust van het eiland biedt een aantal adembenemende kustlandschappen (zoals bij Manza-mo) en wat verder van de kust af zijn er op diverse plaatsen prachtige tropische tuinen te bewonderen (bezoek de Southeast Botanical Garden!). Per huurauto kunt u zelf Okinawa eiland verkennen en de verschillende highlights bezoeken; vervoer per bus is ook mogelijk.

Voor de avontuurlijke en sportieve reizigers zijn de mogelijkheden niet beperkt tot Okinawa hoofdeiland. Een bezoek aan de eilanden Miyakojima en/of Ishigaki, waar u o.a. prachtige koraalriffen kunt bewonderen en kunt leren surfen of diepzee duiken, is zeker een aanrader! Vanaf Okinawa kunt u zelf een ferry of vlucht regelen, maar Tozai kan u hierbij ook helpen! Bezoekt u Ishigakijima, neem dan ook zeker de boot naar de nabij gelegen eilanden Iriomotejima en Kohama, waar u nog onaangeroerde berglandschappen en watervallen vindt!

Okinawa is voor ieder wat wils: zonzonaanbidders, natuurliefhebbers en sportieve mensen, maar ook reizigers met interesse in de cultuur en geschiedenis van Oost-Azië zullen het hier geweldig naar hun zin hebben!

### OKINAWA - 5 dagen

met autohuur op Okinawa  
(vanaf Tokyo, Osaka, Nagoya of Fukuoka)

Inclusief:

- Airpass 2 vluchtcoupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- 4 overnachtingen, hotel naar keuze.
- 5 dagen huurauto

**DAG 1** • Vlucht van **Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka of elders** naar **Naha** (afhankelijk van dienstregeling)

**DAG 1 - 5** • 4 overnachtingen **Okinawa**

**DAG 1 - 5** • 5 dagen huurauto ter beschikking

**DAG 5** • vlucht terug naar het vasteland

We kunnen ook enkele excursies op Okinawa voor u boeken.



Okinawa



Okinawa

### ISHIGAKI-ISLAND - 5 dagen

strand en ruige natuur, met autohuur  
op het meest zuidelijke eiland van Japan  
(vanaf Tokyo, Osaka, Nagoya of Fukuoka)

Inclusief:

- Airpass 2 vluchtcoupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- 4 overnachtingen, hotel naar keuze.
- 5 dagen huurauto

**DAG 1** • Vlucht van **Tokyo, Osaka, Kobe, Nagoya, Fukuoka of elders** naar **Ishigaki** (afhankelijk van dienstregeling)

**DAG 1 - 5** • 4 overnachtingen **Ishigaki**, Luiers aan de prachtige stranden, watersporten doen of de ruige natuur van Ishigaki bewonderen.

**DAG 1 - 5** • 5 dagen huurauto ter beschikking

**DAG 5** • Vlucht terug naar **Tokyo, Osaka, Fukuoka of elders**. Vanaf **Ishigaki** kunt u een dagtocht maken per boot naar de andere eilanden (Iriomote, Miyakojima) of ons een vlucht laten reserveren.



## Hokkaido



• **Bagage-voorzittend service, zie pag. 50**

### Hokkaido

Dit meest noordelijke hoofdeiland van Japan was tot plus minus het jaar 1800 grotendeels onontgonnen gebied dat bewoond werd door de Ainu, de autochtone bevolking van deze regio die haar wortels had in Oost-Siberië en Alaska. In de nabijheid van Asahikawa zijn nog de hutten van de Ainu te zien, de oorspronkelijke inwoners van Japan.

Nadat de Japanse Meiji regering halverwege de 19e eeuw overging tot grootscheepse kolonisatie van Hokkaido en westerse schepen de havensteden Hakodate en Otaru bereikten bleek pas wat voor natuurlijke schatten dit uitgestrekte eiland herbergde: heuvels, groene vlakten, meren, vulkanen, sneeuw en ijs!

Thans is Hokkaido een paradijs voor natuurliefhebbers, wandelaars, kampeers en natuurlijk voor wintersporters: op Hokkaido is het winter van eind oktober t/m april en de hellingen zijn dan bedekt met een dik pak sneeuw. Maar ook 's zomers is Hokkaido prachtig: de sneeuw maakt dan plaats voor bloemenvelden en de temperatuur loopt op tot gemiddeld 21 graden overdag. Een regenseizoen (zoals de rest van Japan in juni) kent Hokkaido niet en men wordt hier dan ook niet geplaagd door de klamme vochtige hitte die Tokyo, Kyoto en Kyushu kenmerkt in het zomerseizoen.

Bezoekt u vooral (met huurauto of trein) een of meerdere natuurparken op Hokkaido: Toya of Akan National Park met hun bergen en vulkanische meren, Daisetsuzan National Park, dat 's winters een prachtig skigebied is en in juli/augustus bedekt wordt door de prachtigste bloemenvelden, en/of de Shiretoko Pensinsula, een van de laatste echte wildernisgebieden in Japan! Maar ook de steden van Zuid-Hokkaido zijn de moeite waard, vooral bruisend Sapporo met zijn brede boulevards en fameuze ijssculpturefestival (in februari), als mede Hakodate en Otaru met hun historische, westerse gebouwen die in de 19e eeuw werden bewoond door Amerikaanse en Europese diplomaten.

Het Shiraoi Ainu Museum, (ook Porotokotan genoemd), is een van de betere Ainu Musea op Hokkaido. Ainu cultuur en manier van leven wordt buiten getoond in een reproductie van een klein Ainu dorp en binnen in een gewoon museumgebouw. Verschillende voorstellingen zoals traditionele Ainu dansen, worden de hele dag gehouden. Het Shiraoi Ainu museum is 5 stations ten Oosten van Noboribetsu per lokale trein. Enkele reis duurt ongeveer 30 minuten en kost ca. 350 Yen. Let erop dat er slechts om de 2 uur een trein gaat.



Sapporo Snow Festival

## HOKKAIDO - 5 dagen

met autohuur of railpass op Hokkaido  
(vanaf Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka of elders)

Inclusief:

- Airpass 2 coupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- comfortabele hotels
- 5-daagse Hokkaido Rail pass, onbeperkt gebruik van JR treinen en de meeste JR bussen;

U kunt ook kiezen voor autohuur voor de gehele periode.

### DAG 1 • Vlucht naar Sapporo.

U ontvangt bij aankomst uw vouchers en reisschema van onze gids. U vertrekt per trein naar **Hakodate** (ca. 3 uur) Overnachting Hakodate. Diner incl. Suggesties: bezoek West Old Town, Mt Kakodate Ropeway en de ochtend vismarkt.

**DAG 2 •** Na het ontbijt (incl.) per trein langs een prachtige, schilderachtige route naar Toya Spa (ca. 1,5 uur) gelegen in het Shikotsu Toya National Park

Suggesties: bezoek Lake Toya of wandel uren door het nationale park. Overnachting in **Toya**. Diner en ontbijt incl.

**DAG 3 •** Per trein **Toya - Noboribetsu Spa** (ca. 40 min.)

Suggesties: Marine Park Nics (Aquarium), Traditioneel Berenpark. Overnachting Noboribetsu. Diner en ontbijt incl.

**DAG 4 •** Per trein **Noboribetsu - Sapporo**, (ca. 1 uur)

Suggestie: bezoek Sapporo Odori Park, Mt Okura per kabelbaan en Clock Tower. Overnachting in Sapporo, alleen ontbijt incl.

**DAG 5 •** vrij tot vertrek naar het vliegveld (per trein)

Vlucht naar **Tokyo** of elders.



Sapporo

## HOKKAIDO - 7 dagen

met autohuur of railpass op Hokkaido  
(vanaf Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka of elders)

Inclusief:

- Airpass 2 coupons (zie eerst voorwaarden op inlegvel)
- comfortabele hotels
- autohuur van dag 1 t/m dag 4 en 3-daagse Hokkaido Rail pass op dag 5 t/m 7, gedurende die periode onbeperkt gebruik van JR treinen en de meeste JR bussen;

U kunt ook kiezen voor autohuur voor de gehele periode.

### DAG 1 • Vlucht naar Sapporo.

U haalt uw huurauto op en vertrekt naar Furano. (ca. 2 uur). U overnacht in **Furano**, diner en ontbijt zijn inclusief. Furano and Biei zijn 2 steden in het centrum van Hokkaido, bekend om hun plezierige en pittoreske landschappen. De beste tijd om dit gebied te bezoeken is in juli en augustus wanneer de lavendelvelden in volle bloei staan. In de winter is dit een populair ski gebied.

**DAG 2 •** Per auto naar **Asahikawa** (ca. 1 uur).

Suggesties: Bezoek Asahikawa Zoo, Traditional Art Village. Overnachting Asahikawa, alleen ontbijt is incl.

**DAG 3 •** Per auto naar **Abashiri** (ca. 3 uur).

Suggesties: bezoek het hot springdorp Sounkyo, met zijn prachtige natuur. Een van de grootste attracties van Daisetsuzan is de Japanse setting. Sounkyo, een klein stadje in de Noordoost hoek van het park, is de poort naar Daisetsuzan. Het is weinig meer dan een rijtje winkeltjes, een school en wat hotels binnen de formidabele rotsmuren van de Sounkyo Kloof. Het verblijf hier verschaft een milde introductie tot de zwaarte van de komende tocht in de bergen en laat u kennis maken met de beste accommodaties en met het eten van Hokkaido en Mount Taisetsu en Lake Abashiri. Overnachting Abashiri, alleen ontbijt incl.

**DAG 4 •** Per auto naar **Kushiro** (ca. 2,5 uur)

Suggesties: World Heritage Shiretoko, Kushiro National Park. Lake Mashu. Lake Kushiro. U levert uw auto in. Overnachting Kushiro, alleen ontbijt incl.

**DAG 5 •** Met de Railpass per trein in 1,5 uur naar **Obihiro**.

Suggesties: bezoek Sweetshop, Tokachigawa Hot spring. Overnachting Obihiro, alleen ontbijt incl.

**DAG 6 •** Met de trein ca. 12,5 uur naar **Sapporo**.

Suggestie: bezoek Sapporo Odori Park, Mt Okura per kabelbaan en de Clocktower, het symbool van Sapporo. Overnachting in Sapporo, ontbijt en diner zijn incl.

**DAG 7 •** vrij tot vertrek naar het vliegveld (per trein)

Vlucht naar **Tokyo** of elders.

## Hokkaido Werelderfgoed reis, individueel per bus of huurauto

### SG 100

#### WERELDERFGOED REIS SHIRETOKO EN OOST HOKKAIDO 4 DAGEN (Vanaf Sapporo)

**DAG 1 •** Per bus of huurauto naar het bloemenpark Kami-Furano, beroemd om zijn bloeiende lavendelvelden. Vervolgens naar het landschappelijk mooie Biei no oka en Takushinkan, met prachtig uitzicht op platteland en bloemenvelden. Overnachting in de prachtige plaats Sounkyo, een bergkloof dat de poort vormt tot Daisetsuzan National Park

**DAG 2 •** Per bus of huurauto voor bezichtiging Ginga Ryuusei watervallen, en bezoek Lake Saroma. Tijd om Shiretoko gebied te zien (op Werelderfgoed lijst) en een optioneel boottochtje te maken op de rondvaartboot. Overnachting Utoro, gelegen in dit prachtige Shiretoko Schiereiland park.

**DAG 3 •** Per bus of huurauto naar de Shiretoko Five Lakes, vervolgens Per bus of huurauto naar de beroemde hetebronnen plaats Kawayu spa op Mr Io, daarna bezoek Lake Mashu en naar de Kushiro moeras, het grootste moerasgebied van Japan, met overweldigend natuurschoon. Overnachting in Akanko aan het meer van Akan.

**DAG 4 •** Via het mooie Onneto meer en Ashoro naar Tokaichi Millennium woud. Aan het eind van de dag per bus of huurauto naar Sapporo station of vliegveld. Eind van deze tour.

Graag boeken wij voorafgaand of aansluitend op deze reis een hotel voor u in Sapporo of andere plaats.

# FACULTATIEVE EXCURSIES

Vertrekdagen, kosten, min. aantal deelnemers: zie inlegvel.  
De inhoud en tijd van de excursies kunnen gewijzigd worden, zie inlegvel voor laatste wijzigingen.

## EXCURSIES IN TOKYO

### A010 TOKYO OCHTENDEXCURSIE

Bezoek Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over Tokyo; Bustocht langs het plein voor het Keizerlijke Paleis en door de elektronicawijk Akihabara; bezoek aan **Asakusa Kannon Tempel** in de oude wijk Asakusa; bustocht over de Ginza, de levendigste en meest exclusieve winkelstraat van Tokyo; demonstratie van de parelcultuur in de Tasaki Pearl Galerie.



Asakusa Kannon Tempel

### A020 TOKYO MIDDAGEXCURSIE

U bezoekt het Seaside-top Observatorium op de 40e verdieping van het World Trade Center gebouw, dat u een schitterend panorama biedt over Tokyo. Boottocht over de Sumida-rivier, van oudsher de levensader van Tokyo. Daarvandaan bezoekt u de oudste tempel van Tokyo, de beroemde Asakusa Kannon Tempel in Asakusa, een typische oude volkswijk van Tokyo. De toegangsweg naar de tempel wordt aan weerszijden geflankeerd door talloze winkeltjes met kunstnijverheid, lekkernijen en souvenirs. Vervolgens maakt u een busrit langs het plein voor het Keizerlijk Paleis en over de Ginza, Tokyo's beroemdste winkel- en uitgaansdistrict.

### A070 PANORAMIC TOKYO TOUR, INCL. LUNCH

Excursie waarbij u zowel Meiji Schrijn als Asakusa Kannon tempel bezoekt, eerst gaat u naar de beroemde houten Meiji Schrijn, de grootste houten schrijn van Japan met zijn prachtige park; bustocht langs de Oostelijke tuin van het Keizerlijk paleis of het plein voor het Keizerlijk Paleis; Asakusa Kannon Tempel in de oude wijk van Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol kunst, kunstnijverheid en souvenirs; lunch in een lokaal restaurant, boottocht door de baai van Tokyo en busrit langs de Ginza, Tokyo's meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict.

### A080 EDO-TOKYO DAGEXCURSIE

Bezoek Shiodome nieuw gebied (één van de drie grote zaken-districten van Tokyo) en naburige prachtige Hama Rikyu Park, vroeger bezit van de Tokugawa shogun; daarna per metro naar de beroemde Tokyo Vismarkt in **Tsukiji**; lunch (voor eigen rekening) in één van Tsukiji's restaurants; Hier vindt u de beste, meest verse en goedkoopste sushi van Tokyo. Naast sushi vindt u hier nog veel meer heerlijk vers eten. Daarna per metro naar Edo Tokyo Museum waar u de geschiedenis van Tokyo (oude naam Edo) vanaf 1590 uitgebeeld kunt zien. Fascinerend! Aan het eind van de dag via Odaiba, het nieuwe Tokyo en de Rainbow Brug terug naar uw hotel.



Tsukiji sushi

### A100 DYNAMIC TOKYO, INCL. LUNCH

Bezoek Tokyo Tower voor een spectaculair uitzicht over Tokyo. Vervolgens woont u een theeceremonie bij in de Happon Garden, een traditionele Japanse villa met een prachtige tuin. Na een korte stop op het Plein van het Keizerlijke Paleis barbecue-lunch in het Chinzanso Garden restaurant. Vervolgens rijdt u langs de Diet (het parlamentsgebouw) naar de Sumida-rivier voor een schitterende boottocht door de baai van Tokyo en onder Tokyo's prachtige bruggen door. De boottocht eindigt in Asakusa waar u de Asakusa Kannon Tempel bezoekt in het oude Tokyo met zijn leuke winkeltjes vol met kunst, kunstnijverheid en souvenirs. Via de Ginza, Tokyo's meest exclusieve winkel- en uitgaansdistrict, wordt u naar uw hotel teruggebracht.

### A210 TOKYO SEASIDE MIDDAGTOUR

Boottocht naar Odaiba, bezoek Nationaal museum van techniek en innovatie, boeiend voor jong en Oud.

### A220 DOWNTOWN OUD TOKYO "YANAKA" Wandeleexcursie

Eerst bezoek aan het wereldberoemde Tokyo National Museum in Ueno en daarna naar één van de mooiste oude districten van het oude Tokyo "Yanaka" rondom Nippori en Ueno in het Noordoosten van Tokyo. Deze excursie gaat per metro en te voet. Aan het eind van de excursie gaat u op eigen houtje terug naar uw hotel.



Yanaka

### A250 TOKYO, MODERNE ARCHITECTUUR IN ROPPONGI

(excursie grotendeels te voet)

Bezoek **Tokyo Midtown** gebouwencomplex (waarin o.a. Suntory Art museum, Ritz Carlton hotel en vele prachtige winkels), National Art Centre en Roppongi Hills observatory.

### A320 TOKYO OCHTENDTOUR INCL. LUNCH CRUISE

(op boot symphonisch)

Vanaf Hamamatsucho busstation langs Odaiba naar Edo Museum (Tokyo oud en nieuw), bezoek Tsukiji vismarkt, Hamarikyu Park en lunchcruise door de baai van Tokyo.

### A500 TOKYO AVONDTOUR, INCL. DINER MET GEISHA- VOORSTELLING, (MUKOJIMA GEISHA TOUR)

In het traditionele restaurant Mukojima Japans diner terwijl professionele geisha voor u dansen en zingen. Nette kleding vereist.

### A560 YAKATABUNE DINNER CRUISE TOKYO (AVONDCRUISE, INCL. DRANKJES)

Varen op een nostalgische boot en diner in de haven van Tokyo. U zit op Japanse kussens, er zijn geen stoelen aan boord!

### F550 SUMO TOUR

Met gids per metro naar het Sumo stadion, Kokugikan. Bezoek aan het Sumo museum waarna u een spectaculaire sumowedstrijd meemaakt (plaatsen B-klasse, 1e verdieping = 2e verdieping in het Japans). Een mooie brochure over sumo en een FM uur-radio met commentaar in het Engels zijn inclusief. U gaat na afloop op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

Wilt u na de tour dineren als een sumoworstelaar? Kies dan F550 Sumo Tour gevolgd door Chanko nabe-diner.



Sumo

### A160 TOKYO NIGHTLIFE, INCL. DINER

U begint met een traditioneel Japans diner: Sukiyaki, Tempura of **Sashimi**. Daarna bustocht langs het nieuwe Tokyo in Odaiba (o.a. Fuji TV Building), de prachtig verlichte Rainbow bridge en vervolgens naar Roppongi Hills om vanaf 250 m. hoog een spectaculair uitzicht over de stad te aanschouwen. In dit gebouw bevinden zich ook design winkels, het museum voor moderne kunst en een Japanse tuin.

### F600 MIDDAGEXCURSIE NAAR HET GHIBLI MUSEUM VOOR ANIMATIE.

Met gids per lokale trein in ca. 1 uur naar Mitaka in West-Tokyo. Vandaar per bus verder. Daar bevindt zich het Ghibli museum dat opgezet is door Japans beroemdste regisseur van animatiefilms: Hayao Miyazaki. Hij is de maker van o.a. "Spirited Away", "Princess Mononoke" en "My Neighbour Totoro". Het gebouw is opgezet als een doolhof. "Let's lose our way, together" is dan ook het concept van dit museum.

Na het bezoek aan het museum gaat u per bus naar Kichijoji, het grootste winkelcentrum van west-Tokyo. Hierna per trein terug naar Tokyo Station (ca 1 uur); op eigen gelegenheid terug naar uw hotel.

### TYO-O-CUL 120 MIDDAGCURSUS CULTUUR

Bestaande uit 3 lessen Ikebana-bloemschikken, Theeceremonie en hoe een kimono te dragen in Sogetsu Kaikan

### TYO-O-CUL 220 SUSHI MAKEN (CA. 09.00-13.30 UUR)

Ochtendcursus sushi maken op de beroemde Tsukiji vismarkt in Tokyo. Beziichtiging Tsukiji vismarkt, daarna sushi maken en opeten, een unieke ervaring.

### TYO-O-CUL 300 REALITY MIDDAGCURSUS NINJA OF SAMOERA I WORDEN

Mini cursus inclusief het dragen van ninja-vechter of samoera i kleding. Ook wordt uitleg over de wapens en de levenswijze van de Ninja en samoera i uitgelegd.

### TYO-O-A590 OTAKU MIDDAGTOUR IN AKIHABARA.

Anime-fan? Neem deel aan deze unieke excursie met bezoek Kotobukiya, Tsukumo robot Kingdom, Maid Café Pinafore, Tokyo Anime centrum en Electric town Akihabara, dit alles te voet.



## EXCURSIES IN KYOTO

### N270 KYOTO OCHTENDEXCURSIE

U bezichtigt Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, de feodale heersers van Japan. **Nijo Castle** is beroemd om zijn fraaie interieurs en zijn piepende "Nachttegaal" vloer, die in vroegere tijden moest waarschuwen voor insluipers. Verder bezichtiging van het Gouden Paviljoen (Kinkakuji) en het Oude Keizerlijke Paleis. In het Kyoto Handicraft Center kunt u demonstraties van oude ambachten bekijken, zoals houtsnij-kunst, zwart-wit schilderen (sumi-e), calligrafie, kimono's vervaardigen. Uiteraard zijn al deze producten, naast andere souvenirs, hier te koop. N.B. Op zaterdag, zondag en Nationale feestdagen is het Oude Keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji Tempel, dicht bij het station van Kyoto.



Nijo Castle

### N210 KYOTO OCHTENDEXCURSIE + CRAFT

Als bovengenoemde excursie (N270), vervolgens lunch en daarna Workshop houtsneden maken of cloisonné.

### N280 KYOTO MIDDAGEXCURSIE

U bezoekt de Heian Schrijn, een magnifiek bouwwerk dat sterk is beïnvloed door de Chinese architectuur; de Sanjusangendo tempel met zijn imponerende aantal van 1001 Boeddhabeelden en de Kiyomizu Tempel, gekenmerkt door de 50 m. hoge houten veranda. Het smalle weggetje naar de Kiyomizudera is bezierd met kunstnijverheid- en souvenirwinkeltjes. U vindt hier ook prachtig aardewerk.

### N220 MIDDAGEXCURSIE CULTUUR IN KYOTO

Vanaf het Kyoto Handicraft centre, wandeling over het Filosofenpad, vervolgens maakt u in de oude geishawijk Gion een typische Kyoto stijl Theeceremonie "Kano-Shojuan" (gezeten op stoelen) mee in een speciale Theekamer. Daarna bezoek aan het oude geishahuis Kanikakuni, waar u een glimp kunt opvangen van het leven van de Maiko en geisha's in vroegere tijden en nu. Hier worden de indrukwekkende kimono's van de geishawereld aan u getoond en krijgt u de gelegenheid zich in een Maiko- kimono te hullen als u dat wilt.

### N260 KYOTO SPECIAL NIGHT TOUR

Japanse Theeceremonie in het traditionele Gion district in Kyoto. Japans diner in een traditionele Japanse herberg; vervolgens wandeling door de oude straten van Gion. Daarna bezoek aan Kyoto's Culturele Centrum "Gion Corner" voor demonstratie van traditionele Japanse kunsten (o.a. dans, bloemschikken, verdedigingssporten e.d.).

### N400 MAIKO NIGHT EXCURSIE

We beginnen met een fantastisch Kyoto-stijl **kaiseki diner** en maken daarna een traditioneel optreden van Maiko (leerling Geisha)- danseressen mee.

Maiko leren het vak nog en worden pas op hun 25e echte geisha. Tot die tijd zijn hun gezichten wit geschminkt om aan te geven dat ze leerling-geisha zijn.

### N240 WANDELEN IN SAGANO, ARASHIYAMA (west-kyoto)

Per lokale trein met gids naar **Saga-Arashiyama** station. Dit pittoreske groene gebied was ooit de speeltuin van de aristocratie van Kyoto. Het is nog altijd een prachtig gebied om je uit de stadse drukte terug te trekken. U bezoekt de Zentempel Tenryuji, wandelt door een van de 3 mooiste **bamboebossen** van Japan naar Sagano en bezoekt daarna Jojakkoji Tempel. Vervolgens via de Togetsukyo bridge terug naar Saga-Arashiyama Station. Per trein terug naar Kyoto station.

### KYOTO-HOZU BOOTTOCHT HOZU RIVER

Een van de leukste excursies voor jong en oud, die u zich nog lang zult herinneren. Vanaf Kyoto Station per lokale trein en daarna vanaf Arashiyama/ Saga station (in West Kyoto) met de Torokko- toeristentrein door een schitterend berg- en rivierlandschap naar Kameoka op het platteland nabij Kyoto. De tocht per trein duurt 20 minuten. Daarna terug naar Kyoto via een opwindende maar ongevaarlijke 12 km lange boottocht stroomafwaarts langs de stroomversnellingen van de Hozurivier, helemaal naar Kameoka naar Arashiyama in West-Kyoto. De boottocht duurt circa 1,5 - 2 uur. Deze leuke excursie is zo in trek dat de Torokko trein zeer vroeg gereserveerd moet worden. De Hozu River boottocht kan niet van tevoren gereserveerd worden, maar in drukke tijden gaan er extra boten. U hoeft niet avontuurlijk ingesteld te zijn; de stroomversnellingen zijn nergens gevaarlijk. Na terugkomst kunt u het mooie Arashiyama (vooral de **Tenryuji Zentempel** en de Jojakkoji tempel zijn prachtig) en het Sagano gebied met zijn mooie Bamboebossen gaan bekijken. Vanuit Arashiyama kunt u per bus in ca. 30 minuten terug naar het centrum van Kyoto. Per trein duurt het ca 15 minuten naar Kyoto Station.



Tenryuji Zentempel

### N700 "TOEI- MOVIELAND" MIDDAGEXCURSIE-NAAR SAMOERAI FILMDORP

Excursie per bus vanaf het New Miyako hotel achter Kyoto Station naar dit beroemde filmdorp, waar oude Samoerai-films nog echt worden opgenomen en complete oude dorpen zijn nagebouwd! Een uniek uitstapje voor jong en oud!

### N800 MIDDAGEXCURSIE "SWEETS MAKING" IN KYOTO

Van ca. 11.00-17.00 uur. Kyoto is beroemd om haar fantastisch uitzienende zoetigheden. Deze smaken niet alleen voortreffelijk maar zien er uit als echte kunstwerkjes, een streling voor het oog. U kunt leren de beroemde "Yatsushashi" zoetigheden te maken. U begint met u een typisch Kyoto stijl Kaiseki-lunch. Daarna leert u in de werkplaats van Izutsu Hompo de heerlijke Yatsushashi te maken. De middag eindigt met een bezoek aan de Nishiki Markt in Kyoto.

## 4 EXCLUSIEVE BEZOEKEN IN KYOTO

Om dit bezoek te regelen, dient u indien mogelijk drie data op te geven en al uw personalia om toestemming te krijgen van de keizerlijke hofhouding, die bezoekers slechts in beperkte mate toelaat tot de Villa en de tuinen. Het bezoek is exclusief vervoer van/naar de Villa. Er is uitleg in het Japans en een stencil in het Engels. U gaat er op eigen gelegenheid heen.

### KYO-TUIN 1 KATSURA VILLA, KYOTO

De oude Keizerlijke Villa, beroemd om zijn schitterende tuin en traditionele architectuur.

### KYO-TUIN 2 SHUGAKUIN IMPERIAL VILLA

Bezoek Shugakuin, Keizerlijke Villa, met zijn grote vijvertuin.

### KYO-TUIN 3 MOSTEMPEL (kokedera)

Bezoek Kokedera (Mostempel, officieel Saihoji geheten). De naam zegt het al, een tempel beroemd om zijn unieke mostuinen. Toestemming is nodig van de tempelautoriteiten.

### KYO-TUIN 4 HET OUDE KEIZERLIJKE PALEIS (kyoto-gossho)

Ook voor dit prachtige oude paleis is speciale toestemming nodig.

In de Kyoto Morning Tour is (o.a.) bezoek aan dit paleis inclusief. Hier kunt u zien hoe de keizerlijke familie woonde tot 1868. De huidige keizerlijke residentie is het paleis in Tokyo, dat tot 1868 het paleis van de shogun-heersers was.



Kyoto Gossho

## EXCURSIES VANUIT KYOTO

### N110 KYOTO EN NARA DAG TOUR, INCL. LUNCH

's Ochtends bezichtiging Nijo Castle, eens het familiepaleis van de Tokugawa Shogun, tot 1868 de feodale heersers van Japan; verder de Kinkakuji het Gouden Paviljoen; het Oude keizerlijke Paleis (op zaterdag, zondag en nationale feestdagen is het Oude keizerlijke Paleis gesloten, u gaat dan naar de Higashi Honganji tempel). Eenvoudige lunch in het Kyoto Handicraft Center, waar u uw ogen uitkijkt. Vele traditionele kunst en Oude Ambachten worden er in praktijk gebracht en natuurlijk kunnen alle producten gekocht worden.

Na de lunch bezoek aan Nara met bezichtiging Todaiji Tempel met zijn Grote Boeddha in het hoogste houten gebouw ter wereld; verder bezichtiging van de kleurrijke Kasuga Schrijn met zijn duizenden lantaarns; daarna bezoek Nara Hertenpark, waar de herten vrij rondlopen. Ze zijn dol op stroopwafels, waarvoor ze u bedanken door driemaal met hun kop voor u te buigen! Tot slot volgt een rit over het platteland terug naar Kyoto.

### N310 NARA MIDDAGEXCURSIE

Bezoek Todaiji Tempel met de Grote Boeddha, in het hoogste houten gebouw ter wereld; het Nara Hertenpark waar herten vrij rondlopen. Ze zijn dol op stroopwafels, waarvoor ze u bedanken door driemaal met hun kop te buigen! Verder bezichtiging van de kleurrijke Kasuga-schrijn met zijn duizenden lantaarns. Tot slot voert de busrit u over het platteland terug naar Kyoto.

### N500 ENRYAKUJI TEMPLE MT HIEI MET ZEN MEDITATIE

Net ten Noordoosten van Kyoto torent hoog boven de stad uit Mt Hiei waar het enorme Zen Boeddhistische (Tendai sekte) Kloostercomplex Enryakuji sinds 788 is gevestigd. Omringd door enorme cipressen baant onze bus zich een weg ernaartoe tussen de vele aapjes door die ons de doorgang te versperren. U bezoekt een aantal tempels van dit klooster en 's middags neemt u deel aan de Zen meditatie.

#### **K100**

##### **DAGEXCURSIE NAAR HIMEJI EN SAKEBROUWERIJ**

Vanuit Kyoto of Osaka.

Per Shinkansen naar Himeji waar u het prachtige White Heron's Castle (Witte Reiger Kasteel) bezoekt. Vervolgens bezoek oude Sakebrouwerij + sakemuseum. Sake proeven hoort erbij! Lunchkosten niet incl. Per trein terug naar Kyoto of Osaka.

#### **K130**

##### **PRIVÉ EXCURSIE NAAR MIHO MUSEUM**

##### **NABIJ SHIGARAKI (ochtend of middag)**

Vanuit Kyoto of Osaka. Ochtend- of middagexcursie. (ca. 1 uur vanaf Kyoto). Bezoek aan het prachtige, moderne Miho museum van architect Pei, uitgehouwen in de bergen. Beroemd vanwege haar collectie van Westerse en Japanse kunst. U wordt niet begeleid door een gids. U hebt deze ochtend of middag alleen een Engels sprekende chauffeur. Deelnemers die vanuit Osaka komen krijgen een treinkaartje voor de terugreis Kyoto-Osaka.

#### **M300**

##### **ISE - TOBA PARELEILAND DAGEXCURSIE**

Per trein door een prachtig bergachtig landschap naar Toba naar het Ise-Shima National Park; bezoek Mikimoto parelindustrie met demonstratie van parelduiksters; seafoodlunch (op verzoek vlees) in het Toba Hotel; over het schitterende rustieke platteland vervolgt u de reis naar Ise voor een bezoek aan de serene heiligdommen van de beroemde Shinto Schrijnen van Ise, de Ise Jingu Schrijnen. Aan het eind van de dag per trein terug naar Kyoto.

#### **N600**

##### **DAGEXCURSIE OUDE JAPANESE GESCHIEDENIS.**

Kyoto - Nara - Asuka - Kyoto, grotendeels te voet.

Per trein van Kyoto naar Kashihara Schrijn Station. Bezoek Takamatsuzuka Wall Painting Museum nabij Asuka, daarna Ishibutai Tumulus. Lunch. Vervolgens bezoek Nara Prefecture complex van de Manyo Culture en de Asuka Tempel in Nara. Tegen de avond per trein terug naar Kyoto.

#### **S1**

##### **DAGEXCURSIE NAAR HIROSHIMA EN MIYAJIMA ISLAND**

Per Shinkansen Superexpress van Kyoto naar Hiroshima.

U bezoekt hier het Vredespark met Atoombom museum. Tevens is er een uitstapje naar het eiland Miyajima, één van de drie mooiste landschapsgezichten van Japan. Bezoek kleurrijke Itsukushima Tempel, met de bekende rode Torii-poort die 160 meter in zee staat en waarmee de heiligheid van de onbegaanbare zee wordt benadrukt. Aan het eind van de dag per Shinkansen terug naar Kyoto.



Miyajima Island

#### **S-2**

##### **INLAND SEA TOUR 2 DAGEN.**

##### **HIROSHIMA-MIYAJIMA ISLAND -KURASHIKI, 2 DAGEN**

DAG 1 • Per Shinkansen Superexpress van Kyoto naar Hiroshima. U bezoekt hier het Vredespark met Atoombom museum. Tevens is er een uitstapje naar het eiland Miyajima, dat één van de drie mooiste landschapsgezichten is van Japan. Bezoek kleurrijke Itsukushima Tempel, met de bekende rode Torii-poort die 160 meter in zee staat en waarmee de heiligheid van de onbegaanbare zee wordt benadrukt. Overnachting in Hiroshima

DAG 2 • Per Shinkansen naar Kurashiki. Deze oude stad biedt de toerist een groot aantal goed geconserveerde gebouwen en musea. Bezoek Ohara Museum of Art en Kurashiki Folkcraft Museum. Na de lunch in het Kurashiki Kokusai Hotel vervolgt tour, per lokale trein met spectaculair uitzicht over de Seto Ohashi Bridge naar Okayama waar u de beroemde Korakuen tuinen bezoekt. Deze tuinen stammen uit 1700 en vormen één van de drie mooiste landschapstuinen van Japan. Aan het eind van de tour reist u per Shinkansen Superexpress terug naar Kyoto.

#### **KVINH**

##### **FREE PLAN KYOTO-HIROSHIMA,**

##### **2 DAGEN VANAF KYOTO OF OSAKA.**

DAG 1 • Vertrek Kyoto - naar Hiroshima tussen 08.30-09.00 uur, op eigen gelegenheid maar met gereserveerde plaatsen per Nozomi Shinkansen. 1 overnachting in naar keuze 1e klas of de luxe hotel.

DAG 2 • Hiroshima - Kyoto of Osaka tussen 18.30-19.00 uur. Aankomst tussen 20.00-21.00 uur. Verlenging hotel in Hiroshima mogelijk tegen zeer speciaal tarief.

#### **L300 / L400**

##### **KYOTO-TOKYO VIA DE JAPANESE ALPEN, 3 DAGEN**

L 300 = Kyoto - Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Tokyo

L 400 = Kyoto - Takayama - Shirakawago - Kanazawa - Kyoto

DAG 1 • Per Nozomi Shinkansen naar Nagoya en vandaar per sneltrein naar Takayama. We bezoeken Takayama, waar oud en nieuw goed gecombineerd zijn. Bezoek Kusakabe Museum, waar kunst en kunstnijverheid uit deze streek tentoongesteld zijn en bezoek Yatai Kaikan-gebouw, waar de kleurrijke praalwagens van de Festivals van Takayama staan te pronken. Verder de traditionele straat van Takayama "San Machi".

DAG 2 • Bezoek aan de unieke markt aan de Miyagawa-rivier, waar boeren uit de omgeving hun producten te koop aanbieden. Daarna volgt een busrit door het pittoreske landschap via Lake Miboro naar Shirakawago district met bezoek Toyama huis, een kenmerkend huis voor deze streek gebouwd in 1827. Net als de boerderijen in Ogimachi, samen met het eerder bezochte Tsumago één van de weinige plekjes in Japan waar de historie nog in volle glorie te zien is, een dorp met oude rieten boerderijen met hun typische "gassho-zukuri" daken, vrij vertaald "in gebed gevouwen handen"-daken. Vervolgens gaat u in het naburige Gokayama een demonstratie van het originele Japanse papier maken zien en mag u ook zelf aan de slag. Tegen de avond naar Kanazawa, overnachting aldaar.

DAG 3 • Bezoek aan het "Kenrokuen"-park, één van de 3 beroemdste landschapsparken van Japan. Verder bezoek Kutani aardewerk kiln, en bezoek van de oude geishawijk en samurai-huizen in het Nagamachi district. Per trein terug naar Kyoto (L 400) of naar Tokyo (L 300)

#### **EXCURSIES VANUIT FUKUOKA (Kyushu)**

#### **HG800**

##### **NAGASAKI EN IMARI 5 DAAGSE TOUR**

Route: Fukuoka - Karatsu - Imari - Okawachiyama - Nagasaki-Deshima - Unzen National Park - Nagasaki

DAG 1 • aankomst Fukuoka, hele dag vrij ter beschikking, overnachting in hotel in Fukuoka, nabij Hakata station

DAG 2 • Per bus naar Karatsu, bezichtiging kasteel, daarna naar Arita, bezoek Arita Porselein park en Nabeshima pottenbakkers in Okawachiyama, prachtig tot voor kort verborgen pottenbakkersdorp nabij Imari. Vervolgens Kakiemon pottenbakkerswerkplaats, overnachting Fukuoka

DAG 3 • Per trein naar Nagasaki, bezoek Chinatown, Confucius schrijn, Hollandse helling, prachtige Glover Garden met magnifiek uitzicht over de baai van Nagasaki, en vervolgens de Oura Katholieke kerk. Overnachting Nagasaki

DAG 4 • bezoek Dejima, het schiereiland waar de Nederlanders tussen 1638 en 1868 als enige buitenlanders in Japan ver-

bleven. Het is weer helemaal in volle glorie als vroeger opgebouwd. Daarna bezoek atoombommuseum. In de middag naar Unzen National park, bezichtiging hot springs midden in de bergen, per kabelbaan naar Nita hoogtepunt en tijd om in dit prachtige berglandschap rond te wandelen. Tegen de avond terug naar Nagasaki, overnachting aldaar.

DAG 5 • vervoer naar station of vliegveld, einde van de reis

#### **HG810**

##### **MT ASO EN KAGOSHIMA 5 DAAGSE TOUR**

DAG 1 • aankomst Fukuoka, hele dag vrij ter beschikking, overnachting in hotel in Fukuoka nabij Hakata station.

DAG 2 • per bus over de prachtige Kyushu Expressway naar het Aso gebied, bezoek Shirakawa bron en daarna per bus de Aso krater op, het laatste stukje per kabelbaan. Hier kunt u heerlijk wandelen en genieten van het magnifieke uitzicht over deze beroemde vulkaan en omgeving. In de late middag terug naar Fukuoka, overnachting aldaar.

DAG 3 • Per sneltrein van Fukuoka naar Kagoshima, bezichtiging van de mooie Chiran samoerai residenties. Per bus naar Lake Ikeda, per bus naar de Kaimondake berg en vervolgens naar Nagasaki bana, waarbij de prachtige natuur in deze bergachtige streken u zal bekoren. Overnachting in Ibusuki, een resortplaats aan de kust van Zuidoost Kyushu.

DAG 4 • Per bus naar het oude dorp Amami no Sato waar u de kans krijgt lokale Kagoshima producten te bereiden. Vervolgens per bus naar de haven van Kagoshima en boottocht naar het beroemde eiland Sakurajima ten zuiden van Kagoshima. Na de boottocht terug per bus naar 1 van de mooiste tuinen van Kyushu: Senganen Garden, ooit het bezit van een feodale heersers. Overnachting in Kagoshima.

DAG 5 • Transfer naar Kagoshima Airport of station, einde van deze mooie reis.

#### **OSAKA**

#### **P710**

##### **OSAKA MIDDAG-WANDELEXCURSIE VANAF OSAKA**

U brengt een bezoek aan Osaka Castle, gebouwd door de beroemde shogun Toyotomi Hideyoshi, daarna boottocht over de rivier Okawa in Osaka met uitzicht op vele historische gebouwen.

#### **KVJAR12**

##### **ONSEN ERVARING IN ARIMA-SPA**

Prachtig gelegen in de bergen nabij Kobe en Osaka.

2 dagen/1 nacht, vanuit Osaka, per bus, ca 30 min. U reist op eigen gelegenheid naar 1 van de oudste en beroemdste spa's van Japan. Overnachting in een prachtige Japanse-stijl kamer in het fraaie, luxe ryokan-hotel "Hyo Koyokaku" incl. diner en ontbijt. Verlenging tegen speciaal tarief mogelijk.

#### **HIROSHIMA**

#### **S-0**

##### **VANUIT HIROSHIMA**

Dagexcursie (ca 10.40-18.00 uur) Miyajima en Hiroshima. Bezoek mooie Itsukushima schrijn met zijn poorten in zee op het schilderachtige eiland Miyajima, vervolgens Verzet monument en Atoombom museum op Hiroshima.

#### **NAGOYA**

#### **NG130**

##### **CORMORANT NIGHT FISHING TOUR GIFU**

Vanaf Nagoya Met gids per trein naar Gifu.

Avondtour vanaf een verlichte praalboot waarbij u kunt zien hoe met behulp van aalscholvers vissen worden gevangen. Een schitterend schouwspel. Per trein en gids terug naar Nagoya.

## VERLENGINGEN IN JAPAN

Behalve de facultatieve excursies, kunnen de volgende suggesties (mits meteen opgegeven bij de Tour-boeking) door Tozai worden ingebouwd in uw programma, als invoeging of als verlenging. Tozai kan voor u vervoer regelen en accommodatie met overnachting in naar keuze hotel, Ryokan of Minshuku. Uiteraard kunt u ook proberen het ter plekke zelf te regelen, maar als u opziet tegen het taalprobleem of vreest dat alles volgeboekt zal zijn (wat helaas vaak voorkomt) dan kunt u het beter van tevoren bespreken.

N.B. Tozai stelt als voorwaarde dat de overnachting voorafgaand aan een reservering van trein of excursie gereserveerd dient te worden.

U vindt eerst de suggesties voor Tokyo en Kyoto, daarna de andere plaatsen in alfabetische volgorde.

### TOKYO EN OMGEVING

Verleng uw verblijf in Tokyo en bezoek een van de vele woningen, die zo groot zijn dat u er verdwaaft! Naast een gigantisch assortiment hebben ze tevens allemaal een verdieping met restaurantjes en een zeer grote supermarkt in de kelder. Bekende woningen zijn bijv. Isetan in de wijk Shinjuku (centrum west Tokyo) of Matsuzakaya op de Ginza (hartje Tokyo). Bezoek verder een van de vele prachtige musea en natuurlijk de oudste wijk van Tokyo, Asakusa, waar u nog oude straatjes, tradities en sfeervolle restaurants en winkeltjes vindt.

### DAGTRIP POTTENBAKERSDORP MASHIKO

Met de trein naar Utsunomiya (er rijdt een Shinkansen Bullet-trein) en daarna met de bus naar het pottenbakkersdorpje Mashiko ten noordoosten van Tokyo. (totaal plm. 1,5 uur gaans) Hier vindt u vele pottenbakkers met Mashiko-yaki, het donkerbruine aardewerk waarom Mashiko wereldberoemd is geworden. Bezichtig hier ook het prachtige keramiek Museum gewijd aan het werk van Hamada Shoji afkomstig uit Mashiko.

### DAGTRIP OKUTAMA

Okutama is een schitterend berggebied ten Westen van Tokyo. Ongerept berglandschap, typische boerendorpjes en barbecue restaurantjes. Per lokale trein naar Mitake, bezoek er de Gyokudo Art museum (beroemd om zijn Japanse schilderijen en Zen rotstuin). Wandel daarna 30 minuten langs de Tama rivier. Bezoek Sawano Museum van traditionele Japanse haardracht. Bezoek een van de oudste sake brouwerijen om brouwproces te zien en te proeven. Terug per lokale trein naar Shinjuku - of Tokyo Station. Wilt u hier overnachten? Vraagt u Tozai een overnachting in het (eenvoudige) gastenverblijf van de Shinto-schrijn op Mount Mitake nabij Okutama te reserveren! Uiteraard zijn er ook comfortabele ryokan, maar die zijn niet zo mooi gelegen als de tempel.

### DAGUITSTAPJE KAMAKURA

(Zie ook de georganiseerde Excursie F900 'Kamakura Dag excursie'). Vanaf Tokyo Station kan dat met de Japan Railways. Met uw folder over de bezienswaardigheden in Kamakura gaat u op stap. Natuurlijk bezoekt u de Grote Boeddha (12 m hoog) en wandelt u in de prachtige parken in Kamakura. Bezoekt u tevens de fraaie Zen tempels als Engakuji-Tempel, Tokueji-tempel, bijnaam "Bloementempel" - en Kenchoji-tempel gelegen temidden van cederbomen. Deze tempels met hun prachtige tuinen zijn de moeite waard net als de Shinto-schrijn Tsurugaoka Hachimangu met toegangswegen vol azalea's en in april/mei kersenbloesems. Overnachting in hotel of ryokan mogelijk. In



Top ryokan, nabij Kyoto

het nabijgelegen Zushi kunnen we een prachtige, comfortabele en niet-dure ryokan voor u boeken, met een schitterende tuin.

### KYOTO EN OMGEVING

Kyoto Light up. Bezoekt u de spectaculair verlichte Kodaiji tempel, Maruyama Park en Kiyomizu Tempel. U kunt hier genieten van de prachtige felrode herfstkleuren van de Momiji (esdoorn) in de tuin van deze mooie tempels en dit prachtige park. Ze liggen allemaal in hetzelfde gebied.

### MT. YOSHINO KERSENBLOESEM

Het kleine bergdorp Mt Yoshino ligt in het berggebied ten zuiden van Kyoto.

Eens was het een toevluchtsoord voor ascetische boeddhisten. Nu is het vooral bekend vanwege de prachtige kersenbloesems die op de hellingen bloeien.

### Hoogtepunten Mt Yoshino:

Kinpusenji Tempel, die werd gebouwd in de Asuka periode (550-710 na Chr.) door de legendarische asceet Ennogyoja als trainingscentrum voor de Shugendo school. Zaodo, de hoofdzaal, is gebouwd in de stijl die pas in de latere Muromachi periode in zwang zou raken en is, na de Daibutsuden (Grote Boeddha) van de Todaiji tempel, het grootste houten gebouw van Japan.

Yoshimizu schrijn: Deze (schrijn) fungeerde zowel als "doorgangspaleis" van keizer Godaigo als ook schuilplaats van Yoshitsune, de tragische held uit de Genji familie, die zich hier voor zijn broer Yoritomo verborgen hield. Aan het eind van de 16e eeuw hield de beroemde shogun Toyotomi Hideyoshi hier nog een spectaculaire "O-hanami" (kersenbloesemfeest).

Gewoonlijk begint de kersenbloesem te ontkiemen aan de bomen onderaan de berg. Daarna bloeien de bomen halverwege de berghellingen pas. Dit geleidelijke bloeien wordt Shimo senbon, naka senbon genoemd. Letterlijk: "Onderaan 1000 bomen, in het midden 1000 bomen"

### MT. HIEI EN LAKE BIWA

Uitstapje naar Mount Hiei, nabij Kyoto. Schitterende bergen, spectaculair uitzicht, straten vol met tamme, uiterst brutale aapjes, fraaie Enryakuji Tempel midden in een cederwoud. Vanaf Kyoto Station gaan er frequent bussen op en neer naar Mt. Hiei voor een korte, schitterende bergtocht.

Tevens zijn er diverse treinverbindingen, (met overstap), vraagt u het TIC-Kyoto (Tourist Information Center in het Kyoto-Stationsgebouw) om details. Een pittoreske route is per trein naar de westoever van Lake Biwa te gaan en vandaar per kabelbaan naar Mt. Hiei. Boottochten over Lake Biwa zijn er ook, o.a. vanaf het aardige stadje Hikone (Oostkust Lake Biwa).

Reist u via Hikone, bezoek dan beslist Hikone Castle, dat prachtig boven Lake Biwa uit torent. Het is één van de mooiste kastelen van Japan samen met het kasteel van Himeji.

### KYOTO

Verleng uw verblijf in Kyoto en bezoekt u de TIC-Kyoto (het verkeersbureau van Kyoto, in het stationsgebouw van Kyoto Station), die steeds alle informatie heeft over wat er in Kyoto te doen is. Een aanrader is een bezoek aan de Rotstuin van de Ryoanji Zentempel of Nanzenji Tempel met zijn mooie tuinen (vroeger was deze tempel een paleis); vóór Nanzenji tempel vindt u de beste tofu- (tahoe) restaurants van Kyoto. Of bezoekt u de gezellige antiekmarkten in Kyoto. In Noord-Kyoto vindt u deze bij de Kitano Tenmangu Schrijn (op de 25e van elke maand), en bij de Toji tempel vlakbij Kyoto Station op de 21e van elke maand. Op de antiekmarkten vindt u o.a. kunst, kunstnijverheid, antiek en goedkope 2e hands kimono's!

### KYOTO, "EIGA-MURA" - FILMDORP

Op plm. 1 uur afstand van centrum Kyoto met de trein (JR trein naar Hanazono Station en vervolgens nog een kwartier lopen, of 30 minuten per taxi vanaf Kyoto) is het Eiga-mura, een film-dorp, waar oude Samoerai-films worden opgenomen en complete oude dorpen zijn nagebouwd! een uniek uitstapje. Zie ook de middagexcursie (facultatieve excursies)!

### NARA

(Zie ook de georganiseerde excursie N310 "Nara Middag tour" bij de facultatieve excursies).

Uitstapje naar Nara, 45 minuten per trein vanaf Kyoto. Bezoekt u o.a. Todaiji Tempel met zijn reuzen Boeddha 15,5 m hoog), Kofukuji Tempel, Kasuga Schrijn met zijn kleurige lantaarns en het Hertepark van Nara met zijn vele tamme herten. Tozai kan hotels, minshuku of ryokan voor u reserveren.



Nara

## VERLENGING MET CHINA

Wanneer u China in uw reisplan opneemt, kunt u vanuit Japan of vanuit Hongkong naar China vliegen. Tevens gaat er elke week een boot vanaf Osaka of Kobe naar Shanghai, deze overtocht duurt twee dagen.

### CHINA STOPOVER: PEKING OF SHANGHAI CITY SPECIAL

In aansluiting op of voorafgaand aan uw Japan-reis kan Tozai in bijna alle Chinese steden een individueel stopover-programma voor u regelen. Op verzoek sturen wij u de Tozai China-brochure.

### HONGKONG CITY SPECIAL

Als verlenging op uw Japan-Tour regelen we graag een stopover voor u in Hongkong. Keuze uit toeristenklasse, comfortabele of 1e klas hotels. Vervoer van en naar de luchthaven is voor u geregeld en ook 1 stadsexcursie. Op verzoek regelen we meer excursies voor u, zoals bijv. Een dinerexcursie door de haven in een jonk of cruiseschip, een dagexcursie Lantau Island, Macau of zelfs een korte trip naar Canton of Guilin in China, wat u maar wilt!

## VERLENGING MET THAILAND OF MALEISIE

### THAILAND STRANDVAKANTIE

Ook een stopover in Bangkok met verblijf in een hotel van uw keuze is voor of na uw Japan-programma te bespreken. Inclusief transfers van en naar het vliegveld en één of meerdere excursies. Gaat u liever naar Huahin, Ko Samui of Phuket? Of naar het prachtige eiland Langkawi in Maleisië? Uiteraard regelen wij daar een soortgelijk arrangement voor u.

## COMBINATIES

### COMBINATIES MET OVERIGE TOZAI PROGRAMMA'S

Zoals u van Tozai Travel kunt verwachten, kunt u uw reisprogramma geheel naar wens samenstellen, u als reiziger maakt immers uit wat u wilt zien, waar u naar toe wilt en wanneer. Naast de reisbestemming Japan, is Tozai specialist in reizen door China en met de Trans Siberië Express.

Combineer daarom uw droomreis naar het Verre Oosten met een van de routes die Tozai biedt. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van speciale stopover-arrangementen of tussenstops in vrijwel alle Aziatische hoofdsteden. U kunt uw Japan-reis starten met een treinreis per Trans Siberië Express, via Mongolië en per boot naar Japan reizen of u kunt vanuit Japan op de heen/terugweg deelnemen aan een China Tour van 4 tot 25 dagen. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Begint het u te duizelen? Geen nood, want bij Tozai adviseren wij u graag persoonlijk over de beste combinaties. Uitgebreide informatie vindt u in de brochures "Trans Siberië Express" en "China-Tours"; verder heeft Tozai een programma "Stedenarrangementen Azië".

## HONSHU, het hoofdeiland van Japan

### AMANOHASHIDATE

Eén van de drie mooiste uitzichten ('landschapswonderen') van Japan.

Wandel de landtong van ca. 3,5 km bezaaid met pijnbomen en prachtige strandjes af en neem daarna stoeltjeslift of bergtreintje naar boven voor een panorama over de landtong. Hierboven vindt u tevens een uniek wandelgebied.

Suggestie: Dagexcursie naar het schiereiland Tango (helaas met alleen Japans sprekende gids) met bezichtiging van het prachtige op palen gebouwde vissersdorp **Ine**. Daarna bezoekt u een zandmuseum met heus zingend zand! Verder langs schilderachtige kliffen en baaien, eindigend in de mooie onsen-plaats Kinoshiki. Alle toeristen lopen hier in yukata(katoenen kimono) over straat. De bus gaat terug naar Amanohashidate maar u kunt hier desgewenst in één van de vele onsen-ryokan of minshuku overnachten en de volgende dag doorreizen naar Tottori of Matsue of terug naar Amanohashidate.



Amanohashidate

### HAGI EN TSUWANO

Op het uiterst-westelijke puntje van het hoofdeiland Honshu. Mooie oude stadjes, waarvan Tsuwano de mooiste is, middeleeuwse sfeer, bezienswaardigheden: de restanten van Hagi Castle en de pottenbakkers met Hagi-aardewerk. Hagi heeft verder een mooi strand.

In Tsuwano trekken duizenden karpers in de vijvers en in de smalle grachten uw aandacht; verdere attracties in Tsuwano: Inari-jinja schrijn en de oude stoomtrein die tussen Tsuwano en Ogori rijdt. Tsuwano staat bekend om zijn mooie hot springbaden.

### HAKONE

Vanaf Tokyo-Shinjuku in 1,5 uur met de mooie Odakyu-trein (privé-spoorlijn) naar Hakone-Yumoto of met de Shinkansen-superexpress van Japan Railways van Tokyo-Station naar Odawara en dan plm. 40 minuten per bus naar Hakone. Odakyu Spoorwegen heeft o.a. een 2 en 3 daagse Hakone Free Pass voor bus, boot, kabelbaan en bergtreintjes in dit gebied die via Tozai te bestellen zijn of door uzelf in Tokyo-Shinjuku of Odawara station gekocht kan worden. Verlengen in Hakone zelf kan uiteraard als uw Tozai-tour u daar al brengt. Bezoekt u het Nationale Park van Hakone/Fuji of maak een mooie boottocht over het meer van Ashi. In de onmiddellijke nabijheid van Hakone liggen aan het meer de Spa's Moto-Hakone en Hakone-machi, waarvandaan de boottochten over Lake Ashi beginnen. Ook een bezoek aan de oude verdedigingspost van Tokyo (dat voor 1868 Edo heette) in het Oude Hakone is interessant. Leuk is ook Hakone-Yumoto, waarvandaan u met een bergtrein omhoog kunt reizen naar Miyunoshita, een beroemde Spa met vele hete bronnen, tevens een schitterend wandelgebied, evenals het nog hoger gelegen Gora, eindpunt van de tandradbaan. Van hier kunt u verder met een kabelbaan de berg So-unzan op. Of bezoekt u Gora Park, het grootste rotsenpark in de Oriënt of wat dacht u van het Openlucht Museum voor beeldende Kunsten "Chokoku-no-Mori" of neemt u een bus naar het historische Sengokubara Spa een hete bronnenplaats middenin in het bergwoud in het Nationale Park Fuji-Hakone.

### HIMEJI

Ten westen van Kyoto, tussen Kyoto en Okayama, ligt Himeji; in deze stad vindt u **Himeji-Castle**, het mooiste kasteel van Japan. Zeer geschikt als Dag uitstapje vanuit Kyoto of als onderbreking op de reis naar Hiroshima/Miyajima.



Himeji-Castle

### KAMIKOCHI

Spectaculairste plek met de hoogste pieken van de Japanse Alpen; o.a. Mount Yaridake, de Matterhorn van de Japanse Alpen. Ideaal wandelgebied met een onnoemelijk aantal trekkers en wandelpaden; overal spectaculaire uitzichten met de imposante bergen als achtergrond. Geliefd bij Japanners, dus heel vroeg reserveren, zelfs 8 á 9 maanden van tevoren is niet te vroeg!

### KANAZAWA

Noordwest Japan, aan de kust. Als verlenging in de Minshuku-B route of als verlenging vanuit Kyoto, dan wordt een 2 of 3-daags verblijf aangeraden. Bezienswaardig is het oude geishadistrict, waar u het Shima Geisha-House kunt bezichtigen; het beroemde Kenrokuen-park, bekend als één van de 3 mooiste parken van Japan, waarin u landschapsarchitectuur, theehuizen etc. vindt. Vroeger was het de buitentuin van Kanazawa Castle, waarvan nu alleen nog de Ishikawa Gate bestaat. Verder kunt u oude samoeraihuizen bezoeken.

### KURASHIKI

Nabij Okayama gelegen middeleeuws stadje met oude, gerestaureerde huizen en grachten. Geschied als daguitstapje vanuit Kyoto of als toevoeging op de reis naar Hiroshima/Miyajima. Goed te combineren met een bezoek aan Okayama waar u één van de 3 beroemdste parken van Japan vindt: het Korakuen-Park. Overnachting in Okayama of Kurashiki aangeraden.

### MATSUE

Pittoresk gelegen aan de Noordwest kust van Honshu tussen een meer en een lagune. Bezichtig u Matsue Castle, oude samoerai huizen en het Museum van Lafcadio Hearn, schrijver van beroemde mythen en sagen, nog steeds erg populair in Japan. Verder in het nabijgelegen dorp Yasugi het prachtige Adachi Museum van Moderne kunst met een adembenemend mooie tuin. Gratis shuttlebusje vanaf Yasugi station en ook vanaf Yonago Station. In de buurt van Matsue is een prachtig onsen- (hetebronnen) dorp "Tamatsukuri-Spa" met mooie 1e klas- en luxe ryokan. Matsue is opgenomen in de Minshuku D route.

### MATSUSHIMA (PIJNBOMENEILAND),

zie ook Sendai voor bezoekestipps Nabij Sendai, Noordoost Japan. Eén van de drie landschapswonderen van Japan, fraai uitzicht over de honderden eilandjes voor de kust geheel begroeid met pijnbomen. (Matsu betekent pijnboom; shima betekent eiland). Als u toch in de buurt van Sendai bent, vergeet u niet de beroemde houten poppen "Kokeshi" van Sendai te bewonderen! Tozai biedt een 2 daagse tour naar Matsushima, zie facultatieve excursies.

### MIYAJIMA

Romantisch eiland iets ten zuiden van Hiroshima in de Japanse "Inland Sea" met spectaculair uitzicht vanaf Mount Misen. Wandelroutes variërend van 1-5 uur. Tempels, schrijnen waaronder de beroemde Itsukushima Schrijn waarvan de rode torii-poorten in zee staan, parken, vooral Momijidani-park is prachtig vanwege de vele Japanse esdoorns (Momiji). Op Miyajima vindt u tevens bergen en een uniek wandelgebied, strand (N.O. kust), aapjes in het Apen-centrum op Mount Misen en tamme, maar uiterst brutale herten, die loslopen over het eiland. Overnachting mogelijk in hotels, Minshuku (budget) of ryokan (comf.) of schitterende, maar dure Ryokan (Japanse stijl hotels) waar u onder de esdoorns kunt ontbijten. Miyajima is opgenomen in de Minshuku (budget) of ryokan (comf.) D tour.

### MT KOYA

Vanaf Kyoto of Osaka bereikbaar met grotendeels privé spoorlijnen en kabelbaan; tempelgebied in de bergen, ten zuiden van Osaka. (plm. 1,5 uur per trein) waar u een unieke beleving kunt meemaken: een verblijf in een eeuwenoud klooster. (Reserveren noodzakelijk!) U eet, slaapt en verblijft hier in traditionele stijl in het gastenverblijf van de tempel. Dat betekent vroeg op, de mogelijkheid het ochtendgebed bij te wonen en in ieder geval mee-eten met de vegetarische priestermaaltijd. Het graf van de grote Shingon-priester Kobo Daishi (bijgenaamd Kukai), de meest actieve stichter van boeddhistische tempels, is één van de bezienswaardigheden en niet te vergeten de overweldigende natuurlijke omgeving. Bezoekt u één van de andere 1000 tempels in de omgeving of musea en verder zijn er ontelbare winkeltjes. Of maakt u een tocht naar **Mount Yoshino**, in het zuiden van Nara-prefectuur. Dit gebied is beroemd om zijn Japanse cipressen en kersenbloesem. In april en mei, als de bloesem volop bloeit, een streek van ongekende schoonheid.

Mt Koya is opgenomen in de Minshuku C route en in de Gastronomische Tour. Vanuit Kyoto kunt u dit uitstapje ook als verlenging boeken, 2 overnachtingen wordt dan aangeraden.



Mount Yoshino

### NOTO SCHIEREILAND

Ten Noorden van Kanazawa, prachtig, ongerept natuurgebied. Terrasvormige rijstvelden. Stadje Wajima (uiterste noorden) is beroemd om haar Wajima lakwerk. Openbaar vervoer zeer schaars, autohuur kunt u via Tozai regelen.



Matsushima

## OGIMACHI EN AINOKURA

Van deze 2 dorpen is Ogimachi het grootst en levendigst, Ainokura is veel kleiner en afgelegener.

Shirakawago gebied, tussen Takayama en Kanazawa, in de vallei van de Shokawa-rivier, midden in de Japanse Alpen. Als verlenging in de Minshuku (budget) of ryokan (comf.) B-tour of met een halve Dag reizen te bereiken vanaf Tokyo of Kyoto. Samen met Tsumago één van de weinige plekjes in Japan waar de historie nog in volle glorie te zien is, een nostalgisch dorp met oude rieten huizen met hun typische "gassho-zukuri" daken - "in gebed gevouwen handen"-daken. Voor de Japanse toerist is dit gebied de nostalgie ten top, hier bestaat het "Oude" Japan nog. De Japanners komen hier naar hun wortels zoeken.

Beste reistijd: het gehele jaar door is het hier prachtig; van eind maart tot eind april worden in de dorpen vele daken van nieuw riet voorzien.

De kersenbloesem in de gehele vallei is fantastisch om te zien, maar begint vrij laat in dit gebied, nl. van mid april tot begin mei. Wandelen kunt u uren in dit bergachtige Nationale park, met zijn bossen, bergen, watervallen en vooral zijn pittoreske dorpjes; verder is een bezoek aan het Folk Village Museum van Shirakawago en het Toyama Folk Museum zeer aan te bevelen; al deze tips staan in uw folder "Shirakawago".

Wij raden u aan een Minshuku (budget) of ryokan (comf.) in Ogimachi zeer vroeg te boeken, vooral in lente of herfst is zelfs 8 a 9 maanden van tevoren aan te raden, daar Ogimachi zeer geliefd is onder Japanners!

**Sado eiland**, een eiland van ongerepte natuur, woeste kliffen en kleine dorpjes, was ooit de gevangenis van Japan waar dissidenten van de shogun en ook artiesten gevangen werden gezet. Het is een prachtig natuurgebied met spectaculaire rotsen en kliffen.

Neem een kijkje in de oude goudmijnen en rijd langs de adembenemende Skyline Road. Misschien kunt u een Noh-voorstelling of een optreden van de beroemde Kodotrommelaars wier thuishaven Sado is, meemaken

## SENDAI EN MATSUSHIMA

Suggestie voor 2 daagse excursie naar het Noordoosten van Japan. Matsushima, Eén van Japans drie landschapswonderen.

**DAG 1** • Per Shinkansen naar Sendai. Bezoek het Zuihoden Mausoleum -de tombe van de beroemde lokale feodale heer Masamune Date- gevestigd in de Zuiho-ji tempel, de locatie van het vroegere Sendai Castle en het Sendai Municipal Museum bezoekt. Overnachting in Sendai.

**DAG 2** • Neem de trein naar Matsushima Kaigan. Wandeling door Matsushima met bezoek aan: Zuiganji tempel, Kanran-ji Villa (een theehuis dat oorspronkelijk in Fushimi Castle in Kyoto stond) en Godaido Tempel. Maak in de middag een boottocht langs de prachtige kust van Matsushima, één van de landschapswonderen van Japan. In de avond gaat u via Sendai terug naar Tokyo met de Shinkansen.



Shuzenji onsen

## SHUZENJI

Izu schiereiland (schiereiland ten zuiden van Hakone/Mt Fuji). U kunt in ca. 1 uur met de trein (ook met de Shinkansen) vanuit Tokyo naar Atami. Vandaar kunt u via Tozai een auto huren om dit prachtige schiereiland te bekijken.

Fraaie oude hot spring- bergdorpjes, waaronder Shuzenji, prachtige wandelwegen. Mooie stranden, vissersdorpjes en mooie natuur. Om het schiereiland goed te kunnen zien is een huurauto onontbeerlijk.

Tozai kan hier minshuku's, ryokans en ryokan-hotels voor u boeken in alle prijsklassen. Shuzenji is opgenomen in reis 3A en 3B.

## TAKAYAMA

Gelegen in een vlakte tussen de Japanse Alpen. Zeer de moeite waard is een bezoek aan het Kusakabe Museum, waar kunst en kunstnijverheid uit deze streek tentoongesteld is en aan het Yatai Kaikan-gebouw, waar de kleurrijke praalwagens van de Festivals van Takayama staan te pronken. In de lente en herfst kunt u het **Takayama Festival** meemaken, dat elk jaar op 14 en 15 april en op 9 en 10 oktober plaatsvindt.

Het Hida Folklore Museum (Hida Minzoku-Mura) is een Openluchtmuseum waar oude boerderijen van Takayama zijn herbouwd en een boeiend beeld geeft van hoe de boeren vroeger leefden. Erg interessant is tevens de markt aan de Miyagawa rivier 's Ochtends vroeg, waar boeren uit de omgeving hun producten verkopen. Naast musea, zijn er een paar interessante tempels te zien in Takayama.

In uw folder over Takayama staan alle suggesties over de bezienswaardigheden.

Wilt u echt midden in de Japanse Alpen verblijven, dan is Kamikochi, Shin Hotaka onsen of Fukuchi onsen een betere keus.



Takayama

## TOTTORI

Noordwest Honshu, mooie stad, bekend om de kilometerslange zandduinen. De oude, beroemde film van Teshigahara "De vrouw in het Zand" (Suna no Onna) is hier opgenomen.

Vanaf Kyoto in een dag te bereizen, maar verblijf aangeraaden. Ook toe te voegen aan het eind van Minshuku (budget) of ryokan (comf.)-D, daar het tussen Matsue en Kyoto ligt. Combineer het met een kort bezoek aan Amanohashidate, dat bekend is om zijn mooie uitzicht en dat aan de spoorlijn Tottori-Kyoto ligt.

## TSUMAGO

Het meest traditionele bergdorp van Japan, tussen Tokyo en Kyoto iets ten noorden van Nagoya op plm. 550 m. hoogte gelegen aan de voet van de Japanse Alpen, zeer geliefd bij de Japanse toerist, dus ook hier ruim van tevoren reserveren! Alles is hier nog in de stijl van weleer gebouwd. Natuurlijk overnacht u hier in een **Minshuku** (budget) of ryokan (comf.) en eet u met de lokale pot mee. Tsumago ligt aan de oude pelgrimsroute van Tokyo naar Kyoto; wandelt u langs de oude Pelgrimsroute "Kyu-Nakasendo" en waant zich in het oude Japan van de samoeraikrijgers; u



minshuku Tsumago

drinkt natuurlijk Japanse groene thee in traditionele thee-huizen en 's avonds wandelt u door de straatjes van Tsumago die worden verlicht door papieren lantaarns, heel romantisch. In uw folder over Tsumago vindt u informatie over de pelgrimsroute over het folklore museum in Tsumago, over de Kotokuji tempel en vele andere bezienswaardigheden in en rond Tsumago. In Tsumago en omgeving worden nog veel producten van hout gemaakt, eetstokjes, schalen etc. Elk jaar op 23 november wordt het Tsumago Festival gehouden. De gehele bevolking is dan gekleed in kostuums van een aantal eeuwen geleden! Indien u voor een langere periode in Tsumago hebt gereserveerd, bezoekt u dan ook de volgende oude pleisterplaatsen in het Kiso-district, allen iets ten noorden van Tsumago aan de spoorlijn Matsumoto-Nagoya.

In Kiso-Hirasawa kunt u handgemaakt lakwerk en het lakwerk museum bewonderen. Narai en Kiso-Fukushima, oude stadjes met traditionele houten huizen en spectaculair is de kleine kloof Nezame no-toko, ook iets ten noorden van Tsumago.

## WAJIMA EN NOTO-SCHIEREILAND

Verleng uw verblijf vanaf Kanazawa of Kyoto met een bezoek aan Noto Schiereiland (ten noorden van Kanazawa), beroemd om zijn terrasvormige rijstvelden; overnacht dan in het stadje Wajima (Tozai heeft daar een schitterende ryokan!) op de noordelijkste punt van Noto-hanto en bewonder het beroemde Wajima lakwerk.

## YOSHINO-YAMA (MT YOSHINO)

Hoog op een bergchiel gelegen lang gestrekt prachtig tempeldorpje. Er zijn hier vele, mooie ryokan met (1 zelfs in een oude tempel) met hetebronnenbaden. Beroemd vanwege de Kersenbloesem (ca 1-15 april) en de mooiste herfstkleuren van Japan (nov.)

## YUNOMINE ONSEN

Schilderachtig bergdorpje gelegen aan de **oude Kumano Kodo pelgrimsroute**, in het zuiden van Kii hanto, het schiereiland ten zuiden van Osaka en Nara. Hier kunt u eindelijk wandelen over de oude Kumano pelgrimsroute en urenlang in de fantastische, pure (medicinale) hete bronnen relaxen. Elke ryokan heeft een binnen- en buiten onsen (hotspring). Een zeer speciaal bronnetje midden in het dorp, de "Tsuboyu" met naar men zegt het beste bronnenwater van heel Japan, trekt bezoekers uit heel Japan die er een bad komen nemen (tegen geringe kosten).

In de buurt zijn vele beroemde tempels o.a. de heilige Kumano Tempel en de Nachi Tempel.

Vervoer per bus weliswaar mogelijk, maar huurauto van harte aanbevolen, daar de bussen maar een paar keer per dag rijden.



## KYUSHU EILAND

Nagasaki, Beppu, Mount Aso, **Kumamoto** zijn een bezoek waard, zie voor details de Minshuku/ ryokan E route, die ideaal is als verlenging op uw bestaande tour



Kumamoto

### MOUNT ASO (VULKAAN)

De mooiste route is per bus van Beppu naar Mount Aso. Deze 1592 meter hoge berg is het centrum van het nationale park Aso-Kuju. De krater van Mt. Aso heeft nog vijf kegels, waarvan er één nog actief is. U kunt tot boven op de berg, waar u een ongehinderd en magnifiek uitzicht heeft op de krater.

### BEPPU EN YUFUIN

Beppu, stad van 136.000 inwoners is het Mekka van de warme bronnen, het gebied telt er maar liefst 3000 Beroemd zijn de Jigoku, poelen van wit of bruingeleerd bronwater. Verder kunt u een bezoek brengen aan de beroemde bronnen van Beppu, het Marine Palace Aquarium en de Takaaki berg, waar veel apen los rondlopen, en vandaar lokaal beter bekend als de 'Apenberg'.

Yufuin is een mooi authentiek plaatsje met hete bronnen, op 30 minuten per bus vanaf Beppu.

Yufuin ligt in de bedding van de rivier de Yufu, aan de voet van de berg Mt. Yufu. Wanneer u Mt. Yufu op een herfstmorgen nadert, komt de berg op indrukwekkende wijze tevoorschijn uit de dikke mistdeken die de berg 's ochtends tijdelijk aan het oog onttrekt. Maar ook in de zomer heeft Yufu een aparte bekoring. Dan zwermen er 's avonds duizenden kleine vuurvliegjes rond, de Genji-botaru, die Yufuin eveneens nationale bekendheid geven.

Er is een groot aantal indrukwekkende Japanse-stijl historische musea en gebouwen in Yufuin. In sommige ervan zijn traditionele restaurantjes gevestigd. Hier vindt u vele minshuku en ryokan, allemaal met eigen binnen- en buiten hot-springbaden. Hier zijn zeer vele topklasse ryokan in en buiten het dorp, die wij graag voor u boeken.

### KUROKAWA ONSEN EN NABURIGE PLATTELAND

(o.a. het er dichtbij gelegen San-ai Kogen)

Wonderschoon hot-springstadje in bergachtig gebied, wandelparadijs, niet ver van Aso. Bijna alle ryokans hier hebben vele verschillende hot-springbaden waaronder een Rotenburo, een hot-spring in de open lucht, het ene bad nog mooier dan het andere, kortom Wellness op zijn best.



Kurokawa onsen

### NAGASAKI

De stad met de langste verbintenis met Nederland.

Onze voorvaders zaten er als enige Westerlingen meer dan 250 jaar op het schiereiland Deshima.

Bezoekt u zeker deze oude Hollandse handelspost, die weer schitterend is opgebouwd, geheel in de stijl van weleer. Van hieruit dreven onze voorvaders in de 17e en 18e eeuw handel met Japan.

Bezoekt u ook Glover Mansion, dat beter bekend staat als het huis van 'Madame Butterfly', hoog gelegen met prachtige tuinen en schitterend uitzicht over de baai. Tenslotte het Vredespark. Loopt u ook door de stad en bezoek het Museum van History and Culture (v/h Ijinkan-museum van buitenlandse invloeden), waar veel over de Japans-Nederlandse invloed bewaard is gebleven. Vanaf de top van de Inasayama-berg (bereikbaar met kabelbaan) prachtig uitzicht over Nagasaki. Op 1,5 uur afstand (per trein of bus) vanaf Nagasaki kunt u het op Nederland gebaseerde thema-park "Huis ten Bosch" in Sasebo bekijken.



Nagasaki

### YUFUIN: ZIE BEPPU

## SHIKOKU-EILAND

### ASHIZURI-MISAKI KAAP

Een woeste, bosrijke kaap op het uiterste puntje van zuidwest Shikoku; prachtige bergen, spectaculaire vergezichten; tochten mogelijk in boten met een glazen bodem om de koraalriffen te zien (vanaf de plaats Minokoshi, echter uitsluitend Japans-spreekende gids).



Ashizuri-Misaki

### ISHIDATAMI: ZIE UCHIKO.

### MATSUYAMA

Leuke stad met mooi kasteel met enorm park eromheen. Met kabelbaan of stoeltjeslift gaat u 300m omhoog waarvandaan u het kasteel kunt bekijken.

Mooiste, oudste onsen hot-spring van Japan in het naburige **Dogo Onsen**, 10 min. met het oude tramtje.



Dogo onsen

### TAKAMATSU

Op Noordoost Shikoku. Deze stad is bekend om het Ritsurin-park, één van de drie mooiste landschapsparken van Japan. Net buiten Takamatsu in Yashima, hoog boven Takamatsu gelegen in een bergachtig park, vindt u Shikoku Mura, een park waarin oude boerderijen van heel Shikoku zijn verzameld en tentoongesteld. Verder ligt er boven op de berg een tempelcomplex en overblijfselen van de legendarische strijd in 1181 tussen de Taira (meestal Heike genoemd) en de Minamoto- (meestal Genji genoemd) clans. De Minamoto-clan kwam als winnaar uit de strijd.

De Heike-clan en hun aanhangers vluchtten naar verborgen gebieden over heel Japan om niet ontdekt te worden. Veel van deze verborgen gebieden heeft Tozai in de tours opgenomen, Yashima is er een van. Het uitzicht over Takamatsu is overweldigend. U kunt in Yashima overnachten in een ryokan.

In het nabij gelegen Kotohira (ca. 1 uur per trein, sneller per auto) vindt u het befaamde Shinto Schrijnencomplex Konpira hoog in de bergen gelegen, waar u zich naar boven kunt laten dragen in een palanquin als in de dagen van weleer tot de Hoofdschrijn om de 800 treden van de trap te omzeilen. Nog eens 500 treden verder naar boven is de Inner Shrine.

### UCHIKO

Rustiek stadje, 26 km ten zuiden van Matsuyama, ooit beroemd om zijn kaarsenindustrie. Mooie traditionele huizen en een prachtig Kabuki theater.

Op 30 -40 min. afstand met de bus (1 x per dag, niet op zondag) kunt u **Ishidatami**, een afgelegen bergdorp met mooie rijstvelden bezoeken. Graag regelen wij autohuur voor u om dit afgelegen dorp te bezoeken. Overnachten kan hier ook in de enige, traditionele minshuku van het dorp.



Uchiko

# PRAKTISCHE INFORMATIE JAPAN

## Het JAPANSE BAD en ONSEN (hotspringbaden)

Baden is in Japan ook echt baden. Het wassen doet u dus voordat u in het bad stapt! U wast zich eerst buiten het bad grondig, er staan zitbankjes er zijn wasbakjes en er zijn douches op zithoogte; pas daarna gaat u in het warme bad om te relaxen. (er is een koudwaterkraan voor als het u te heet wordt) De meeste hotspringbaden zijn naar sekse gescheiden, maar hebben wel afsluitbare privé baden (kashikiri-buro in het Japans) die u kunt reserveren (soms gratis, soms tegen kosten) en ... Tozai kent vele ryokans met **gemengde** hotspringbaden, die we graag voor u boeken! In vele onsen-baden zijn verschillende baden.

Op afwisselende tijden zijn deze voor mannen en vrouwen beschikbaar. **Blauwe gordijntjes** voor een **onsen-bad** betekent dat het bad voor **mannen** is, **rode gordijntjes** voor **vrouwen**. Na een aantal uren hangen de gordijntjes voor het andere bad.

## BAGAGE EN BAGAGE-VOORUITZENDSERVICE IN JAPAN

(duur slechts 1 dag, mits voor 10.30 uur bij receptie ingeleverd). Als u liever niet met bagage wilt sjouwen kunt u uw koffer per koerier naar uw volgende bestemming vooruitturen. Elk hotel, elke ryokan of minshuku biedt deze service, die één dag duurt (op het platteland een enkele keer twee dagen). Kosten zijn ca. Yen 1500 (€ 10,-) per middelgrote koffer.

**SNELSERVICE:** (zelfde dag bezorging, alleen mogelijk tussen Tokyo, Hakone, Kyoto en Osaka en wellicht snel op meerdere plaatsen)

Koffer afgeven bij receptie voor 07.30 uur voor bezorging op dezelfde dag, kosten ca. Yen 3000 (ca. € 24,-).

Koffers op wieltjes zijn erg handig. Neemt u een rugzak mee, koop dan geen brede rugzak omdat trein- en busdeuren vaak nogal smal zijn.

Shinkansen superexpressreinen (bullettrains) hebben weinig bagageruimte boven de stoelen. Er is ruimte voor grote bagagestukken bij elke ingang. U kunt uw koffer hier gerust neerzetten. In Japan wordt weinig of niet gestolen.

## BESTE REISTIJD:LENTE EN HERFST

Van eind maart tot medio juni en van medio september tot eind november. Van 10 juni tot 10 juli zijn er vrij veel bewolkte dagen met af en toe flinke, maar korte buien. De temperatuur is



Sakura

echter aangenaam. Juli en augustus zijn heet en klam. In de Japanse Alpen, Noord-Japan en op Hokkaido is het aangenaam. Van juli tot eind oktober kan er elke maand ergens een tyfoon opsteken. Deze zijn meestal van korte duur. De zuidelijke eilanden worden het vaakst getroffen.

## Kersenbloesem

de Sakura (kersenbloesem) bloeit van eind maart tot begin april; echter pas medio april in Nikko, op Mt. Koya en in de Japanse Alpen; aan de Oostkant van Izu schiereiland echter al in februari.

## Herfstintin

de Kooyoo (rode kleuren van de esdoorn) zijn het mooist in de 2e helft van november; echter in Nikko, op Mt. Koya en in de bergen eind okt- 1e helft nov.



Kooyoo

N.B. In Japan is het vroeg donker, zelfs in de zomer is het om 19.00 uur donker. 's Ochtends is het echter ook heel vroeg licht. Er is geen zomertijd in Japan.

Japan is een eilandenarchipel van ongeveer 3000 eilanden. Het totale landoppervlak is 378.000 km<sup>2</sup>. Daarmee is Japan ongeveer zo groot als Zweden. De vier hoofdeilanden zijn Hokkaido in het noorden, het hoofdeiland Honshu in het midden, het kleinere Shikoku ten oosten daarvan en Kyushu in het zuiden. Ten zuiden van Kyushu ligt de subtropische Okinawa eilandengroep (voorheen Ryu Kyu eilanden genoemd). Met meer dan 126 miljoen inwoners behoort Japan tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. Japan bestaat voor 70% uit bergen en bossen waardoor de bevolking zich concentreert in de stedelijke conglomerationen en het landschap erg de moeite waard is.

## BROCHURES / PLATTEGRONDEN

Plattegronden vaak met trein/metrolijnen evenals brochures over de door u te bezoeken plaatsen krijgt u voor zover beschikbaar bij uw reisbescheiden van Tozai Travel. 't Japanse Winkelkje dat naast Tozai Travel zit, verkoopt ook kaarten, reisgidsen, restaurantgidsjes, taalboekjes, woordenboeken etc.

## COFFEESHOPS

Koffie en thee zijn meestal even duur als in Nederland. tenminste 350 yen (€ 2,50) vaak zelfs duurder. Maar 's ochtends, vaak van 08.00 tot 10.00 uur, hebben de meeste coffeeshops een 'morning service' bestaande uit koffie, toast met jam en een gekookt eitje. Dit alles tegen het tarief van een gewoon kopje koffie (tussen de 350 en 450 yen). Sandwiches zijn ook erg lekker in coffeeshops. U kunt er overigens net zolang blijven zitten als u wilt.

## DORST LESSEN

Overall in de steden en op het platteland staan langs de weg en voor winkels en woonhuizen (fris)drankautomaten met cola,

sprite, fanta, typisch Japanse drankjes en soms zelfs bier. Blauw onder het voorbeeld van de koopwaar duidt op koude inhoud, rood op warm. Ook verkopen deze zogenaamde hanbaiki blikjes warme of koude koffie, (rood=warm en blauw=koud) thee en chocolademelk voor 100-150 yen (€ 0,90-1,20). Dit is zeker de goedkoopste manier om uw dorst te lessen. Kraanwater in de grote steden in Japan smaakt erg naar chloor, behalve op het platteland en in Kyoto waar het vaak heerlijk fris smaakt. Drinkt u graag Spa Rood? Soms is er Perrier, maar u kunt ook vragen om Tan-san-su-i (sodawater) dat vrijwel nooit vermeld staat op het menu maar toch voorradig is omdat het bij whisky gebruikt wordt.

## ELEKTRISCHE APPARATEN

Het voltage is in Japan 110 V. De meeste hotels in de grote steden hebben wel een adapter die u kunt lenen, op het platteland echter niet. U hebt tevens een zgn. Amerikaanse platte verloopstekker nodig over uw Nederlandse stekker heen. Ook deze zijn meestal te lenen bij hotels.

## ETAGES

In Japan tellt men de verdiepingen vanaf de begane grond. De begane grond heet in Japan dus 1e verdieping. Onze 1e verdieping is de 2e verdieping in Japan.

## FOOJEN

Een fooi geven is niet gebruikelijk in Japan en wordt niet begrepen.

## GELD EN PINNEN

In Japan betaalt men met yen. Japan is nog echt een contant geld land. Zorg altijd voor een paar dagen contante Yennen op zak te hebben. Pinnen is mogelijk bij de geldautomaten (de zgn. ATM) in alle 7-11 convenience stores, die 24 uur per dag geopend zijn en in heel Japan te vinden zijn! Verder bij alle postkantoren en bij filialen van de City Bank, maar bij de laatste meestal niet 's avonds laat of op zondag. Op de internationale vliegvelden zijn geldautomaten (ATM 's). Banken zijn op zaterdag gesloten, op werkdagen zijn ze tot plm. 15.00 uur geopend. Postkantoren zijn langer geopend en de 7-11 convenience stores zijn 24 uur per dag geopend. Creditcards worden steeds meer geaccepteerd en altijd in 1e klas hotels.

## INTERNET

In de grote steden vindt u Internetcafés. Uw hotel kan u vertellen waar. Veel hotels bieden op de kamer al gratis Internettoegang of hebben een Internetcomputer in de lobby die u gratis of tegen geringe kosten kunt gebruiken. Lankabel is of in de kamer aanwezig of bij de receptie te huur.

## KINDEREN (EN VOLWASSENEN) VINDEN LEUK:

(Sommige van deze evenementen kunt u vinden bij Facultatieve excursies.)

Thema parken, samoerai-filmstudio's etc, o.a.

- Nikko-Edomura, waar je je o.a. kunt verkleeden als samoerai of ninja.
- Fuji- Kyu Highland Pretpark, Kawaguchiko.
- Yunessun Spa en Zwemparadijs, Hakone
- Toei Eiga mura, filmstudio samoerai films in Kyoto
- Childrens Castle, Harajuku-wijk, Tokyo
- Museum of Emerging science en Innovation, Odaiba-wijk, Tokyo.
- Torokko trein+ spectaculaire Hozu riviertocht, Kyoto
- Disneyland and Sea, in de baai van Tokyo

## GEMIDDELDE DAGTEMPERATUUR TOKYO EN KYOTO

	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
TOKYO	9 °C	11 °C	16 °C	20 °C	23 °C	25 °C	34 °C	32 °C	26 °C	20 °C	16 °C	10 °C
KYOTO	5 °C	8 °C	15 °C	21 °C	24 °C	27 °C	35 °C	33 °C	28 °C	22 °C	18 °C	5 °C

## KLEDING

Japanners gaan vrij netjes, conventioneel, maar modern gekleed. Uitbundige of extravagante kleding komt, uitgezonderd bij jongeren natuurlijk, niet zoveel voor. Nette vrijetijdskleding is dus aan te raden voor toeristen. Voor 's zomers: dunne, katoenen, luchtige kleding en evt. een vest of trui voor 's avonds en voor als u in de bergen verblijft. De meeste Japanners dragen 's zomers ook een hoofddeksel tegen de felle, hete zon. In de lente en herfst is het al/nog rond de 17 tot 25 graden, maar neemt u een dikke trui en lichte regenjas mee voor de koelere dagen. Voor de winter: kleding als voor een zachte winter in Nederland.

Van zakenmensen wordt verwacht dat zij er altijd zeer verzorgd uitzien, ook al is het snikheet. Mannen dragen altijd een net pak, vrouwen een jurk of een mantelpakje. In tempels en schrijnen wordt u verzocht netjes te verschijnen (geen korte broek of erg blote kleding).

## KLIMAAT EN MOOISTE SEIZOEN

Zachte winter, heerlijke lente en herfst en hete vochtige zomer. Het klimaat in Japan is over het algemeen vrij mild. De winters zijn zacht maar in de bergen en in Kyoto vrij koud. Het is echter een droge kou met veel zonneschijn. De zomers zijn zeer heet en vochtig, behalve in het noorden. De mooiste seizoenen om te reizen zijn dan ook de lente en de herfst. De kersenbloesemtijd valt meestal eind maart/begin april voor het gebied tussen Tokyo en Kyoto. In de bergen begint het een paar weken later. Van mid-april tot begin juni is de bloeitijd van de prachtige azalea's. Verder is de herfst erg mooi, wanneer de bladeren felgeel en rood kleuren. Vooral de bladeren van de Momiji (esdoorn) verkleuren adembenemend mooi. Dit proces begint in de Japanse Alpen en in het noorden vanaf eind oktober en in Tokyo, Kyoto, Mt. Koya, Miyajima en het zuiden vanaf de 2e helft van november tot begin december. Van plm. 10 juni tot 5 juli is het "regentijd". Voor Nederlandse begrippen stelt het vrij weinig voor, met wat meer regen en bewolkte dagen dan normaal.

## MOBIELE TELEFOON

Japan heeft geen GSM netwerk, dus uw mobiele telefoon zal het waarschijnlijk niet doen, tenzij u een 3e generatie UMTS telefoon hebt. Informeer u bij uw provider. Via de website van Tozai Travel kunt u een mobiele telefoon, Wi Fi router of USB-modem huren voor gebruik in Japan. Deze ligt dan (naar keuze) klaar op het vliegveld van aankomst of in uw hotel.

## RESTAURANTS

In volkswijken, steegjes rond de Ginza in Tokyo, in de Pontocho wijk in Kyoto en in warenhuizen (vaak op de bovenste verdieping) en in ondergrondse gangen van stations vindt u restaurants waar in de **etalage** zeer realistisch in plastic of was is uitgebeeld wat binnen verkrijgbaar is. U wijst het dus gewoon aan. Vaak is het half Westers, half Japanse eten het goedkoopste (vanaf 1.000 Yen = € 8,50). Vergeet niet, u geeft geen fooien!



etalage

## SCHOENEN UIT

Voor u een minshuku, ryokan of een Japans restaurant betreedt trekt u in het voorportaal uw schoenen uit. Hier staan slippers voor u klaar. Deze slippers doet u vervolgens weer uit voordat u een tatami-vloer betreedt, zodat u op sokken of blote voeten verder gaat. Voor de WC zijn weer aparte WC-slippers. Zorg dus voor gemakkelijke uit en aan te trekken schoenen en denk eraan schone sokken en kousen zonder gaten te dragen!

## STRANDTIPS

**Nabij Tokyo:** Enoshima-eiland, Kamakura, Miura, Izu-schiereiland: vooral de Oostkust Katsurahama en Shimoda.

**Nabij Osaka/Kyoto:** Suma beach nabij Kobe, Shirahama Spa (ten zuiden van Kansai airport), Amanohashidate en Kinosaki (Noordkust Kyoto Prefectuur), Omatsuzaki aan het Biwa meer (Omi-Maiko Station). Kobe Oostkant Kii Schiereiland (ten zuiden van lijn Nagoya- Osaka): Kashikojima en eilandjes, o.a. Goza Shirahama

**Nabij Kanazawa:** Stranden op Noto Schiereiland en de kusten van Fukui Prefecture ten zuiden van Kanazawa. Noto schiereiland. Shikoku: Katsurahama (Kochi gebied). Inland Sea (Japanse Binnenzee): Oostkant Miyajima-eiland, Osakimijima, Nao-shima. Kyushu: Karatsu (Noord-Kyushu), Fukuoka-eilandjes, Miyazaki (Zuid-Kyushu), Zuidwest kust, Beppu Okinawa en Ishigaki. Ontelbare prachtige stranden. Vele met duikmogelijkheden.

## TAAL

Helaas wordt er bijna uitsluitend Japans gesproken. Engels wordt praktisch alleen in de grote steden in hotels, VVV-kantoren, op luchthavens en bij de informatiebalies op grote stations gesproken. Op het platteland spreekt men vrijwel nergens Engels. Het Japanse Winkeltje heeft taal- en woordenboeken te koop en het Japans Cultureel Centrum geeft conversatiecursussen Japans! ([www.japans.nl](http://www.japans.nl)) o.a. korte praktische cursussen Japans voor op reis. Het wordt ontzettend op prijs gesteld als u, al is het maar een paar woordjes, Japans spreekt.

## TUJDVERSCHIL, ZOMERTIJD

Japan is ons in tijd vooruit. Het tijdsverschil is:

- Van eind oktober tot eind maart: 8 uur
- Van eind maart tot eind oktober: 7 uur

Als het in Nederland 10.00 uur is, is het in Japan in de zomer 17.00 uur en in de winter 18.00 uur.

Japan heeft geen zomertijd. Het is er veel eerder donker dan bij ons, in de zomer is het al om 19.00 uur donker! Houd hier rekening mee bij uw reisplanning.

## TOURIST INFORMATION IN JAPAN

Bij de Tourist Information Centers (TIC's) in Tokyo, Kyoto (9e verdieping Kyoto Stationsgebouw), op Osaka Kansai en op Tokyo Narita International Airport kunt u de meest uiteenlopende reisinformatie krijgen. Van gratis brochures tot suggesties voor uitstapjes. Boeken en reserveren is niet mogelijk bij de TIC's. Daarnaast is er een netwerk van 107 "i" informatiecentra waar toeristen met hun vragen terecht kunnen. Deze zijn vaak nabij treinstations gevestigd. U herkent ze aan het logo: een rood vraagteken met het woord "Information" eronder.

## TREINEN / METRO

Vrijwel overal in Japan worden plaatsnamen in het Japans en in het Engels aangegeven. Wanneer u niet weet hoeveel een kaartje kost, neemt u dan 't goedkoopste en pas het verschil aan het einde van de rit bij. Gooi nooit uw trein/metrokaartje al in de trein weg, u zult het altijd bij de uitgang nodig hebben. In Tokyo, Kyoto en Osaka zijn dagkaarten op bovengrondse treinen (uitsluitend voor gebruik in de stad) verkrijgbaar alsook dagkaarten die op treinen, metro en bussen geldig zijn. De tarieven vindt u op de stations en bij de TIC's, hierboven vermeld. U moet echter nogal veel rondreizen voor u de kosten eruit haalt. De "suica" openbaar vervoer (oplaadbare) kaart is erg handig om aan te schaffen. U koopt die voor een bepaald bedrag op een station en kunt zonder steeds een kaartje te kopen reizen in het openbaar vervoer. De kaart kan steeds weer opgeladen worden en is refundable (op een klein bedrag na).

## VISITEKAARTJES

Een 'must' voor zakenmannen, -vrouwen en congresbezoekers. Na aankomst in Japan kunt u bij een sneldrukkerij -uw hotel informeert u graag waar die te vinden zijn- binnen 24 uur Japans/Engelse visitekaartjes laten drukken.

## VISUM

Voor Nederlanders is een visum niet vereist. U mag maximaal 90 dagen op uw toeristenstempel in Japan verblijven. Een paspoort dat nog geldig is na vertrek uit Japan is dan wel vereist. Bezoek u tevens andere landen, dan dient uw paspoort nog tenminste zes maanden geldig te zijn na vertrek uit dat land.

## WASGOED

In de grote hotels is een laundry-service. In de kleine hotels kan men u raad geven waar de was te laten doen. In minshuku of ryokan staan wasbakken op de gang die speciaal voor dit doel zijn neergezet. Er is warm en koud water.

## WINKELS

Winkels zijn vaak tot 's avonds 8 uur geopend. Warenhuizen en veel winkels zijn ook op zondag geopend. De zondag is zelfs de drukste winkeldag in Japan! Zeer handig zijn de "konbini" (convenience stores) die 7 dagen per week, 24 uur oer dag geopend zijn en overal in Japan te vinden zijn. Alle kleine boodschappen, broodjes, water, zeep enz. zijn hier te koop en bij de "7-11 konbini" kunt u 24 uur per dag geld uit de pinmachine (ATM geheten) halen.

In de eerste klas hotels liggen vaak informatiebrochures zoals "Tour-Companion" die u precies vertellen waar, wanneer en wat er te doen is in de stad.

## ZAKGELD

Wanneer u geen maaltijden inclusief heeft kunt u het beste uitgaan van minimaal € 40,- tot € 75,- p/p/d aan maaltijden en kleine uitgaven.

Rekent u voor warme maaltijden minimaal € 15,-. Voor het ontbijt kunt u uitgaan van € 4,- als u broodjes uit de hand neemt in een broodjeswinkel. In hotels, afhankelijk van de klasse, € 8,- tot € 20,- naar gelang u een eenvoudig Europees of uitgebreid Amerikaans ontbijt neemt.

## VERKLARENDE WOORDENLIJST

<b>Daiyokujo</b>	groot binnenbad
<b>Futon</b>	matras waarop u slaapt, op de tatami-matten
<b>Ikkai</b>	begane grond (letterlijk 1e verdieping = begane grond bij ons)
<b>Irori</b>	vuurplaats
<b>Kooyoo</b>	herfstkleuren, vooral van de esdoorn.
<b>Kotatsu</b>	tafeltje met verwarmingselement eronder en deken voor over de benen, heerlijk warm!
<b>Minshuku</b>	Familieherberg
<b>Momiji</b>	esdoorn
<b>Nikai</b>	1e verdieping (letterlijk 2e verdieping = 1e verdieping bij ons)
<b>Ofuro</b>	Japanse-stijl bad
<b>Onsen</b>	hetebronnen-bad
<b>Rotenburo</b>	Openlucht hetebronnen-bad
<b>Ryokan</b>	Japanse stijl hotel, van zeer eenvoudig tot luxueus
<b>Ryokanhotel</b>	Japans hotel, vaak groot, met Japanse-stijl kamers en westerse kamers
<b>Sakura</b>	Kersenbloesem
<b>Tatami</b>	van stro gemaakte traditionele vloerbedekking

Met dank voor de foto's:

Floris Leeuwenberg, Roland Boelen, Rene en Edith Kolkman en Yvonne Boelens. © Tozai Travel 2009

Japan moet je één keer in je leven gezien hebben.  
KLM en Tozai brengen u erheen.



旅 TOZAI TRAVEL

N.Z. Voorburgwal 175  
1012 RK Amsterdam

Tel. 020 - 626 22 72 / Fax 020 - 627 97 36  
www.tozai.nl / E: info@tozai.nl

AIR FRANCE KLM

Betrouwbaar  

